

De oude Wereld, Genesis 1 tot en met 8

Genesis is rond 1450 v.Chr. in de Sinaï woestijn geschreven door Mozes.

In het Hebreeuws heet dit boek *Bereshith*. Dat betekent *in het begin*, naar de eerste woorden waarmee dit boek begint. In het Grieks heet het *Genesis*, dat *geboorte*, *ontstaan* of *wording* betekent. Wanneer de schepping zelf plaatsvond? Volgens de Joodse kalender 3761 voor Chr. en Luther beargumenteerde dat dit rond 3961 voor Chr. plaatsvond.

Het ontstaan van God Zelf zullen we tevergeefs zoeken in Genesis. God heeft geen begin. Hij is de eeuwige God Die 'in [het] begin was.' (Joh. 1:1; Ps. 90:2).

De eerste hoofdstukken van Genesis hebben alles bepaald waar en hoe we nu leven. Hoe de continenten eruitzien en ons klimaat is.

We zullen in deze hoofdstukken hoogtepunten en dieptepunten zien. De glorie van God in de schepping: een schepping door de Vader, Zoon en Geest. Het dieptepunt, de zondeval: Gods kroonjuweel - de mens, Zijn evenbeeld - is daar diep gevallen. De breuk die ontstaat tussen God en ons en tussen de mensen onderling. De climax van zonden die de zondvloed inleidt. Maar ook lezen we van Gods trouw en genade in de openbaring van Zijn verlossingsplan. Hiervan vinden we in Genesis 3 het begin en in Genesis 5 wordt dit wonderlijk verder ontvouwd.

Deze week mogen we ons verwonderen over onze Schepper. Ook houden deze hoofdstukken ons een spiegel voor: zijn we als Abel of als Kain? Zijn we binnen of buiten de Ark? Zijn we opgestaan in een nieuw leven, net zoals Noach uit de ark is gegaan?

Dag 1 Genesis 1 & 2: Schepping | Lezen Genesis 2

Zelf lezen Genesis 1.

Verwonderd lezen we over God en over Zijn schepping. Schepping uit niets! Schepping door het spreken van een Woord! Schepping door de Zoon. (Kol. 1:16). De mens is naar Gods evenbeeld gemaakt. (Gen. 1:26). Wat betekent dit eigenlijk, geschapen naar Zijn beeld? En dan het heelal, waarom is dit gemaakt? (Ps. 19:2). Hoe oneindig groot is God, hoe klein zijn wij! We kunnen vol zijn van allerlei vragen omtrent de schepping, maar kunnen deze schepping alleen begrijpen door het geloof. (Heb. 11:3) Zijn we verwonderd over de schoonheid van de schepping en de Schepper? Hoe staan wij in deze schepping en hoe bepaalt dat de keuzes in ons leven? Wat lezen we in de Bijbel als het gaat over de nieuwe schepping? (Jes. 11:6, Rom. 8:21, Openb. 21:1). Wat kunnen we in Gen. 2:24 leren over gezinsvorming?

Wat is een groter wonder, de Schepping of de her-schepping van de mens? (Gal. 6:15). Een vraag van levensbelang: heeft deze herschepping ook bij jou plaats gevonden? Kun je hier iets over delen? (Gal. 2:20).

Dag 2 Genesis 3: Zondeval | Lezen Genesis 3

Het is alsof we vanaf een afstandje kijken en het drama zich voor onze ogen voltrekt. We weten wie die slang aanstuurt en we zouden het Eva willen toeroepen: 'Kijk uit Eva, God heeft de dieren niet sprekend gemaakt! Dit moet aanleiding zijn voor alertheid!' De slang is het gesprek al begonnen: 'Is het niet dat God gezegd heeft...?' De woorden van God subtiel verdraaien, dat doet hij nog steeds. Zijn wij alert als satan ons wat toefluistert? Hebben wij een juist beeld van God? Of is ons ook iets ingefluisterd wat een niet volledige waarheid, dus een hele leugen is?

Dan komt de Heere: 'Waar ben je?' Kom maar tevoorschijn! Zo zoekt God nog steeds de zondaar en roept ons persoonlijk. Ben jij al in het licht gekomen (Joh. 12:46)? En wat betekent *in het licht komen* concreet?



De vervloeking over de satan wordt uitgesproken (Gen. 3:15). God ontmaskert satan. Vanaf nu is het oorlog tussen satan en het nageslacht van de vrouw. De hiel van Jezus Christus wordt aan het kruis vermorzeld, genageld, voor nakomelingen van Adam (Rom. 16:20, Hebr. 2:14). Waarom wordt Gen. 3:15 de moederbelofte genoemd? Hoe kunnen we onderscheiden wat de stem van God is en welke van de satan? (1 Petr. 5:8,9). Alert zijn op de tegenstander doe je door je te richten op het goede. Richt je op de opgerichte slang (Num. 21:8) en niet op de rondgaande gifslangen. Richt je op Christus (Joh 3:14)!

Eva focust zich niet op de boom des levens, maar op de boom van de kennis van goed en kwaad. Is onze focus op wat we wél mogen van de Heere of benadrukken we vooral wat we niét mogen? Met andere woorden: zoeken we misschien in ons leven de grenzen op?

Dag 3 [Genesis 4 Kain en Abel | Lezen Genesis 4](#)

In Genesis 3 brengt de zonde scheiding tussen God en de mens (Jes. 59:2a). Genesis 4 laat zien dat de breuk met God door de zonde ook gevolgen heeft voor de verhouding tussen mensen. Er begint ook een breuk te lopen tussen mensen die God oprecht dienen en mensen waarbij dit niet het geval is. Abel offert een bloedig offer. Een dier moet sterven met het oog op het feit dat Abel moet sterven. Kain offert opbrengst van het veld, zijn eigen vruchten van de arbeid. Wat bieden wij Hem aan? Hoe oprecht dienen wij God? God is volledig tevreden met het offer van Zijn Zoon. Zijn wij volledig tevreden met dit offer, of willen we nog iets toevoegen (Gal.1:6)?

Kain ontwijkt Gods vragen. De ene keer is er niets aan de hand en weet hij niet waar Abel is. De andere keer ontwijkt hij God door te zeggen dat zijn zonde te groot is. Beide uitvluchten zijn een leugen van de satan, waardoor hij mensen ervan weerhoudt zich te bekeren tot God en het aanbod van genade om behouden te worden te aanvaarden. Het eerste is zelfrechtvaardiging, het tweede is een kleineren van God. Alsof er een zonde is waarmee Hij geen raad zou weten, waarvoor de Heere Jezus niet heeft kunnen sterven.

Abel en Kains offer verschillen van elkaar. Waarin zit dat? Zijn onze offers zuiver? God neemt Kains offer niet aan en Kain wordt boos. Zitten wij in een situatie door God bestuurd waar we het totaal niet mee eens zijn? Staat een breuk in relaties ook de vrede met God in de weg of zou dat naast elkaar kunnen bestaan? Zie geschiedenis van conflict tussen Paulus en Barnabas (Hand. 15:39, 1 Kor. 9:6).

Dag 4 [Verborgene belofte & opdracht tot bouw ark | Lezen: Genesis 6](#)

Genesis 5: prachtige belofte in geslachtsregister! Zo vlak voor het uitgevoerde oordeel van de zondvloed in Genesis 6 staat de geweldige profetie van het Evangelie 'verstopt' in de betekenis van de namen van het geslachtsregister van Genesis 5! Van Adam tot Noach. Het evangelie wordt verder onthuld... Verwonder je en aanbid Hem!

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|----------------|--------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------|--------|
| Adam | Seth | Enos | Kenan | Mahalalel | Jered | Henoch | Metusalem | Lamech | Noach |
| Mens | is aangewezen | sterfelijkheid | zorgen | De geprezen God | naar beneden komen | onderwijzen | Zijn dood zal brengen | Wanhopigen | Troost |

Mens (is) aangewezen op sterfelijkheid en zorgen, (maar) de Geprezen God zal naar beneden komen onderwijzende Zijn dood zal brengen de wanhopigen Troost/Rust.

Bronvermelding: oa. Hidden Treasures in Genesis - Chuck Missler

Genesis 6: De mens is God volledig vergeten. De gedachten van hun harten zijn elke dag slecht en er is veel geweld. Verder is er veel leegheid net zoals in onze dagen (Luk 17:26-27). De Heere deelt dit mee als aanleiding voor het verdelgen van de aardbodem. Hij heeft berouw over het maken van de mens. Hoe moeten we dit berouw zien? Lees Jer.18: 7-10. Toch geeft God de mensheid nog tijd om



zich te bekeren en zendt Hij Noach, de prediker van gerechtigheid (2 Petr. 2:5). Er is maar één manier om veilig te zijn: in de ark. Zo is er nu alleen behoud in die Ene Naam, Jezus Christus (Hand 4:12)! Ben jij al veilig in deze Ark? Zijn wij predikers zoals Noach (2 Petr. 2:5)? Het oordeel is aanstaande (Hebr. 11:7)...

Hoe ervaar je het om met ongelovigen over het naderende oordeel te spreken? Wat zou God meer verdriet doen: het wereldse leven buiten de kerk of de ongelovigen in de kerk? God is een God van trouw (Jes. 54:4-10). En als we in Christus zijn, zal het oordeel ons niet raken. Noach getuigt van een levende God. Hoe doen wij dit? Henoch wandelt met God, Hij is de Heer van zijn leven. Is Hij ook jouw Heer?

Dag 5 [Opdracht om in de ark te gaan](#) | [Lezen: Genesis 7](#)

De ark is gereed, nu komt God met de opdracht de dieren in veiligheid te stellen. Dit is een les voor ons. Zijn wij en ons huisgezin veilig voor de komende toorn? Een zaak van de hoogste urgentie! De deur blijft nog maar zeven dagen open (vs. 4). Wat weerhoud je nu om je leven aan Hem te geven, af te zien van jezelf en je blik te slaan op de verhoogde Christus? De zondvloed is ook een beeld van het oordeel over Christus (Matth. 3: 13-17), een beeld van de doop (1 Petr. 3: 20-21) en redding door Christus. Het aangekondigde oordeel wordt voltrokken. God doet wat Hij heeft voorzegd/beloofd (Luk. 13:25). Dit mag ook onze troost zijn als we geborgen zijn in Hem.

De opdracht om in de ark te gaan, is ook de opdracht om in de rust te gaan. (Lees Hebr. 4). Christus komt met de oproep in Matt. 11:28. Hij wil je rust geven. Heb jij rust? Kun je belemmeringen noemen die jij hebt ervaren om tot God te gaan? Zijn er voorwaarden om tot Hem te gaan? Hoe ga je om met ongelovigen in je familiekring?

Laten we deze Bijbelstudie ook de tijd nemen om te aanbidden en te danken voor het werk van Christus, dat Hij de rust heeft aangebracht! Bid om een krachtige werking van Zijn Geest, zodat iedereen op het kamp ook deze Rust zal vinden.

Dag 6 [Nieuw begin](#) | [Lezen: Genesis 8](#)

God denkt aan Noach en aan alle dieren. Wat heerlijk om te weten dat God een betrokken God en Vader is. Verder denkt God aan ieder van de Zijnen. Je zult niet verzocht worden boven wat je aankunt. (1 Kor. 10:13, 2 Petr.2:5).

Nadat de zondvloed een jaar daarvoor was begonnen, verlaten Noach en zijn gezin de ark. Zo mag een mens die tot geloof is gekomen in nieuwheid te wandelen (Rom. 6:4) en net als Noach een brandoffer, een lofoffer, aan God brengen (Hebr. 13:15). Wat betekent dit voor jou?

God zegt nu dat Hij de aarde niet meer zal vervloeken vanwege de mens. Vanaf de jeugd aan zijn de gedachten van de mens slecht. Hoe moet je dit lezen in vergelijking met Gen. 6: 5-7?

God is tevreden met de aangename geur, dat kan alleen door het offer van de Heere Jezus (Ef. 5:2). Nogmaals, ben jij tevreden met het offer van Christus? Wat betekent het voor jou om in nieuwheid te wandelen? Dat betekent niet dat alles voor de wind gaat, dat je welvarend bent, maar dat je wandelt met God, net als Henoch. Kun je als Noach in vreugde en dankbaarheid leven, ook wanneer het leven je tegenzit (Rom 8. 31-39)?

Na de zondvloed beginnen de seizoenen. Dit kun je het geestelijk ook zo ervaren. Misschien zit je zelf in de zomer, terwijl een ander geestelijk in een winterdip zit. We hebben de opdracht elkaar te bemoedigen en aan te sporen (Hebr. 10:24). God blijft altijd getrouw (Gen 9:15)!