

Lezing 'Gedreven door de Geest'

Algemene inleiding

De Grote opdracht: Onderwijs al de volken (Matheus 28). En in Handelingen de grote belofte (U zult mijn getuigen zijn, beginnende van Jeruzalem, Samaria en tot aan de einden van de aarde)

Samaria wordt bereikt door de vervolging en een hulp apostel (Filippus)

Thema 1 – Bekering (Hand 9:1-19a): (Hoe) Ben ik bekeerd?

We beginnen met de bekering omdat dit het begin is van Paulus roeping als heidenapostel.

Hij is de 13^e apostel. De Geest gaat Zijn eigen weg.

Niet op navelstaren, maar is startpunt om getuige te zijn. We spreken persoonlijk over het geloof omdat:

1. Het evangelie persoonlijk is, en anders een ontkenning is daarvan.
2. Je identiteit veranderd is doordat het oude gestorven is, en je daar het ook voor houdt, en dat je nu leeft met Christus door de Geest (Rom 6:1-14, Gal 2:19, 20)
3. De Geest je persoonlijk wordt gegeven en niemand daarover oordelen mag.
4. Het authentieke getuigenis raakt mensen in deze postmoderne tijd.

Thema 2 - De Geest doorbreekt de grenzen (Hand 11:1-18): Hoe kan ik weten dat de Geest mij over grenzen wil laten gaan?

De Geest wijst de weg naar de heidenen door: 1. Een engel te sturen naar Cornelius. 2. Petrus 3x een visioen te geven. 3. Tot Petrus rechtstreeks te spreken. 4. Door omstandigheden precies samen te laten vallen. 5. Door het evangelie van vergeving der zonden te brengen en dan zichzelf uit te storten op de heidenen.

Wat kunnen wij leren hoe de Geest leidt?

1. Door overleggen met anderen.
2. Het gaat samen met gebed.
3. Geen pasklare antwoorden, wel aanwijzingen. Overgave en gehoorzaamheid blijft nodig.
4. Je blijft open staan voor toetsing.
5. Het is in lijn met de Bijbel.

Thema 3 - De Geest stemt af op de context: (Hand 17:1-5, 10-12 en 15-34) Hoe plaats ik het evangelie in de context?

Bij de joden gaat dat via de Thora naar Jezus, op de Aereopagus via de onbekende God. Maar hoewel de aanliegroute verschillend is, komt er ook de confrontatie met het evangelie. Dan gaat het om Jezus die aanspraak maakt op hun gehoorzaamheid en overgave.

We mogen veronderstellen dat er kennis van God aanwezig is en daarbij aansluiten. Incarnatie gedachte: Jezus werd aan ons gelijk en bouwde een relatie op om vervolgens ook ons de boodschap van bekering en geloof te brengen.

Thema 5 – De Geest vraagt respect voor verschillen (Hand 15:1-34): Hoe ga ik om met verschillen in de kerk?

- Niet toestaan dat de kern van het evangelie verduisterd wordt. Kennis van deze kern noodzakelijk.
- Letten op de vrucht van het evangelie. Komen er mensen tot geloof en levensverandering.
- De vier verboden van het Apostelconvent zijn: (Hand 15:29) 'dat u zich onthoudt van afgoden offers, van bloed, van het verstikte en van hoererij.
- Drie van de vier verboden in principe tijdelijk bedoeld, om rekening te houden met gevoeligheden. Blijvend is: dat we ten behoeve van het behoud van zwakkere broeders afstand doen van 'rechten'.

Thema 4 - De Geest roept tegenstand op (Hand 17:5-9, 13, 14, 19:24-20:1): Wat moet ik doen als ik tegenstand ervaar vanuit de godsdienst of vanuit de wereldse context?

- Vanuit de Joden ook begrijpelijk, er ontstaat verdeeldheid en meestal een kerkscheuring. Vanuit de ongelovigen die hun macht voelen afnemen gebeurt hetzelfde.

Thema 6 – De Geest roept tot volhardende strijd (Hand 20: 17-38): Wat kunnen wij leren van een ervaren apostel als Paulus?

- Het gaat om het onderwijs door leer en leven, daar moeten we het van verwachten
- Tekenen en wonderen geen garantie, alleen bevestiging.