

# Bijbelstudies<sup>15+</sup>

GEDREVEN DOOR DE HEILIGE GEEST



NAAM: .....

## SCHRIJVERS

*Alianne van de Kieft  
Wim van der Wiel  
Dirma van de Werken*

## REDACTIE

*Marije Segers*

## VORMGEUING

*Marleen Wassink*

*Niets uit deze uitgave mag  
gekopieerd worden zonder  
toestemming van  
Stichting Gezinskampen*

*[www.gezinskampen.nl](http://www.gezinskampen.nl)*

*Vragen of opmerkingen over  
het Bijbelstudiemateriaal?  
Neem contact op via het  
contactformulier op de  
website.*



Gezinskampen  
vakantie met inhoud

## Inhoud

INLEIDING .....	2
DAG 1 .....	4
DAG 2 .....	5
DAG 3 .....	7
DAG 4 .....	9
DAG 5 .....	11
DAG 6 .....	13
BIJLAGE 1 .....	15



# INLEIDING



Beste jongere,

Fijn dat je mee hoopt te gaan op Gezinskamp! We hopen dat je uitkijkt naar deze week, om met elkaar een mooie, goede en gezellige week te hebben waarin we elkaar en God (beter) leren kennen. De Bijbelstudies van het kamp staan in dit boekje. We denken na over het tweede gedeelte van handelingen.

## *Korte achtergrond over handelingen*

“Handelingen der apostelen”, dat betekent zoiets als ‘Alles wat de apostelen gedaan hebben.’ Lukas, de schrijver is een dokter die christen werd en met Paulus mee op zendingsreis is gegaan. Lukas heeft Jezus niet persoonlijk gekend, maar hij heeft veel ooggetuigen gesproken en heel precies uitgezocht wat Jezus gedaan en geleerd tót Hemelvaart. Dat heeft hij opgeschreven in het Evangelie beschreven door Lukas. Handelingen is dus deel 2. Lukas gaat nu schrijven over hoe Jezus nog doorgaat met Zijn werk, ook al is Hij in de hemel. Lukas begint zijn boek op de Olijfberg. Daarna lees je de gebeurtenissen in Jeruzalem. Het Evangelie gaat steeds verder. Eerst naar Judea, daarna naar Samaria. Lukas ging mee op zendingsreis met Paulus en heeft gezien dat Jezus’ kerk op héél veel andere plekken op de wereld gekomen is. Jezus’ Hemelvaart was in het jaar 30 na Christus. De laatste gebeurtenissen die in Handelingen geschreven staan, gaan over Paulus in de gevangenis. Paulus is waarschijnlijk in 67 na Christus gedood, dus geleerden denken dat het boek stopt in 62 na Christus.

## *Kampthema – ‘Gedreven door de Geest’*

Handelingen is het eerste boek van de kerkgeschiedenis: het gaat over de verhoogde Jezus die door Zijn Heilige Geest Zijn gemeente opbouwt. Het boek handelingen belicht de verschillende aspecten van deze periode. Elke dag leren we dingen over het werk van de Geest. Handelingen vertelt ons de bekering van Paulus. De discipelen moeten voor Zijn missie naar de heidenen worden gezonden. De joden ergeren zich steeds aan het evangelie, omdat het hun voorrechten als volk van God afpakt. De heidenen ze vinden deze Jezus met zijn absolute waarheid een gevaar. In de jonge gemeenten liggen dwalingen op de loer. En ondanks dat eindigt het boek profetisch: Paulus predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.

Met die houding hopen wij na deze week ook weer uit elkaar te gaan. Daardoor willen we leren hoe de Geest werkt en hoe we dat door kunnen vertalen naar ons leven.

## *Vorbereiding op de Bijbelstudies*

Je kunt Bijbelstudie doen zonder de Bijbelstudies voor te bereiden. Echter, de ervaring leert dat je er het meeste aan hebt als je de Bijbelstudies (thuis) al voorbereidt. Om je een beetje te helpen staan in de tabel hieronder een paar algemene tips.

Stap 1: Bid	Bid of God je duidelijk wil maken wat er staat. Bid dat je gedachten niet af zullen dwalen.
Stap 2: Lees	Zoek een rustige plek en zet alle 'social media' uit 😊 Lees het Bijbelgedeelte rustig door.
Stap 3: Overdenk	Stel vragen (Wat staat er? Waarom zegt de schrijver het? Wat betekent dit vers voor mij?)
Stap 4: Schrijf	Schrijf gedachten, ideeën, vragen en ontdekkingen op. Maak de voorbereidingsvragen bij de Bijbelstudies.

Bij Bijbelstudie gaat het er om dat we ontdekken wat God tot ons wil zeggen door Zijn Woord. Als je je Bijbel open doet spreekt God tot jou! Soms kun je diep geraakt worden door een bepaalde tekst, maar dat hoeft niet altijd. Het gaat erom dat we datgene wat we ontdekken in de praktijk gaan brengen (Mat. 7:24). Bijbelstudie doen is geweldig, maar soms ook pittig of moeizaam. Soms begrijp je er niets van. Dat is helemaal niet erg, het hoort er gewoon bij. Op andere momenten kun je enorm verrast zijn omdat je iets heel moois ontdekt.

We hopen en bidden dat de Heere met Zijn onmisbare zegen werkt en dat de Bijbelstudies tot rijke zegen mogen zijn.



## Inleiding

'(Hoe) ben ik bekeerd?' is de vraag waarmee onze Bijbelstudies dit kamp beginnen. Het is een verhaal dat Paulus regelmatig vertelt of heen verwijst (Hand. 22, 26; 1 Kor. 15: 8 en Gal. 1:15) en wat we terug lezen in Handelingen 9: 1-19a. Als jij deze vraag zou moeten beantwoorden, wat zou jij dan willen zeggen? Schrijf dit eens voor jezelf op. Maak een verhaal, woordweb/mindmap of verwerk het op een andere creatieve manier. Voel je vrij om deze mee te nemen naar de eerste Bijbelstudie kamp.

Lees en bestudeer als voorbereiding: **Handelingen 9:1-19a**. Leestips voor als je meer wilt weten: Hand 22:3-11; Hand 26:2-18; Hand 16:14-15; 2 Kron. 33:12, 13. Ps. 22:11.

## Vorbereidingsvragen

1. Is er iets wat jou aanspreekt?

---

---

2. Is er iets wat je niet begrijpt?

---

---

3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

---

---

## Vragen

1. Wat is jouw antwoord op het dagthema?

2. Licht, een vraag, beven, verbaasd, een uitverkoren instrument, blindheid, vasten, dopen. Zomaar wat woorden die voorkomen in Handelingen 9 en horen bij het bekeringsverhaal van Paulus. Er zijn ook andere bekeringsverhalen in de Bijbel, die van Manasse, Lydia, Petrus en Levi. Wat spreekt jou aan in deze woorden en verhalen?

3. In het begin lees je van de haat die Saulus had tegen nieuwe ideeën rondom geloof. Welke andere invloeden kom jij tegen? Hoe verhoud jij je tot nieuwe invloeden in het geloof (thuis, in de kerk, op school, op je werk of wereldwijd)?

4. In vers 2 wordt er verwezen naar de naam: 'Mensen van de Weg'. Welke benaming vindt jij mooier: mensen van de Weg of christenen? En waarom? Hoe heet de gemeente waar je zelf naar toe gaat? Wat zegt de naam over deze gemeente?

## DAG 2



“Hoe kan ik weten dat de  
Heilige Geest mij over grenzen  
wil laten gaan?”



### Inleiding

De zendingsboodschap kan ik wel dromen: ‘Ga dan heen’. Ook alle Bijbelteksten en liedjes over ‘De velden zijn wit om te oogsten’ ken ik. Er staat zelfs ergens: ‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij is Mij niet waardig’. Maar hoe dan? Want er staat ook dat je langer zult leven in het land wat God je geeft wanneer je je houdt aan het vijfde gebod. Mag ik dan niet gewoon mijn studie doen? Of een leuke baan zoeken? Is het oké om mij ergens te settelen of moet ik altijd klaar staan om te kunnen vertrekken? Waarom zegt God mij niet gewoon letterlijk wat ik moet doen?

Misschien ken je deze vragen wel, denk je er zelf over na of hoor je je vrienden erover. Het zou ook kunnen dat je er allerlei negatieve gevoelens over hebt. Het zijn vragen die in deze Bijbelstudie ter sprake worden gebracht. Hoe eerlijk ga jij hier voor jezelf naar kijken?

Lees en bestudeer: **Handelingen 11: 1-18.**

Leestips: Neh. 2:1-5; Hand 13:1-3; Hand 16:6-10;

### Vorbereidingsvragen

1. Is er iets wat jou aanspreekt?

---

---

2. Is er iets wat je niet begrijpt?

---

---

3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

---

---

4. Je hebt de inleiding gelezen. Welke vragen stel jij je hier wel eens over die nog niet benoemd zijn?

---

---

## Vragen

1. Wat zijn de grenzen waar Petrus overheen is gegaan?
2. Stelling: 'Het Evangelie komt over jouw grens of doordat jij over grenzen gaat.'
3. Zijn er of zouden er nu nog grenzen tussen het volk van God en anderen moeten zijn? Voel jij grenzen bij mensen?
4. Jouw roeping.
  - a) Merk jij dat God ergens van jou vraagt of gevraagd heeft om buiten je eigen comfortzone te gaan ter wille van het Evangelie?
  - b) Hoe herken je daarin de stem van de Heilige Geest?
  - c) Praat door over de vraag: Wat is jouw droom in Gods Koninkrijk?
5. Heiden!
  - a) Hoe verhoudt vers 9 zich tot het gesprek wat jullie gisteren gevoerd hebben bij vraag 3?
  - b) Wat betekent het voor jou dat jij tot de heidenen behoort?
6. Praat met elkaar door over de inleiding en vraag 4 uit de voorbereidingsvragen. Wat kan je nu naar aanleiding van de Bijbelstudie zeggen over deze vragen?



## DAG 3

# “Geen standaard aanpak in het evangelie”



## Inleiding

Vandaag zien we dat Paulus in gesprek gaat om het Evangelie te delen. Eerst zien we dat hij in gesprek gaat met Joden. Wanneer Paulus in een synagoge spreekt, begint hij wijselijk bij de Joodse Bijbel, ons Oude Testament. Hij legt uit hoe de Messias deze geschriften heeft vervuld. Zo gaat hij van het bekende naar het nieuwe, nog onbekende. Vervolgens gaat Paulus in gesprek met heidenen/ongelovigen. Om met hen in gesprek te raken kiest hij een andere invalshoek. Spreek jij weleens met kerkmensen om het Evangelie te delen? Doe je dat ook weleens met ongelovigen?

Lees ter voorbereiding **Handelingen 17: 1-5 en 10-12**

Leestips: Hand 13:13-41; 1 Kor 9

## Vorbereidingsvragen

1. Is er iets wat jou aanspreekt?

---

---

2. Is er iets wat je niet begrijpt?

---

---

3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

---

---

## Vragen

1. Paulus gaat in gesprek vanuit de Schriften, de Tenach (Tora, Nebiim, Chetubim, dat wil zeggen Wet, Profeten en Geschriften). Hij opent de Schriften. Welke gedeelten zou hij gebruikt kunnen hebben? Zoek in het Oude Testament een tekst (of gedeelte) op waarvan jij denkt dat Paulus die gebruikt kan hebben. Vertel waarom jij dat denkt. Tip: zoek de volgende teksten op: Micha 5:1 / Jesaja 61: 1 / Zach. 9:9 / Jesaja 53 : 9 en 12 / Psalm 16:10 / Psalm 49: 16 / Psalm 110: 1.
2. Een van de betekenissen van het woord ‘verkondigen’ is ‘in het openbaar bekendmaken als waarheid’.
  - a) Wat is de waarheid van het Evangelie?
  - b) Heb jij deze waarheid net als Paulus weleens aan ‘kerkmensen’ verkondigd?



3. In 1 Thess. 1 en 2 kijkt Paulus terug naar zijn periode in Thessalonica. (Vergelijk dit met Hand. 17: 1-5.) Wat kom je hier meer te weten over deze periode? Welke houding zie je bij Paulus (Thess. 2:7-9)? Wat kun je hiervan leren?
4. De inwoners van Berea ontvangen het Woord met grote bereidwilligheid (Hand. 17:11 en 1 Thess. 1:6). Wat is die grote bereidwilligheid? Hoe zou dat eruit hebben gezien? Hoe kun jij het Woord met grote bereidwilligheid ontvangen? Moet er iets veranderen in jouw leven? Hoe kun je elkaar helpen om die bereidwilligheid te krijgen?
5. Wat is de reactie van de inwoners van Berea op de verkondiging van het Evangelie?
  - a) Wat is jouw reactie op de (zondagse) verkondiging van het Evangelie?
  - b) Kun je iets leren van de inwoners van Berea? Zo ja, wat dan?

#### **Handelingen 17: 15-34**

In Athene gaat Paulus iedere dag op de markt in gesprek met wie hij tegenkomt. Athene heeft schitterende gebouwen en vele goden. Het is het middelpunt van Griekse cultuur, filosofie en onderwijs. Filosofen en geleerden zijn er steeds op uit iets nieuws te horen. Daarom nodigen zij Paulus uit hen op de Areopagus toe te spreken.

Op de Areopagus haakt Paulus in op de wezenlijke vragen van het bestaan: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen?

6. Welke overeenkomsten en verschillen zie je in de verkondiging door Paulus in Thessalonica en op de Areopagus?
7. In vers 28 citeert Paulus een uitspraak van enkele van de Griekse dichters. Dit doet hij om aan te sluiten bij hun denkwereld en hun cultuur. Hoe kun jij aansluiten anderen?



## DAG 4

Tegenstand bij Jood en heiden –  
“Hoe ga ik om met tegenstand?”



### Inleiding

Vandaag denken we na over de tegenstand die het Evangelie ook altijd weer oproept. Het is een terugkerend element in Handelingen. Maar tegenstand is niet altijd een kenmerk dat je aan de goede kant staat. Het is maar aan welke kant je staat, wat je als tegenstand benoemt of ervaart.

Paulus en Silas hebben het Woord met kracht gesproken (1 Th. 1:5). Dit blijft niet zonder resultaat. Sommigen uit de Joden, een grote menigte van de godsdienstige Grieken en een grote groep van voornamelijk vrouwen, sluiten zich bij hen aan. Een vierde groep (het merendeel van de Joden) moet niets hebben van de boodschap die Paulus brengt. Het blijde en bevrijdende evangelie maakt mensen soms niet blij, maar boos. Het spreekt mensen soms absoluut niet aan dat Jezus hen aanspreekt.

Paulus is 3 jaar in Efeze. God doet buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs, dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel draagt, van zijn lichaam op de zieken gelegd worden, de ziekten van hen wijken en de boze geesten uit hen weggaan. (Hand. 19:11-12). Na het voorval met de zonen van Sceva overvalt vrees over hen allen en de Naam van de Heere Jezus wordt groot gemaakt, Hand. 19:17. Hierop volgt een rituele verbranding van toverboeken, t.w.v. 50.000 dagloon (€2.500.000,-) Zo neemt het Woord van de Heere met kracht toe en wordt steeds sterker. Maar...

Bestudeer: **Handelingen 17:5-9, 13, 14; 19:24-20:1**

Leestips: Mat 10:34-42; Mat 13:24-30; Hand 14:19-22; Handelingen 13:42-52

### Vorbereidingsvragen

1. Is er iets wat jou aanspreekt?

---

---

2. Is er iets wat je niet begrijpt?

---

---

3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

---

---

## Vragen

### Handelingen 17: 5-9, 13,14.

1. In Handelingen 17:6 staat: 'Deze mensen zetten de wereld op zijn kop!' Wat zegt dat over de kracht van het Evangelie? Wat merk jij van de kracht van het Evangelie in deze wereld?
2. Waar komt de tegenstand van de Joden vandaan? Welke oorzaak ligt aan de basis ervan? Hoe ontwikkelt zich de tegenstand bij de Joden in deze verzen (5-9)?
3. Hoe reageren Paulus en de broeders op deze tegenstand? Waarom zouden ze dat doen?
  - a) Wat leer je daarvan?
  - b) Wat herken je hiervan binnen de kerk en bij jezelf?
  - c) Hoe zou jij reageren?
4. Waar herken jij weerstand (verzet) tegen de oproep om te geloven in jouw eigen leven? Wat gebeurt er dan? Hoe ziet dat eruit? Hoe kun je ermee omgaan?
5. In Lukas 4:16-30 krijgt Jezus in de synagoge als reactie op Zijn boodschap applaus en heftige afkeuring. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Lukas 4:16-30 en Handelingen 17: 5-9, 13, 14?

### Handelingen 19:24-20:1.

6. Ook in Efeze ontstaat tegenstand. Waar komt de tegenstand van niet-Joden vandaan? Hoe ontwikkelt deze tegenstand zich? Wat merkt Demetrius van de kracht van het Evangelie?
7. Wat kunnen we leren van Paulus' houding zowel tijdens (vers 30) het oproer als ervoor (vers 37)?
8. Waarom irriteren sommige mensen zich aan het kruis van Christus? Kun je een voorbeeld noemen? Hoe zou je daarop kunnen reageren?
9. Keuzeopdracht voor praktische verwerking: briefje / rollenspel / Chinees kleven / handletteren.



## DAG 5

### Het apostelconvent



“Hoe ga ik om met verschillen in de kerk?”

### Inleiding

Wellicht heb je wel eens nagedacht over de verschillen tussen de gemeente van jou en je vriend of vriendin, je oom en tante of de gemeente die je bezoekt als je op vakantie bent. Is het een persoonlijke voorkeur waar je bij past of is er echt een belangrijk verschil in prediking? De vroege kerk in Antiochië merkt dat er ook verschillen gekomen zijn. Er komt een discussie op gang waar ze met elkaar niet uitkomen. Ze besluiten om een groepje leiders naar Jeruzalem te sturen en om advies te vragen. En die duidelijkheid komt er, tot blijdschap opluchting van veel gelovigen.

#### Lees Handelingen 15:1-35

Leestips: Galaten 1; 1 Kor 8 en 9; Rom 14 en 15; Hand 15:35-41, 1 Kor 3.

### Vorbereidingsvragen

1. Is er iets wat jou aanspreekt?

---

---

2. Is er iets wat je niet begrijpt?

---

---

3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

---

---

### Vragen

1. Er waren een paar Farizeeën (die in Jezus waren gaan geloven) uit de gemeente van Jeruzalem naar de christenen in Antiochië gekomen met afwijkende meningen, wat de rest onzeker maakte. (vs. 1-2)
  - a) Wat was de mening van de Joden uit Judea die naar Antiochië kwamen?
  - b) Wat zou je zeggen als er iemand naar jou toe kwam en zei dat jij je moet laten besnijden? Welke Bijbelse argumenten zou jij gebruiken? (Galaten 2:11-21)
  - c) Ook nu gebeurt het dat er mensen in de gemeente zijn of komen met andere visies. Wat is een Bijbelse manier om daarmee om te gaan? (Romeinen 14:1-15:12)
  - d) Wat doen de leiders van de gemeente te Antiochië om het geschil op te lossen?
2. Een hele delegatie uit Antiochië gaat met de broeders in Jeruzalem in gesprek. Het wordt ook wel het apostelconvent genoemd.

- a) Wat gebeurt er onderweg? (Handelingen 15:3)
  - b) Wat delen de broeders tijdens de vergadering in Jeruzalem naast hun zorgen?
  - c) Wie staat er op om de ruzie te sussen? (vs. 7 en 12) Wat leer je daarvan?
  - d) Wat is zo mooi aan de houding van Jakobus? Vs. 13/15
3. Binnen gezinnen, binnen kerken in Nederland en de kerk wereldwijd zijn verschillende meningen. We denken na over de verschillen, hoe belangrijk zijn ze, hoe ga je ermee om?
- a) Noem een aantal geschilpunten waarover er in jullie **gezin** wel eens gediscussieerd wordt. Zijn er verschillen tussen jouw gemeente en **een andere gemeente**? Noem een aantal verschillen tussen jouw gemeente en de **Gemeente wereldwijd**.
  - b) Waarom zijn er discussies binnen gemeenten? (1 Kor. 8:1-3)
  - c) Waarom moeten we rekening houden met het geweten van een medegelovige? (1 Kor. 8:9-13)
  - d) Wat vind jij belangrijker in een discussie? Genadig zijn of de waarheid vasthouden?
4. In de gemeente van Korinthe lees je dat ze ruzie maken over wie ze toebehoren, Paulus, Apollos ed. 1 Korinthe 3 (3-9) Paulus geeft hun een belangrijke les mee.
- a) Als gelovige ben je niet van Apollos, Paulus, van de PKN, de GerGem of \_\_\_\_\_, maar van \_\_\_\_\_, Hij is ons \_\_\_\_\_ 1 Korinthe 3 vs 11
  - b) Verwerkingsvorm raise-up.
5. Lees vs. 28-35. Welk 4 besluiten hebben ze in Jeruzalem genomen? Waarom was dit belangrijk? Wie werkten er mee? Hoe reageren de gelovigen? Wat doen Judas en Silas in de gemeente? Waarom vertrekt Paulus zo snel?
6. Niet alleen in Handelingen lees je dat God Jood én heiden verkiest tot Zijn volk, Zijn kinderen. (Romeinen 15:7-13)
- a) Waarom verzamelt God ook mensen uit de heidenen tot Zijn volk?
  - b) Kun je ook uit het Oude Testament een voorbeeld noemen van Gods liefde voor personen buiten het volk Israël?
7. Wat is onze taak als we horen bij Zijn Koninkrijk, bij Zijn volk? 1 Petrus 2:9-10
- a) Hoe moeten we omgaan met onze broers en zussen in Christus? 1 Petrus 3:8,4:8
  - b) Hoe kun je leren houden van elkaar? Rom. 12:9-21
  - c) Wat is het gevolg van eenheid tussen broeders en zusters? 1 Petrus 4:11
  - d) Wat is Petrus' advies voor jou in de gemeente? 1 Petrus 5:5-10



## DAG 6

### “Gemeenteopbouw”



## Een bemoediging en waarschuwing

Elke gelovige in Jezus Christus is een onderdeel van de Gemeente en is onderdeel van het wereldwijde Lichaam van Christus. Wat heeft dat Lichaam nodig voor groei en samenwerking? Jezus staat aan het hoofd van de Gemeente. Iedereen is anders en heeft zijn of haar eigen taak en gave. Paulus kreeg een hele duidelijke, grote roeping om te evangeliseren, het goede nieuws door te geven. Hoe kun jij de ander bemoedigen of juist waarschuwen? Wat is jouw taak in dat grote Lichaam van Christus? Ervaar jij verbondenheid met andere christenen?

## Vorbereidingsvragen

1. Is er iets wat jou aanspreekt?

---

---

2. Is er iets wat je niet begrijpt?

---

---

3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

---

---

## Vragen

Leestips: Handelingen 20, Johannes 10, 1 Korinthe 12, Efeze 4, Galaten 5:13 – 6:10, 1 Korinthe 14:26, 2 Tim 3:10-4:3.

1. Er gebeuren bijzondere dingen in de gemeente van Efeze. Paulus en Apollos hebben in Efeze het Evangelie gebracht. Dit lees je in Handelingen 19.
  - a) Lees vers 11-12, wat hebben de wonderen in de stad tot gevolg?
  - b) Lees vers 13-17 wat kregen de mensen in Efeze nadat de zonen van aangevallen werden door boze geesten? Wat zijn de wapens in deze strijd?
  - c) Maar ondanks de mooie dingen die er in de stad gebeurden, kwam er ook daar opstand en verdeeldheid. Eergisteren hebben we stilgestaan bij de rellen op het plein van Efeze. Waarom overschreeuwen de meeste mensen in Efeze het Evangelie? Wat kan het goede nieuws in de weg staan?
  - d) Paulus schrijft later dat hij 3 jaar de gemeente in Efeze gediend heeft. Wat heeft Paulus voor de gemeente in Efeze betekent toen hij daar aanwezig was?

2. Afscheid nemen. Lees Handelingen 20:16-25
  - a) Paulus heeft haast, hij wil op tijd met het pinksterfeest in Jeruzalem zijn. Paulus weet dat het de laatste keer is dat hij de gelovigen in Efeze op aarde ziet. Hoe kan Paulus dit weten? Vs 22.
  - b) Wat was de roeping van Paulus? Vs 24
  - c) Paulus heeft een grote liefde voor de gelovigen in Efeze (dat lees je in zijn brief) en ook de gelovigen in Efeze hebben hem lief. Waaruit maak je dat op? Vs 36
  - d) Wat wil jij zeggen bij het afscheid van gezinskamp tegen je bijbelstudiegroep?
  
3. Waarschuwingen. Paulus gebruikt het beeld wat de Heere Jezus ook gebruikt en bij het volk ook een bekend beeld was. Vs 28 -32
  - a) Waarop moeten de leiders letten volgens Paulus?
  - b) Wat wordt er in Ezechiël 34 gezegd over slechte herders vs 2-9, en wat belooft God in Ezechiël 34:12-17,22-23 met de schapen te doen?
  - c) Wie is de Opperherder? Wie zijn de wolven? Joh. 10:11, Psalm 23, Jes. 40:11, Ezechiël 34:23, Hebrëeën 13:20, Mattheus 7:15 Joh. 10:10
  - d) Hoe moet je als gelovige daarmee omgaan? Mattheus 10:16
  - e) Waar zou jij een ander voor willen waarschuwen? Welke waarschuwingen neem jij mee uit gezinskamp 2024?
  
4. Opbouw van de gemeente.
  - a) Wat zorgt voor opbouw en wat voor afbreuk in een gemeente?
  - b) Welke opbouwende adviezen zou jij de gemeente kunnen geven?
  - c) We gaan afscheid nemen: Wat kun jij zelf betekenen in de opbouw van jouw gemeente? Haal voorbeelden uit Efeze 4, Galaten 5:13 – 6:10, 1 Korinthe 14:26
  
5. Leg uit wat voor troostvolle boodschap Paulus meegeeft in de woorden van vers 32? *En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.* Schrijf voor de degene die rechts naast jou zit een bemoedigende tekst uit de Bijbel op. Vraag hier Gods leiding in wat passend is voor deze jongen of dit meisje.
  
6. Paulus heeft Efeze een mooie brief geschreven aan de gemeente in Efeze toen hij in de gevangenis zat. Wat schrijft hij aan zijn geestelijke kinderen? Verdeel de punten a-f . (bijlage 1) Laat invullen en delen.
  
7. Paulus voelt zich erg aan de gemeente van Efeze verbonden. Heb jij mensen in je buurt/familie waarmee jij je verbonden voelt en je over het geloof en de Heere Jezus kunt spreken? Bij wie je terecht kunt met je vragen, bij wie je jezelf kunt zijn? Zo nee, wie zou zo iemand voor jou kunnen zijn?

# BIJLAGE 1

## Dag 6 Opdracht 6

- a) In **Efeze 1** gaat het over de ..... (11) die Christenen met Jezus van God ontvangen. Als je in Jezus gelooft, hoor je bij Jezus en ontvang je Gods ..... (13) Door Zijn ..... (18) kunnen we dat zien wat dat inhoudt. (vs 11) Dat hebben we niet ....., (7) maar ontvangen omdat God ..... (7) Christus is het ..... (10) van alles in de hemel en op aarde. Zijn ..... (vs 8) heeft hij aan ons gegeven. En ook de ..... (20) van Zijn opstanding die in ons werkt. Paulus ..... God voor het feit dat de mensen in ..... veel van de Heere Jezus houden. En ook van de andere ..... (15) Jezus is ..... dan elke macht in deze wereld en de wereld die ..... (21) De ..... is Zijn lichaam. (23) De gemeente is vol van ..... (23) (Lichaam op aarde, Hoofd in de hemel)
- b) **Efeze 2** Met Christus zijn we geestelijk ....., want wij waren ..... (4) Wij verdienen ..... Wij kunnen onszelf niet ..... God heeft ons ..... Christus gegeven. (7) Het is Gods ..... (8) God is liefdevol en .... (vs 8) Vroeger waren we niet het .... van God. Want jullie waren niet besneden. (vs 11) De ..... waren ook niet voor jullie. (12) We waren ..... van God. (13) In Christus zijn we nu dichtbij door het ..... van Jezus. (13) Jezus heeft de ..... afgebroken die tussen de joden en de heidenen stond. (14) Hij heeft ons tot één .... gemaakt. Allebei kunnen we door één ..... dichtbij de Vader komen. (18) Nu zijn we geen ..... en buitenstaanders meer. Maar we mogen bij Gods ..... horen. Het fundament is het ..... (20) . Daarvan is ..... de belangrijkste bouwsteen. Met elkaar mogen we de ..... van de Heere vormen. Waar de ..... in wil wonen. (22) (Eenheid in het gebouw)
- c) **Efeze 3:** Het goede ..... is er voor Joden en ..... (6) We horen bij Gods ..... (6) Paulus noemt zich de minst ..... van alle gelovigen. Hij vertelde over de ..... die onbegrijpelijk is. (8) God heeft Zijn ..... door Jezus bekend gemaakt. Wanneer je gelooft in ..... kun je zonder vrees en vol ..... naar God toe gaan. Paulus moet ..... doordat hij het goede nieuws verteld heeft in Efeze. Hij roept op om daar .... over te zijn. (13) Paulus bidt om ..... voor de gelovigen zodat ze als een ..... stevig geworteld staan in de grond. (17) Dan kunnen ze de ....., lengte, hoogte en ..... zien van de liefde van Christus. (18) Paulus verlangt ernaar dat de mensen in Efeze .... worden van God Zelf. (19) God is in staat om eindeloos veel ..... te doen dan wij kunnen ..... of bedenken. (20) Alle eer aan .... ! Amen (21)
- d) **Efeze 4:** Paulus zit ..... (1) en geeft adviezen aan de gemeente. Wees bescheiden en ..... Houd van elkaar, Heb .... met elkaar. Doe je best om ..... te blijven. 2,3) Er is maar één ..... en maar één ..... Één Hoop, één roeping, één ..... , één geloof en één ..... God werkt in jullie ..... (6) Iedereen ontvangt van God een eigen geschenk. Sommige mensen zijn boodschappers van God, anderen ....., anderen evangelisten, anderen ..... en leraren. Die zijn nodig om de christen te leren geestelijk ..... te worden. (12) Zodat het Lichaam van ..... sterk en volwassen wordt. Als dat niet zo is, lijken we meer op ..... die heen en weer geslingerd worden door de ..... (14) We moeten vol ..... vasthouden aan de ..... (15) Christus zorgt ervoor dat het ..... groeit. (16) Als iedereen zijn eigen taak binnen het Lichaam doet, groeit het en wordt het ..... (16) We moeten leven als ..... mensen. Je oude manier van leven moet je als kleding



..... Dat bracht de ..... (22) God heeft nieuwe ..... van jullie gemaakt. (24) Geef de ..... geen kans. (27) Zeg wat nuttig is en de andere mensen ..... Wees ..... en behulpzaam, vergeef elkaar zoals ..... jullie vergeven heeft. (32)

- e) **Efeze 5:** Kinderen doen hun ..... na. Laat ..... jullie voorbeeld zijn en doe Hem na. (1) Jezus heeft zijn leven gegeven als ..... God was hier blij mee. Stop met verkeerde dingen zoals ..... (3) Gedraag je zoals mensen die bij ..... horen. (4) Vroeger was jullie hart één en al ..... (8), maar nu zijn jullie vol van het ..... . Breng de slechte dingen aan het licht. God zegt: Wordt toch ..... jij die ..... (14), sta op uit de ..... Dan zal het licht van ..... op je schijnen. Gebruik je ..... goed. (16) Word in plaats van wijn, vol van de ..... (19) Zing en .... met je hele hart voor de ..... Dank ..... (20) Mannen en vrouwen moeten elkaar liefhebben en respecteren. (28) Christus wil graag één zijn met zijn ..... Hij houdt van Zijn gemeente. (25,32,33) Hij heeft ..... voor de ..... opgeofferd. (25)
- f) **Efeze 6:** Kinderen, wees ..... aan jullie ouders, heb ..... voor je vader en ..... (1) Vaders ..... je kinderen niet. .... hen op op ..... manier (4) Wees sterk in de ..... van de Heere. Doe de ..... van God aan om je te verweren tegen de ..... Want we strijden niet tegen ....., maar tegen ..... Tegen de duivelse ..... in de geestelijke wereld. Dan kun je blijven ..... (13) Ga staan, bind om je heupen, de ..... als een riem. (14) Trek ..... als een pantser. (15) Wees bereid om het goede nieuws te brengen. Dat zijn de ..... (16) Houd vast aan het ....., je schild. Hou het schild omhoog zodat de brandende ..... uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de ..... van de redding op je hoofd. Neem het zwaard van de ..... in je hand. (17) Dat is het ..... van God. .... met voortdurend allerlei gebeden bij alles wat er gebeurt. (18) Laat je leiden door de ..... Paulus vraagt ook voor hem gebed dat hij vol ..... en zonder .... het goede nieuws mag brengen. (19) Hij zit op dat moment vast in ..... (20) Hij houdt erg veel van ..... (21) Hij bidt voor de gelovigen in Efeze voor vervulling met ....., liefde en ..... van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. (23)