

# Bijbelstudies over

# JOB



7-9 JAAR

NAAM: .....

GEZINSKAMPEN 2023

## INLEIDING

---

### Goed doorlezen! Belangrijk!

Beste kinderwerk(st)er,

Voor je ligt het materiaal voor het kinderwerk gezinskamp 2023.

Het thema dit jaar is: **Job en het lijden**. Voor de kinderen vertellen we 3x uit Job, daarnaast zien we het thema Lijden terugkomen in Abia, de 12-jarige Jezus en de nieuwe hemel/aarde, waar geen lijden meer zal zijn.

Dit thema is gelinkt aan het Bijbelboek dat de tienergroepen en de volwassenen gaan uitdiepen.

Na de **inleiding** vind je de **vertellingen en de verwerkingen** die elke dag aan de beurt zijn. Bekijk het Bijbelgedeelte eerst goed voor jezelf! Bedenk wat jij hierover met de kinderen zou willen bespreken. Lees pas daarna de **Bijbellessen** door. De opzet van de lessen is bedoeld als handreiking. Je moet zelf kijken wat je van deze lessen kunt gebruiken en wat niet. Denk ook aan een **kinderbijbel**, waarin je tips krijgt voor een vertelling, verhaallijn. Naast de vertelling is het gesprek enorm belangrijk. Probeer zoveel mogelijk **open** vragen te stellen aan de kinderen. De vragen die bij de introductie of bij de afsluiting staan, kun je goed gebruiken en leiden vaak tot een gesprek.

Achter de verhalen vind je de **Bijbelteksten** die aangeleerd worden deze week. Je kunt de tekst als inleiding op je verhaal aanleren en als afsluiting kun je de tekst nog een paar keer herhalen. Misschien is het een idee om de tekst op een groot vel papier te schrijven en elke keer een woord weg te vouwen. Herhaal de tekst op zoveel mogelijk verschillende manieren, met z'n allen, alleen jongens, alleen meisjes, individuele kinderen, enz.

Na de teksten vind je nog een aantal **liederen**. Het is mogelijk om bijvoorbeeld 1 nieuw lied uit te kiezen en dit heel de week goed te oefenen. Zing daarnaast ook liederen die de kinderen al kennen.

Bekijk goed van tevoren welke materialen je nodig hebt voor de werkjes. De meeste materialen liggen in de kratten klaar, er staat op de **materialenlijst** aangegeven welke materialen je zelf mee moet nemen. De werkbladen moet je ook zelf van tevoren kopiëren.

In het **draaiboek** kun je schrijven wie wat elke dag doet. Lees van tevoren goed de **tiplijst** door die je helemaal aan het eind kunt vinden!

Wij wensen jullie veel sterkte met de voorbereidingen en een gezellige en gezegende kampweek toe!

**1<sup>e</sup> Bron** waaruit we de vertellingen putten: [Goedinvorm.nu](http://Goedinvorm.nu) van de **LCJ** voor vertelschetsen.

**2<sup>e</sup> Bron** waaruit we de vertellingen hebben gekopieerd: Uw Koninkrijk kome van Laurens Snoek.

**Met toestemming van de schrijver mogen deze vertellingen ALLEEN gebruikt worden voor de gezinskampen 2023. NIET VERMENIGVULDIGEN, VERDER VERSPREIDEN !!**

**Claudia de Jongh & Betty Versluis** (schrijvers 7-9 jarigen en 4-6 jarigen)

**Marjan Ubak & Lotteke den Hartog** (creatieve verwerking 7-9 en 4-6 jarigen)

Bij vragen/opmerkingen: 0252414426 / 0633722997 / [cddejongh@tiscali.nl](mailto:cddejongh@tiscali.nl)

## INHOUDSOPGAVE

---

Inleiding .....	2
Inhoudsopgave .....	3
Hoofdstuk 1: Bijbelvertellingen en het daaraan gekoppelde thema 'Lijden' .....	4
Hoofdstuk 2 : Bijbelvertellingen + uitwerking .....	8
Dag 1 - Bijbelgedeelte: Job 1 .....	8
Dag 2 - Bijbelgedeelte: Job 2 .....	14
Dag 3 - Bijbelgedeelte: Job 42 .....	20
Dag 4 - Bijbelgedeelte: Abia, Kind wat ziek is en niet beter wordt. (1 Koningen 14).....	25
Dag 5 - Bijbelgedeelte: De kinderjaren van de HJ en Zijn lijden daarin (Lukas 2 : 41 – 52) ....	31
Dag 6 - Bijbelgedeelte: De nieuwe hemel en aarde, waarin geen meer lijden is. (Openbaring 1:9-20, Openbaring 21 en 22, Mattheüs 13:44-53).....	38
Hoofdstuk 3: Bijbeltekst .....	42
Hoofdstuk 4: Liederenlijst .....	42
Hoofdstuk 5: Draaiboek kinderwerk + picto's .....	43
Hoofdstuk 6: Tiplijst 4-9 jaar .....	48
Hoofdstuk 7: Beschrijving werkjes 7 – 9 jarigen.....	50
Dag 1 – Job 1 .....	50
Dag 2 – Job 2 .....	53
Dag 3 – Job 42 .....	54
Dag 4 - Abia, kind wat ziek is en niet beter wordt .....	57
Dag 5 – De kinderjaren van de Heere Jezus en Zijn lijden daarin .....	58
Dag 6 - De nieuwe hemel en aarde, waarin geen meer lijden zal zijn .....	59
Materialenlijst .....	67

# HOOFDSTUK 1: BIJBELVERTELLINGEN EN HET DAARAAN GEKOPPELDE THEMA 'LIJDEN'

---

## Bijbelstudies Job – Overgave aan een oppermachtige God

We kennen allemaal het verhaal van Job wel. De godvrezende Job, die alles wat hij bezit kwijtraakt in een krachtmeting tussen God en de satan. Omdat we het verhaal zo goed kennen, lopen we het risico er een beetje oppervlakkig doorheen te lezen. Dat is jammer, want het boek Job gaat over belangrijke onderwerpen: Waarom dien je God? Hoe ga je om met verdriet en verlies? Wat gebeurt er als jouw beeld van God niet blijkt te kloppen? Accepteer jij Gods leiding en beslissingen?

We vertellen bij de 4-6 jarigen en de 7-9 jarigen uit de volgende Bijbelboeken:

1. Job 1
2. Job 2
3. Job 42
4. Abia, Kind wat ziek is en niet beter wordt. 1 Koningen 14
5. De kinderjaren van de HJ en Zijn lijden daarin Lukas 2 : 41 - 52
6. De nieuwe hemel en aarde, waarin geen meer lijden is. Openbaring 1:9-20, Openbaring 21 en 22, Mattheüs 13:44-53

**Deze kampweek zien we het woord LIJDEN elke dag weer terugkomen in de**

**Bijbelvertellingen.** Kinderen kunnen daar rake vragen over stellen. En mogelijk herken je deze vragen ook bij jezelf. Waarom is er zoveel lijden in deze wereld? Het is soms moeilijk om daar een pasklaar antwoord op te geven. Om jou hierin een beetje te helpen, staan hieronder wat vragen met antwoorden, die we jullie meegeven als achtergrondinformatie.

### **WAAROM GEBEUREN ER NARE DINGEN? ANTWOORDEN OP MOEILIJKE VRAGEN**

Er gebeuren vaak vreselijke dingen in onze wereld. Dit heeft invloed op heel veel mensen, zeker ook op jou en je familie. Als er erge dingen gebeuren is het logisch dat je je angstig, onzeker, verdrietig of zelfs boos voelt. Mensen worden gedood, raken gewond en lijden op zoveel verschillende manieren. Als jij je hulpeloos of boos voelt is dat heel begrijpelijk. Het lijkt zo oneerlijk! Misschien ben je bang dat er nog meer nare dingen zullen gebeuren.

**MAKEN DE DINGEN DIE GEBEUREN JOU BANG?** Misschien voel je je verdrietig en zou je alleen maar willen huilen. Soms zorgt huilen ervoor dat je je beter voelt. Je hoeft je er niet voor te schamen. De enige ware, levende God weet hoe jij je voelt en Hij begrijpt het. Ook Hij wil niet dat er erge dingen gebeuren.

Vraag jij je ook soms af: Kent God mij en geeft Hij om mij? Waarom gebeuren er zoveel slechte dingen in de wereld? Waarom staat God toe dat deze dingen gebeuren? Hoe kom ik door deze afschuwelijke tijd heen? Wat zijn de dingen waarover jij je nu op dit moment zorgen maakt? Ja! De levende God kent jou en geeft om jou. Hij weet alles. God schiep de hele wereld en Hij

weet wat er gebeurt op elk stukje daarvan. Niets is voor Hem een verrassing. Hij weet van alle ongelukken, oorlogen, aanslagen en schietpartijen. Hij weet van de vreselijke stormen, overstromingen en aardbevingen. God weet wat er met jou en je familie gebeurt. Hij is begaan met wat je denkt en hoe je je voelt. Hij weet van de vragen waar je mee zit. Soms lijkt het alsof niemand echt begrijpt wat je doormaakt, maar God begrijpt het wel.

**KENT GOD MIJ EN GEEFT HIJ OM MIJ?** God heeft je gemaakt en kent je. Hij ziet jouw gedachten en gevoelens over deze gebeurtenissen en dit raakt Hem. Hij geeft om de wereld en de mensen en ook om jou. Misschien heb je nooit veel aan God gedacht, maar Hij kent jou wel. Al 2000 jaar geleden liet Hij aan de wereld zien dat Hij van ons en ook van jou hield. Hoe God dat liet zien kun je verderop lezen. Hij wil dat jij weet dat Hij alles in Zijn hand heeft, ook al lijkt dat niet zo. Ook al gebeuren er slechte dingen in deze wereld, God is volmaakt goed. Hij doet nooit iets fout. Hij is heilig, volmaakt en oprecht. Gods kinderen kunnen op Hem vertrouwen, zelfs als alles om hen heen verkeerd gaat.

**WAAROM GEBEUREN ER DAN ZOVEEL AKELIGE DINGEN IN DE WERELD?** Waarom zijn er van die rampen zoals aardbevingen, bosbranden en overstromingen? Waarom zijn er oorlogen, terroristenaanslagen en kapingen? Waarom is er lijden en dood? Deze dingen waren er niet altijd. Toen God de wereld schiep, maakte Hij hem volmaakt. Alles was mooi en goed. Wat gebeurde er? Waarom ging het dan verkeerd? Het begon toen de eerste mensen ervoor kozen om God te negeren. In plaats van naar God te luisteren, deden ze wat ze zelf wilden. Ongehoorzaamheid aan God noemen we zonde. Toen de zonde in de wereld kwam, maakte dat Gods volmaakte schepping kapot. Er begonnen nare dingen in de natuur te komen, zoals orkanen, tornado's en aardbevingen. Door de zonde kwam de pijn en de dood. 7 Nog erger is het dat vanaf dat moment ieder mens als zondaar wordt geboren. (Romeinen 3:23). Door de zonde doen mensen elkaar pijn. Ze haten elkaar, vechten, doden, stelen en beledigen elkaar en worden vijanden van God. **Het is niet jouw schuld dat er stormen en aardbevingen zijn. Soms voelt een kind zich schuldig als zijn ouders gaan scheiden, maar hij kan daar niets aan doen Dit gebeurt omdat de zonde in de wereld gekomen is. Dit kan je niet veranderen. En helaas doen ook jij en ik dingen die God niet wil. Alle mensen zondigen. Zonde houdt mensen gescheiden van God, Die volmaakt is.** In de Bijbel staat dat tegelijk met de zonde ook de dood in de wereld kwam (Romeinen 5:12). Welke dingen kun jij bedenken die zonde zijn? Zonde brengt veel slechte dingen in de wereld, maar God heeft nog steeds de leiding. Hij bepaalt wat Hij toelaat en wat niet.

**HOE KAN GOD TOESTAAN DAT DIT GEBEURT?** Soms laat God dingen gebeuren die wij niet begrijpen. Deze dingen zijn het gevolg van de zonde. God heeft de macht om de mensen te laten stoppen met het doen van zonden. Maar Hij zal ons niet dwingen alleen het goede te kiezen en te doen. Hij laat het echter toe dat wij de verkeerde zondige dingen, die in ons hart zijn, ook doen. God heeft ook de macht over de natuur, maar sinds de zondeval verhindert Hij niet altijd dat er erge dingen als stormen, overstromingen of bosbranden plaatsvinden. Hoewel de zonde verschrikkelijke dingen veroorzaakt, kan God er toch goede dingen uit voort laten komen. Mensen gaan elkaar vaak meer helpen. Sommigen riskeren zelfs hun eigen leven om anderen te redden. Nog belangrijker is het dat mensen meer gaan nadenken over God en wat Hij voor hen betekent. We gaan weer leren dat Hij het belangrijkste is, dat we afhankelijk zijn van Hem en dus niet alles naar onze eigen hand kunnen zetten. Welke goede dingen heb jij

mensen zien doen toen er iets ergs was gebeurd? God heeft nog steeds alles in Zijn hand, ook al lijkt het erop dat dat niet zo is. Misschien zul je nooit kunnen begrijpen waarom God iets laat gebeuren. Maar wat je wèl kunt weten is, dat als jij verdriet hebt, God dat zeker ziet. Hij is er ook in deze vreselijke tijd. Hij begrijpt het als jij verdrietig of verward bent. Hij weet wat jij voelt en Hij geeft om jou. Hij houdt van jou. Wanneer God toestaat dat er zoiets gebeurt, staat Hij klaar om er samen met Zijn kinderen doorheen te gaan.

God heeft nog steeds alles in Zijn hand, ook al lijkt het erop dat dat niet zo is. Misschien zul je nooit kunnen begrijpen waarom God iets laat gebeuren. Maar wat je wèl kunt weten is, dat als jij verdriet hebt, God dat zeker ziet. Hij is er ook in deze vreselijke tijd. Hij begrijpt het als jij verdrietig of verward bent. Hij weet wat jij voelt en Hij geeft om jou. Hij houdt van jou. om er samen met Zijn kinderen doorheen te gaan.

**HOE KOM IK DOOR DEZE AFSCHUWELIJKE TIJD HEEN?** Het maakt niet uit wat er gebeurt, God kan je er doorheen helpen. Als je Zijn kind bent, zal Hij voor je zorgen als lid van Zijn gezin. God is volmaakt en, terwijl aardse vaders soms verkeerd handelen, Hij doet dat nooit! Hij wil jouw liefhebbende, hemelse Vader zijn en jou troosten tijdens moeilijke tijden. God woont in de hemel, Zijn volmaakte huis. Zijn enige Zoon, de Heere Jezus Christus, woont daar ook. Omdat God heilig is, kan Hij niet doen alsof de zonde in de wereld er niet is. Zonde moet gestraft worden. In de Bijbel staat dat de straf op de zonde de dood is (Romeinen 6: 23). Dood betekent dat je voor altijd gescheiden bent van God, op een vreselijke plek, zonder God. God bedacht een plan voor het zondeprobleem. Je hebt al eerder kunnen lezen dat God Zijn liefde aan ons heeft bewezen. Dat deed Hij door Zijn Zoon, de Heere Jezus, 2000 jaar geleden naar de aarde te sturen om de straf voor de zonde, die jij en ik verdienen, te dragen. God stuurde Hem als een baby naar de aarde. Omdat Jezus de Zoon van God is, is Hij de Enige die nooit zonde heeft gedaan. Toen Jezus opgroeide deed Hij ook nooit iets verkeerd. Toen kwam de dag waarop Jezus de straf op Zich nam voor de zonde. God begrijpt de vreselijke dingen die we doormaken. Hij was ook vol verdriet toen de mensen de Heere Jezus Christus, Zijn Zoon, meenamen en aan een kruis nagelden. De Heere Jezus leed ook, toen Hij aan het kruis een vreselijke dood stierf en zo de straf voor de zonde droeg. God wist dat dit de enige manier was om onze zonden te kunnen vergeven (Hebreeën 9:22). De Heere Jezus leed ook, toen Hij aan het kruis een vreselijke dood stierf en zo de straf voor de zonde droeg. God wist dat dit de enige manier was om onze zonden te kunnen vergeven. Jezus was bereid voor ons te lijden en te sterven, ook voor jou. In de Bijbel staat dat Jezus stierf aan het kruis, werd begraven en drie dagen later door God werd opgewekt uit de dood (1 Korinthe 15: 3,4). We weten dat dit waar is, omdat heel veel mensen Jezus levend hebben gezien voor Hij terugging naar de Hemel om bij God, Zijn Vader, te zijn. Hij leeft nu nog steeds in de Hemel. Doordat God Zijn Zoon gestuurd heeft, laat Hij zien hoeveel Hij van jou houdt! Hij wil dat jij gered wordt en deel uitmaakt van Zijn gezin.

**KUN JE OOK LID WORDEN VAN GODS GEZIN?** In de Bijbel staat de geschiedenis van een man die een gevangenenbewaarder was in de stad Filippi (Handelingen 16:14-40). Hij heeft ook een ramp meegemaakt en is daarna tot geloof gekomen. Hij bewaakte Paulus en Silas, twee kinderen van God, die in de gevangenis opgesloten waren, omdat ze in de Heere Jezus geloofden en anderen over Hem vertelden. Maar die nacht kwam er een aardbeving en de deuren van de gevangenis gingen open. Zelfs de boeien vielen van de handen van Paulus en

Silas. De bewaarder schrok enorm van de aardbeving en was ook erg bang voor de straf die hij zou krijgen, omdat de gevangenen ontsnapten. Hij trok zijn zwaard en wilde zichzelf doden. Maar Paulus en Silas gingen er niet vandoor en riepen hem toe: "Doe jezelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier." De bewaarder viel op zijn knieën neer en begreep dat de God van Paulus en Silas de enige ware God is. Hij vroeg hun: "Wat moet ik doen om zalig (gered) te worden?" Paulus zei: "Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten". Ze vertelden hem toen alles over de Heere Jezus. Hij kwam die avond tot geloof en werd deel van Gods gezin. En jij? Wil jij ook niet geloven in de Heere Jezus als de enige Verlosser van jouw zonde? Waarom vraag je Hem niet jouw zonden te vergeven en jou op te nemen in Zijn gezin? Je kunt dit nu aan Hem vragen op de plek waar je bent of later, bijvoorbeeld wanneer je vanavond alleen in bed ligt. Als je in de Heere Jezus gelooft als jouw Redder en Verlosser, vergeeft God jou je zonden en word ook jij opgenomen in Zijn gezin. God geeft Zijn kinderen vrede en rust in hun hart, al gebeuren er nare dingen. Je kunt zeker weten dat Hij dan bij je is, omdat je Zijn kind bent. Op een dag zullen de kinderen van God bij Hem in de hemel zijn, waar geen nare dingen zijn zoals lijden, zonde, ziekte, verdriet of dood. We lezen in de Bijbel, Gods Woord, dat Jezus terugkomt en de aarde weer nieuw zal maken. Hij zal alle problemen die de zonde heeft veroorzaakt wegnemen. Hij zal het opnieuw volkomen goed maken.

**GOD WIL ZIJN KINDEREN TROOSTEN.** Als je Gods kind bent, kun je op elk moment met Hem praten, waarover je maar wilt. Dat noem je bidden. Je kunt met God praten over de dingen die je bezig houden en over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Je kunt Hem dingen vertellen die je tegen niemand anders zou zeggen. **God hoort je en zal je gebed beantwoorden.** **Betekent dit dat er nooit meer iets slechts zal gebeuren? Nee, slechte dingen zullen in onze wereld altijd blijven gebeuren en overkomen ook de kinderen van God. Soms antwoordt Hij ook door "nee" of "wacht even" te zeggen. Maar een kind van God weet dat Hij altijd bij hem zal zijn. God heeft beloofd dat Hij Zijn kinderen nooit zal verlaten (Hebreeën 13:5).** In de Bijbel staat ook dat de Heere een Helper is. Zijn kinderen hoeven echt niet bang te zijn (Hebreeën 13:6). Vertrouw op God. Hij zal Zijn kinderen overal doorheen helpen.

## HOOFDSTUK 2 : BIJBELVERTELLINGEN + UITWERKING

---

### Dag 1 - Bijbelgedeelte: Job 1

Job dient God. Dat blijkt uit wie hij is, hoe hij leeft en hoe hij zijn kinderen opvoedt. God ziet dat en is er blij mee. Maar dan werpt de satan een belangrijke vraag op: Waarom dient Job God? Om wie God is, of om wat God hem geeft? Die vraag geldt ook voor jou: Waarom dien jij God eigenlijk? Hoe sterk en 'belangeloos' is jouw liefde voor Hem? Hoeveel houvast heb jij nog als er tegenwind komt?

#### Context

Waarschijnlijk leefde Job in de tijd van Izak en Jakob.

Job woonde in het land Uz, dichtbij Mesopotamië. het huidige Irak.

#### Kerntekst Job 1 : 21

De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen:

De naam van de HEERE zij geloofd!

#### Zingen

ZB - U bent mijn schuilplaats Heer' / Wat God doet dat is welgedaan / Wie op de Heer' vertrouwen / 'k Stel mijn vertrouwen

**Je krijgt 2 vertelschetsen te zien: voor de 4-6 jarigen en voor de 7-9 jarigen. Afhankelijk van het niveau van jouw groep, maak je een keuze of pas je je vertelling erop aan. Uiteraard zijn er nog veel meer bronnen om uit te putten voor je vertelling.**

#### Vertelschets voor de 4-6 jarigen

1. Vertel uitgebreid over Jobs rijkdom, zijn vee, land, knechten (die op de dieren passen en anderen die op het land werken – ploegen, zaaien, oogsten) enz. Ook dat het wat anders ging dan nu.
2. Job is de aller rijkste man en ook een heel belangrijke man, zo iets als een koning. Vertel er iets over.
3. Vertel over zijn grote gezin, 10 kinderen die allemaal al getrouwd zijn en ook een eigen huis ed. hebben.
4. Vertel over hoe Job is: hij is eerlijk (oprecht en vroom), houdt heel veel van God, wil alleen goede dingen doen en niet iets waar God verdrietig van wordt. Noem wat voorbeelden.
5. Job maakt zich bezorgd over zijn kinderen. Waarom? Zijn ze ziek of arm? Nee hoor, maar Job zou het heel verdrietig vinden als ze iets doen wat God niet goed vindt. Zijn kinderen komen vaak bij elkaar om samen feest te vieren. Zoals een verjaardag. Job denkt: misschien vergeten ze God, misschien doen ze iets wat niet goed is... Dan bidt hij voor hen. Of de Heere hun verkeerde dingen, hun zonden wil vergeven. **Dat mag jij ook elke dag doen. Dat vindt de Heere fijn als je dat vraagt.**
6. De Heere ziet Job, hij kent hem, hij weet precies wat hij denkt en doet. **Dat weet de Heere ook van jou en mij.** De Heere God wordt heel blij als Hij Job ziet.
7. Op een dag komen de engelen bij de Heere God, bij Zijn troon in de hemel. Ze vertellen aan de Heere wat ze gedaan hebben. De satan komt daar ook. Hij is overal geweest om te kijken naar de mensen. Vertel over het gesprek zoals het in de Bijbel staat maar dan in



eenvoudige woorden. Eindig met: Als U hem alles afpakt, wil Job niets meer met U te maken hebben. Dan zal hij niet meer bidden en naar U luisteren.

8. De Heere geeft satan toestemming om Job alles af te nemen.
9. Vertel over de rampen:
  - De runderen en ezellen worden meegenomen en de knechten gedood. En van de ene knecht die met het bericht (niet de boodschap, dan denken sommige kleuters aan boodschappen doen) komt: En ik alleen kon maar vluchten om het u te vertellen. Deze zin precies hetzelfde herhalen bij de volgende rampen. Dat is echt iets voor kleuters, die houden van herhaling.)
  - Terwijl hij nog sprak (ook zo'n herhaal-zin)... vuur van de hemel, alle schapen en knechten verbrand.
  - Rovers stelen de kamelen en doden de knechten.
  - Jobs zonen en dochters komen om door een storm. Het huis stort in elkaar.
10. Jobs scheurt zijn bovenkleed, scheert zijn hoofd, valt op de grond en buigt zijn hoofd. Dat doet hij omdat hij heel, heel erg veel verdriet heeft. Noem nog een keer wat er is gebeurd, vooral het verlies van zijn kinderen zal hem het meest geraakt hebben.
11. Vertel eenvoudig wat Job zegt, bv. : toen ik geboren werd, had ik niets, en nu heb ik weer niets. De Heere heeft me veel gegeven, een huis, dieren, knechten, kinderen, de Heere heeft het weer afgenomen. Alles. Maar, zegt Job, Ik loof en ik prijs God.
12. Zie je wel: Het is niet waar wat satan zei. Als God hem alles afneemt, zal Job niet meer van God houden.
13. Slotzinnen: Nee, hoor, Job zegt: God is toch goed. Looft de Heere want Hij is goed. Zoveel houdt Job van de Heere God.

### **Gesprek en vragen**

Wat was verdrietig in het verhaal?

Wat vond je mooi in dit verhaal, waar word je blij van?

**Vertelling 7 – 9 jarigen uit 'Uw Koninkrijk kome' van Laurens Snoek**

## 18. Job

### De duivel en Job

Job 1 en 2:1-10

**I**n de hemel wordt raad gehouden. De Heere is daar met Zijn duizenden engelen. Ook de duivel, satan, is er.

De Heere vraagt hem: 'Waar komt u vandaan?'

Satan antwoordt: 'Ik heb rondgetrokken over de aarde.'

'Hebt u ook op Mijn knecht Job getlet?' vraagt de Heere verder. 'Want er is niemand op de aarde zoals hij: oprecht, vroom, godvrezend en hij vermijdt het kwade.'

'Ja,' zegt satan, 'maar doet Job dat zomaar? Het is toch vanzelfsprekend dat hij zo vroom en rechtvaardig is. Kijkeens wat U hem allemaal hebt gegeven: U beschermt hem, U zegent zijn werk, U geeft hem zeer veel vee. Maar neem dat alles eens van hem af. U zult zien dat hij U openlijk vervloekt.'

De Heere geeft satan toestemming om Job op de proef te stellen. Hij zegt: 'Alles wat Job heeft, is in uw hand. U mag ermee doen wat u wilt. Maar van hemzelf blijft u af.'

Satan gaat weg uit de hemelse vergadering.

Job woont in het land Uz. Hij is een

godvrezende man. Hij staat bekend als eerlijk en vroom. Daarom hebben de mensen veel ontzag voor hem. De kinderen stoppen zelfs met hun spel als Job voorbijkomt. Men acht hem ook hoog, omdat hij vaak goederen uitdeelt aan de armen. Hij helpt ongelukkigen. Hij bezoekt en steunt de weduwen. De mensen noemen hem dan ook een rechtvaardige.

Job is niet alleen godvrezend en rechtvaardig, hij is ook rijk. Heel rijk. Hij bezit zeventuizend schapen, drieduizend kamelen, vijfhonderd paar ossen, vijfhonderd ezinnen en heel veel dienstvolk.

Job heeft nog iets: vrees voor de zonde. Hij vermijdt de zonde. Hij maakt zich ook altijd zorgen om de levenswandel van zijn kinderen. Tien kinderen heeft hij: zeven zonen en drie dochters. Die kinderen houden heel vaak bij elkaar thuis maaltijden. Dan eten en drinken zij vrolijk. Maar de dag erna brengt Job voor hen een offer. Want, zegt hij, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vervloekt.

Op een dag komt er een bode bij Job.





‘Meneer,’ roept de bode uit, ‘wij waren met de runderen aan het ploegen en de ezalinnen graasden daar dichtbij. Opeens deden vijanden een inval. Zij namen al het vee mee en sloegen de jongens dood met het zwaard. Ik ben als enige ontkomen om het u te vertellen.’

De bode is nog niet uitgesproken, of er komt een tweede aangerend. ‘Meneer! De bliksem heeft de schapen getroffen en ook de herders gedood. Ik ben als enige ontkomen om het u te vertellen.’

Ook deze bode kan zijn bericht nauwelijks afmaken, of daar is een derde bode. ‘Meneer, een volk uit het oosten viel uw kamelen van drie kanten aan. Ze roofden ze en doodden de knechten met het zwaard. Ik ben als enige ontkomen om het u te vertellen.’

Inmiddels is er nog een bode aangekomen om Job een onheilsboodschap te brengen. ‘Meneer, uw zonen en dochters hadden een maaltijd in het huis van uw oudste zoon. Plotseling stak er een zware storm op vanuit de woestijn. De wind viel het huis van alle kanten aan. Het huis stortte in en bedolf uw kinderen. Ze zijn allemaal gestorven. Ik ben als enige van de bedienden ontkomen om het u te vertellen.’

Job buigt het hoofd. Alles verloren:

zijn vee, zijn knechten, zelfs al zijn kinderen... In één klap is hij alles kwijt. In diepe, diepe smart scheurt hij zijn opperkleed open. Hij scheert zijn hoofd kaal. Hij valt languit op de grond en zegt: ‘Naakt, zonder enig bezit, ben ik geboren, naakt zal ik begraven worden. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen. De Naam des HEEREN zij geloofd.’ Ondanks alles zondigt Job niet. In Jobs ogen heeft God niets verkeerd gedaan.

Opnieuw komen Gods knechten, de engelen, bijeen in de hemel. Ook satan is er weer.

‘Waar komt u vandaan?’ vraagt de Heere.

‘Ik heb rondgetrokken over de aarde.’

‘Hebt u ook op Mijn knecht Job gelet? Want er is niemand op de aarde zoals hij: oprecht, vroom, godvrezend en hij vermijdt het kwade. Hij houdt daar nog steeds aan vast. Ook nu u hem tegen Mij hebt opgehitst. Al hebt u hem nu alles afgenomen.’

‘Zo is een mens nu eenmaal,’ antwoordt de duivel. ‘Hij heeft er alles voor over om te blijven leven. Maar tast nu Jobs lichaam eens aan. U zult zien, hij zal u zeer zeker openlijk vervloeken.’

‘Hij is in uw hand,’ spreekt de Heere.

‘Doe met hem wat u wilt. Maar spaar



zijn leven. U mag hem niet doden.' Satan vertrekt. Hij zoekt Job op en maakt hem ziek. Jobs lichaam zit helemaal onder etterende zweren. Zweren die pijn doen, die vreselijk jeuken. Zijn bezittingen was hij allemaal al kwijt en nu krijgt hij ook nog zo'n afschuwelijke ziekte. Job neemt een scherf van een pot. Daarmee krabt hij zich tegen de jeuk. Maar de zweren zijn zo erg, de pijn is zo groot, de smart is zo schrijnend. Zijn ellende wordt een ondraaglijke last. Hij kan niet meer in zijn huis en

in de stad blijven. Buiten de stad gaat hij zitten in het vuil en het stof, op de vuilnishoop.

Als zijn vrouw hem zo ziet, zegt ze wanhopig: 'Houd je nu nog vast aan je vroomheid? Vervloek God voor je sterft!'

Maar Job antwoordt: 'Je spreekt als een zot. Zouden wij wel het goede van God willen ontvangen en niet het kwade?'

Ondanks alles spreekt Job geen kwaad woord over God.

445

### Gesprek en vragen

Wat was verdrietig in het verhaal?

Wat vond je mooi in dit verhaal, waar word je blij van?

## **Dag 2 - Bijbelgedeelte: Job 2**

In dit gedeelte lezen we over **drie verschillende reacties op verdriet en verlies**: van Job, van zijn vrouw en van zijn vrienden. Begrijp jij deze reacties? Wat zeggen zij en waarom zeggen zij het zó? Denk ook eens terug aan verdriet wat jij zelf hebt meegemaakt. Hoe reageerde jij daarop? Wat heeft dat lijden gedaan in jouw verhouding tot God? En hoe help je een ander die verlies heeft geleden?

### **Kerntekst Job 1 : 21**

De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen:

De naam van de HEERE zij geloofd!

**Zingen:** kies uit de liederenlijst of eigen bijdrage.

### **Vertelschets 4 – 6 jarigen**

Leg een potscherf in de kring.

1. Weer is er een dag dat de engelen bij Gods troon komen. De duivel is er ook. Vertel het gesprek. Volg de Bijbeltekst. Telkens staat er 'de Heere zegt', of 'satan zegt'. Als je het ook zo vertelt is het heel levendig. Eindig met wat de Heere zegt: 'Goed, je mag met hem doen wat je wilt, maar je mag hem niet doden.' Dan gaat de satan bij de Heere weg.
2. Vertel hoe het is met Job en zijn vrouw. Herhaal wat er is gebeurd de afgelopen tijd. Wat een groot verdriet!!!
3. Maar dan op een morgen ziet Job dat hij zweren heeft op zijn armen. En later ook op zijn benen, zijn buik...Hij voelt zich ziek enz. Hij houdt het in huis niet meer uit. Hij loopt naar buiten, naar de vuilnishoop. Vertel hoe die eruit ziet. Job zoekt een potscherf. Hij heeft zo'n vreselijke jeuk. Hij moet zich krabben met iets scherp. Hij vindt er een potscherf, bukt en begint er mee over zijn zweren te schuren. Job voelt zich zo naar, zo ziek. Hij heeft ook veel pijn.
4. De vrouw van Job komt achter hem aan. 'Wat ga je doen?' Vertel hoe ze hem uitlacht en zegt: Blijf je God nu nog steeds liefhebben? Stop daar maar mee. Hij heeft je alles afgepakt en nu ben je ook nog heel erg ziek geworden. Je moet God vergeten en niet meer bidden.
5. Job schudt zijn hoofd. 'Je praat als iemand die heel erg dom is. De Heere heeft ons eerst zoveel gegeven. Allemaal goede dingen. Die wilden we graag krijgen. En als God dan iets geeft wat niet leuk is, willen we dat niet hebben. Dat is toch niet eerlijk?
6. De satan wil dat Job iets lelijks over God zegt. Maar hoor nu eens...Job zegt geen lelijke dingen over de Heere.
7. Job blijft op de vuilnishoop zitten, hij gaat niet terug naar huis. Hij blijft daar ook slapen.
8. Op een dag krijgt Job bezoek. Dat is fijn als je ziek bent.
  - 3 vrienden hadden met elkaar afgesproken om samen op bezoek te gaan
  - Ze willen mee huilen en Job gaan troosten
  - Als ze aankomen herkennen ze Job niet.
  - Ze scheuren hun kleren, omdat ze het zo erg vinden.
  - Ze gaan bij hem op de grond zitten, 7 dagen en 7 nachten en praten niet
9. Maar dan, na een week praten ze wel tegen Job. Wat gaan ze zeggen? Wat zeg je tegen iemand die heel erg ziek is? Iets aardigs... Maar wat doen die mannen? Ze zeggen: Job, je hebt vast wel iets heel stouts gedaan en dit is een straf van God. Job zegt dat hij altijd eerlijk is geweest en geen stoute of verkeerde dingen heeft gedaan. En dat is ook zo. De

Heere zei het Zelf tegen de duivel: Job is eerlijk en oprecht. Maar Job weet niet wat er is gebeurd in de hemel. Wat de duivel gezegd heeft en wat God gezegd heeft.

10. **Slotzin:** Job weet niet waarom al dat erge gebeurt en waarom hij ziek is. Maar ook al is hij zo ziek, Job blijft van de Heere houden en hij blijft met de Heere praten, bidden. **Dat is zo belangrijk, dat je telkens bidt. Als er iets heel moeilijks is, vertel het maar aan de Heere. Hij wil graag naar je luisteren en Hij vindt het heel fijn, dat je het aan Hem vertelt.**

#### **Gesprek en vragen**

Wat was verdrietig in het verhaal?

Wat vond je mooi in dit verhaal, waar word je blij van?

**Vertelling 7 – 9 jarigen uit ‘Uw Koninkrijk kome’ van Laurens Snoek**



## De vier vrienden en Job

Job 2:11-37:24

**D**rie vrienden van Job horen wat er met Job gebeurd is. Ze zeggen tegen elkaar: 'We moeten hem eens gaan opzoeken. Misschien kunnen we hem troosten.' En ze gaan: Elifaz uit de stad Teman, Bildad uit Suach en Zofar uit Naäma. Nog een vierde vriend gaat mee. Elihu heet hij. Hij komt uit de stad Buz. Hij is jonger dan de andere drie.

De vrienden naderen de vuilnishoop buiten de stad. Ze herkennen de man die daar zit niet. Pas als ze dichterbij komen, zien ze dat het Job is. Ontzet kijken ze hem aan. Is dat Job, hun vertrouwde, rijke vriend?!

Wat een vuil en zweren! En kijk zijn ogen eens! Dof van pijn en smart. De vrienden barsten in huilen uit. Ze scheuren hun kleren. Ze werpen stof op hun hoofd. Dan gaan ze bij hem zitten, zwijgend.

Zeven dagen en zeven nachten zitten ze zo. Niet in staat één woord te zeggen.

Eindelijk verbreekt Job zelf het zwijgen.

'Was ik maar nooit geboren!' klaagt hij. 'Vervloekt is de dag waarop ik ter wereld kwam! Waarom ben ik niet vóór mijn geboorte gestorven? Dan zou ik nu rustig in het graf liggen.'





Waarom geeft God het levenslicht aan zulke ellendigen als ik, die verlangen naar de dood?’

Elifaz antwoordt bewogen: ‘Job, er is niemand rechtvaardig in Gods ogen. Iedereen heeft zonde. Ook jij staat schuldig tegenover God. Wend je dan tot God en belijd die schuld. Dan zal God weer in alles voor je zorgen.’

Maar Job voelt zich door die woorden niet getroost. ‘Was er maar iemand die begreep hoe groot mijn verdriet is,’ roept hij uit. ‘Want zeg eens: wat heb ik verkeerd gedaan? En als ik gezondigd heb, laat God me dat dan vergeven. Want straks kan het niet meer.’

Verontwaardigd komt Bildad overeind. ‘Hoe durf je zulke dingen te zeggen! Zou God onrecht doen? Zoek God en bid de Almachtige om genade. Dan zal het uiteindelijk weer goed met je gaan. Want God straft de onrechtvaardige en zegent de rechtvaardige.’

‘Ach,’ zegt Job, pijn en twijfel klinken door in zijn stem, ‘ik weet ook wel dat God rechtvaardig is. Maar het klopt niet. Want God verdelgt zowel de oprechte als de goddeloze. Kijk maar wat Hij in mijn leven doet. En ik kan niets tegen Hem beginnen.’

Nu kan Zofar zich niet langer inhouden. Heftig valt hij tegen Job uit: ‘Zouden wij zulke woorden onbeant-

woord laten? Jij zegt dat je zuiver en rein bent in Gods ogen. Maar het kan niet anders of je liegt. God moest je alles eens laten zien. Wie denk je wel dat je bent? Besef je wel hoe volmaakt God is? Breid oprecht je handen naar Hem uit. Dan is er nog hoop voor je. Maar weet dat de goddelozen zullen vergaan!’

Job lacht wat spottend: ‘Ja, jullie zijn echte wijzen. Maar ik doe voor jullie niet onder. Ik ben even wijs en weet evenveel. Maar jullie wijsheid helpt mij niet. Jullie begrijpen mijn smart niet. God verhoorde mij altijd als ik tot Hem riep. Maar nu? Nu bespotten de mensen mij, hoewel ik rechtvaardig ben. En hoe is het met de goddelozen? Ze hebben voorspoed en vrede. Ze wonen veilig. En dat alles is van de Heere. Daarom wil ik tot Hém spreken. Ik wil mijn onschuld voor de Almachtige bepleiten.

Jullie zijn leugenaars, slechte helpers. Zwegen jullie maar, dan zou je wijs zijn.

Ik zal spreken tot de Heere. Al doodde Hij mij, dan zou ik nog op Hem hopen en tegenover Hem mijzelf verdedigen. Want ik weet dat ik rechtvaardig ben.’

Job richt zijn ogen omhoog en schreeuwt zijn noodkreet naar de hemel: ‘Heere, hoeveel misdaden en zonden heb ik? Maak ze mij bekend!

Natuurlijk is er geen mens zonder zonde. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niemand! Maar moet U mij daarom in zo'n grote rouw storten?

Voor de tweede maal neemt Elifaz het woord. Zijn toon is anders geworden. Nu heeft hij Job zo bewogen vermaand. En wat doet Job? Hij verhardt zich. Hij spreekt afschuwelijke dingen uit. Eigenlijk zegt hij dat God hem onrecht doet.

'Uw eigen woorden getuigen tegen u,' zegt Elifaz. 'Als de hemel zelf al niet zuiver is in Gods ogen, dan is een onrechtvaardige zeker een gruwel en een stank voor Hem! En God zal de onrechtvaardige straffen.'

'Ik heb al zoveel van zulke dingen gehoord,' antwoordt Job, 'maar jullie kunnen mij daarmee niet troosten. En het helpt mij niet of ik spreek of dat ik zwijg. God heeft mij moe gemaakt. Hij heeft mijn gezin verwoest. Hij heeft mijn lichaam aangetast. Hij heeft mij totaal verbroken. En dat terwijl er geen kwaad in mijn handen is en mijn gebed zuiver is! Maar weet dit: mijn Getuige is in de hemel. Hij, de Heere, weet hoe mijn leven geweest is. Hij kan getuigen dat ik rechtvaardig ben.'

'Job!' valt Bildad uit, 'luister toch naar onze waarschuwingen. De goddeloze zal vergaan!'

Maar Job luistert niet naar Bildad. Hij klaagt verder over zijn ondraaglijk leed. Hij smeekt zijn vrienden: 'Ontferm je over mij! Ontferm je over mij, mijn vrienden! Want Gods hand heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgen jullie mij zoals God dat doet? O, ik wilde wel dat mijn woorden opgeschreven werden, dat ze in een rots gebeiteld werden! Want ik weet dat ik gelijk heb! Ik weet: mijn Verlosser, de Heere, leeft! Zelfs als ik gestorven ben en mijn lichaam verteerd is, dan zal ik met mijn eigen ogen God aanschouwen. Ik zal Hem zien, en niet als een vreemde. O, ik verlang zeer naar dat ogenblik, waarop God mij recht zal doen!'

Zofar zit hoofdschuddend naar Job te kijken. Verschrikkelijk, denkt hij. Wat heeft Job een hoge dunk van zichzelf!

'Job,' zegt hij, 'hoe durf je zulke dingen te zeggen!'

Maar Job wijst zijn woorden af. Hij vindt ze ijdel en bedrieglijk.

Voor de laatste keer probeert Elifaz Job tot andere gedachten te brengen. Van zijn bewogenheid is niets meer over. Job beschuldigt God van onrecht en hij weigert zich te laten waarschuwen. Dat kan maar één ding betekenen: Job is nooit een echte rechtvaardige geweest, hij is een god-

deloze. Zijn rijkdom van vroeger was geen zegen van God. Nee, die kan hij alleen maar bij elkaar hebben gestolen of hebben verzameld ten koste van de armen.

‘Je boosheid is groot,’ verwijt Elifaz Job, ‘en je ongerechtigheden zijn eindeloos. Je hebt de armen hun kleren afgenomen. Je hebt de vermoeiden geen water gegeven en de hongerigen geen brood. Je hebt geweld gebruikt tegen de machteloze. Je hebt de weduwen leeg weggestuurd en de wezen onrecht aangedaan. Daarom overkomt deze ellende je. Bekeer je toch tot God! Dan zal Hij je weer zegenen.’

‘Nee,’ antwoordt Job, ‘wist ik maar waar ik God vinden kon! Dan zou ik mij tegenover Hem gaan verdedigen. Maar ga ik voorwaarts, Hij is er niet. Ga ik achterwaarts, ik zie Hem niet. Toch kent Hij mijn leven. Laat Hij mij beproeven! Ik zou eruit komen als zuiver goud.’

‘Dat kan niet,’ zegt Bildad fel. ‘Hoe zou een mens rechtvaardig kunnen zijn voor God?’

‘Ik weet hoe heilig en groot God is,’ antwoordt Job. ‘Maar ik zweer bij God, Die mijn recht heeft weggenomen, bij de Almachtige, Die mij bitterheid heeft aangedaan: ik ben rechtvaardig!’

En voor de laatste maal getuigt Job van zijn onschuld. Hij beschrijft

zijn vroegere leven en rijkdom. Hij klaagt over zijn huidige ellende. ‘Als ik kwaad heb gedaan, dan is deze straf rechtvaardig. Maar ik heb geen kwaad gedaan.’

Elihu heeft alles aangehoord. Hij heeft nog niets willen zeggen. Want hij is de jongste. Maar nu zwijgen de ouderen. En nu kan Elihu zich niet meer stilhouden. Hij is hoe langer hoe bozer geworden. Job heeft zulke verschrikkelijke dingen gezegd en heeft zich door zijn oude vrienden niet laten overtuigen. Zijn drie vrienden hebben ook zo onverstandig gesproken.





‘Ik heb gewacht met spreken,’ begint Elihu, ‘omdat u ouder bent. Maar u blijkt niet wijzer te zijn. Luister nu naar mij!’

Job, God is groter dan een mens! Een mens is maar een klein schepseltje, dat nog onrecht doet ook. Daarom mag je niet zo met Hem twisten. God legt geen

verantwoording af van Zijn daden. Job, je hebt gezegd dat God jouw recht heeft weggenomen. Maar hoor dit: verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht! Ik beef als ik denk aan Gods grootheid en aan Gods rechtvaardigheid. Daarom wordt Hij immers gevreesd!’

### **Gesprek en vragen**

Wat was verdrietig in het verhaal?

Wat vond je mooi in dit verhaal, waar word je blij van?

## **Dag 3 - Bijbelgedeelte: Job 42**

Het is niet zomaar eind goed, al goed. God is boos op de vrienden van Job, en dat kunnen ze zelf niet meer goed maken. Ze moeten een offer brengen. Voor Job laat God een nieuwe tijd aanbreken: hij leeft een goed leven en sterft een goede dood. Hoe herstelt God de relatie met ons? Wat is daarin de rol van de Middelaar? En wat is jouw toekomstverwachting, voor dit leven en daarna?

### **Kerntekst Job 1 : 21**

De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen:

De naam van de HEERE zij geloofd!

**Zingen** kies uit de liederenlijst of eigen bijdrage.

### **Introductie 4 – 6 jarigen**

Leg wat lege doosjes mooi ingepakt met lintjes in de kring. Dit zijn zogenaamd cadeautjes. Leg ook de platen van een kameel, een rund, een schaap en ezel weer in de kring.

Intro: De vrienden van Job waren op bezoek, weet je nog. Weet je nog wat ze deden? Was het aardig wat ze zeiden tegen Job?

### **Vertelschets 4 – 6 jarigen**

1. Job is heel verdrietig over wat de vrienden zeggen. Hij weet het zeker: hij heeft niet stouts gedaan. ‘Jullie zijn slechte helpers, jullie kunnen beter je mond dicht houden. God weet dat ik eerlijk ben en dat ik geen verkeerde dingen heb gedaan. Ik weet dat Mijn Verlosser leeft. Als ik sterf mag ik bij de Heere in de hemel komen.
2. De vrienden schudden hun hoofd. Hoe durf je dat te zeggen, Job. Wij geloven er niets van. Wij denken dat je wel verkeerd gedaan hebt, Job.
3. Wat is dat moeilijk voor Job. En ook vindt Job het heel moeilijk dat hij zo ziek is. Vertel/herhaal hoe hij er aan toe is, waar hij woont.

4. Job bidt veel. Hij praat met God over dat hij het zo moeilijk vindt. Dat hij alles kwijt geraakt is, zijn kinderen verloren heeft, zijn vrouw die lelijk tegen hem doet...**Wat fijn, dat hij alles aan de Heere vertelt. Dat mag jij ook altijd doen. Dat vindt de Heere zo fijn, als je bij Hem komt en alles vertelt. Dingen waar je verdrietig van bent, maar ook dingen waar je blij van wordt.** Job doet dat ook. Hij zegt ook tegen de Heere dat hij het niet eerlijk vindt, dat hij nu zo ziek is. Waarom maakt U mij zo ziek, waarom word ik niet beter? U kan toch alles? Ik wil antwoord hebben. Ik vind het niet eerlijk. Zo praat Job.
5. Dan wordt het heel donker. Er komt onweer. Als het onweert praat God tegen Job en zijn vrienden. De Heere zegt tegen Job: Weet je wel hoe groot en machtig Ik ben. Ik heb alles gemaakt. Moet Ik jou vertellen wat ik wel en niet doe? Job heeft wel een grote mond gehad tegen God, toen hij zei dat God niet eerlijk is. Job heeft er spijt, verdriet van en vraagt of de Heere het wil vergeven.
6. Maar de Heere zegt nog meer. De vrienden, zegt God, hebben slechte dingen over Mij gezegd. Dat heeft Job nooit gedaan. De Heere is boos op de vrienden dat ze zulke slechte dingen over Hem hebben gezegd. Dat is heel erg. Job, zegt de Heere, jij moet voor je vrienden bidden. Om vergeving. Dat doet Job. **Zo mag jij ook altijd voor iemand anders bidden.**
7. Het onweer gaat weer weg. Het wordt stil. De vrienden van Job gaan naar huis. En Job? Kijk eens naar Job... De zweren gaan weg, hij wordt weer helemaal beter. Job gaat weer in zijn huis wonen.
8. Zijn familie is zo blij voor Job. Zijn broers en zussen, burens en bekenden komen om samen feest te vieren. Ze nemen allemaal een cadeau mee. Iedereen geeft een gouden munt en een gouden ooring. Dat is heel veel geld waard. Daarvan kan Job weer wat dieren kopen, hij kan weer een boerderij beginnen.
9. De Heere zegent Job. Vertel over zijn dieren, knechten, boerderij, over hoe zijn boerderij weer groeit en dat hij op het laatst twee keer zoveel dieren had als eerst.
10. Vertel over zijn tien kinderen.
11. Slotzin: Job is heel oud geworden. Toen is hij gestorven en mocht hij voor altijd in de hemel wonen bij God, waar nooit pijn of ziekte is. Wat zal hij daar blij zijn.

### **Gesprek en vragen**

Wat was verdrietig in het verhaal?

Wat vond je mooi in dit verhaal, waar word je blij van?

**Vertelling 7 – 9 jarigen uit ‘Uw Koninkrijk kome’ van Laurens Snoek**

**H**et is stil geworden bij de vuilnishoop van Job. Elihu is uitgesproken en niemand antwoordt hem. Ook Job niet. Job heeft alles al gezegd. Hij heeft zijn vragen al naar de hemel geslingerd. Want er is geen mens die op die vragen antwoord kan geven.

In de verte rommelt de donder. Komt er onweer? Op dit moment? Nu geen mens meer weet wat hij zeggen moet? De bui nadert snel. En opeens klinkt in de donderslagen Gods stem, die zegt:

‘Job! Geef Mij eens antwoord op de volgende vragen: Waar was jij toen Ik de aarde schiep? Wie heeft bepaald hoe groot de aarde worden zou? Wie houdt de aarde in stand? Wie heeft de zee haar plaats gewezen? Wie zorgt ervoor dat het weer morgen wordt? Job, weet jij waar het licht en het don-

ker vandaan komen? Ben jij ooit bij de oorsprong van hagel en sneeuw geweest? Wie deelt de regen uit? Wie houdt de sterrenhemel op haar plaats? Kun jij de bliksem laten neerflitsen? Kun jij de wolken tellen?

Job, zorg jij voor de wilde dieren? Weet jij hoe ze allemaal leven? Komt het door jou dat de arend zo hoog vliegt en zo ver ziet?’

Even zwijgt de Heere. Dan vraagt Hij aan Job: ‘Wil je met Mij, de Almachtige, twisten? Antwoord dan op deze vragen, jij aanklager van God!’

Maar nu weet Job niets meer te zeggen. Hij buigt eindelijk het hoofd. Diepe vernedering spreekt uit zijn stem als hij zegt: ‘Ik ben te klein. Wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar nu zal ik niet antwoorden. Misschien heb ik tweemaal gespro-

ken, maar ik zal niet verdergaan.'

Opnieuw klinkt uit de donder Gods stem tot Job: 'Ik zal je nog meer vragen. Antwoord Mij.

Wil jij zeggen dat Ik onrecht doe? Wil jij Mij schuldig verklaren om zelf onschuldig te kunnen zijn? Heb jij net zo'n sterke arm als Ik? Kun jij met je stem donderen zoals Ik?'

Kijk eens naar die machtige dieren, de nijlpaarden en de krokodillen, die Ik geschapen heb. Als je al bang bent voor die dieren, zou je dan niet bang zijn voor hun Schepper? Ik ben niemand iets schuldig. Alles wat onder de hemel is, is van Mij! Ik ben de Almachtige. Ik ben groter dan alle menselijke gedachten.'

Weer buigt Job het hoofd. 'Ik weet,' belijdt hij, 'dat U alles kunt en dat geen van Uw voornemens kan worden tegengehouden. Ik heb dingen gezegd die ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij waren, die ik niet wist.

Maar nu zal ik U vragen, onderwijst U mij. Ik had slechts van U gehoord, maar nu zie ik U. Daarom verfoei ik mij en heb ik berouw in stof en as.'

De Heere wendt Zich tot Elifaz: 'Ik ben toornig op u en op uw twee vrienden,' spreekt Hij. Over Elihu heeft de Heere het dus niet. Die heeft wellicht goede dingen gesproken. 'Want,'

vervolgt de Heere, 'jullie hebben niet recht van Mij gesproken zoals Mijn kind en knecht Job gedaan heeft.

Het is waar dat Job veel te grote woorden gebruikte tegenover Mij. Dat was zondig. Daarvoor moest Ik hem vernederen. Maar één ding, het allerbelangrijkste, heeft Job goed gezegd: Ik zou Job uiteindelijk recht doen, want Ik ben rechtvaardig. Ik wist dat Job rechtvaardig was en omdat hij rechtvaardig was, geloofde Job dat Ik dat bittere onrecht van hem weg zou nemen. Maar zo hebt u niet over Mij gesproken.

Neem daarom voor uzelf zeven jonge stieren en zeven rammen,' draagt de Heere Elifaz, Bildad en Zofar op. 'Gaan naar Mijn knecht Job. Offer die dieren voor uzelf en laat Mijn knecht Job voor u bidden. Want Ik zal hem zeker verhoren. Doe alles wat Ik u zeg, opdat Ik u niet behandel overeenkomstig uw dwaasheid.'

De drie vrienden gehoorzamen. Ze halen zeven jonge stieren en zeven rammen om voor hun schuld te offeren. Beschaamd vragen ze Job daarna om voor hen te bidden. En de Heere doet wat Hij beloofd heeft: Hij hoort naar Job, Zijn knecht, en Hij vergeeft de vrienden hun dwaasheid.

De Heere doet nog meer. Hij geneest Job en geeft hem twee keer zoveel rijkdom als eerst. Job heeft nu veer-





tienduizend schapen, zesduizend kamelen, duizend paar runderen en duizend ezellinnen. De Heere geeft hem zijn bezit dus dubbel terug.

Zoiets staat ook in de wet van Mozes. Als iemand iets gestolen heeft, moet hij dat dubbel terugbetalen. De Heere had Job alles afgenomen. Toen had Job de Heere beschuldigd van onrecht. Dat had hij nooit mogen doen. Maar toch geeft de Heere hem zijn rijkdom dubbel terug. Zo groot, zo genadig is de Heere.

Eén ding krijgt Job niet dubbel weer: zijn kinderen. Kinderen zijn niet te vervangen. De rouw om zijn tien eerste kinderen draagt hij mee, zijn leven

lang. Gelukkig komen zijn familie en bekenden hem weer opzoeken en hem troosten. Bovendien schenkt de Heere hem weer tien kinderen, zeven zonen en drie dochters.

Hierna leeft Job nog honderdveertig jaar. Hij ziet zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen en zelfs zijn achter-achterkleinkinderen. Hij sterft in hoge ouderdom.

De duivel heeft geen gelijk gekregen. Job heeft de Heere niet vervloekt. Hij heeft juist door het geloof aan de Heere vastgehouden, zelfs in de diepste nood. Want zijn God is oneindig groot, volkomen rechtvaardig en onbegrijpelijk goed.

452

#### **Gesprek en vragen**

Wat was verdrietig in het verhaal?

Wat vond je mooi in dit verhaal, waar word je blij van?



## **Dag 4 - Bijbelgedeelte: Abia, Kind wat ziek is en niet beter wordt. (1 Koningen 14)**

Abia, de zoon van koning Jerobeam, de kroonprins, is ernstig ziek. Abia wordt NIET genezen. Niet iedereen die ziek is, wordt beter. Voor Abia is sterven niet erg: hij mag nu voor eeuwig naar Zijn hemelse Vader.

### **Kerntekst Job 1 : 21**

De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen:  
De naam van de HEERE zij geloofd!

### **Kerntekst 2 uit Openbaring 21 : 5**

En Hij (God) Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

### **Zingen**

Psalm 32:1; 86:5; 99:7; 103:2; 130:2 / UMK - O volk, verdwaald, verloren / Heer', wat wilt Gij dat ik doe? / UAM - Dit is de dag, die God ons schenkt / Laat de kinderen tot Mij komen, alle, alle kinderen / Hoger dan de blauwe luchten + ook voor zieke kinderen zorgt Hij / ZB 215 Zoekt eerst het Koninkrijk van God / ZB 64 Heer', ik kom tot U / ZB 167 'k Stel mijn vertrouwen

### **Vertelschets 4 – 6 jarigen**

1. In het paleis van koning Jerobeam is verdriet. Het prinsje Abia is ziek. Vertel over hoe rijk ze zijn, dokters die komen, niemand die hem beter kan maken. Maar wie kan dat wel? De Heere God. **Dat is ook zo als jij ziek bent. Alleen de Heere kan je beter maken. Daarvoor moet je soms wel naar de dokter als je erg ziek bent. Dan mag je bidden of de Heere dat wil zegenen.**
2. Maar de vader en moeder van Abia, de koning en koningin, bidden nooit tot God. Nooit. Ze bidden wel maar niet tot de Heere. Ze bidden voor een beeld, een kalf van goud. Kan die helpen?
3. Hun lieve Abia blijft ziek. Hoe vaak ze ook bidden aan het beeld. Ze zijn bang. Wat zal er gebeuren? Zal Abia blijven leven of.... Sterven?
4. Ze willen het weten. Maar niemand weet wat er gaat gebeuren alleen de Heere. Dat weet koning Jerobeam ook wel.
5. Jerobeam bedenkt dat er wel ergens een profeet van God in het land woont. Hij zal het vast wel kunnen vertellen, wat er gaat gebeuren, of hun zoontje blijft leven, of hij weer beter wordt of niet.
6. Weet je wat, zegt koning Jerobeam tegen de koningin: We gaan het aan die profeet vragen. Dat moet jij doen. Maar als je er heen gaat als een koningin, met paarden en wagens en knechten, dat weet hij dat je de koningin bent en ... hij is vast boos dat we aan een gouden kalf bidden. Dan zegt hij misschien *daarom* wel nare dingen. Dus, we moeten heel slim zijn. Jij moet doen of je een gewone mevrouw bent. Je moet gaan lopen en gewone kleren aan doen. Niet van die deftige, maar net als gewone mensen. Neem ook cadeautjes mee, broodjes, koeken en een pot honing. Vertel dat de koningin dit doet. (herhalen vinden kleuters mooi)
7. Een poosje later, loopt daar de koningin over de weg met een mand aan haar arm. Niemand ziet dat ze de koningin is. Ze heeft zich goed verkleed. Na een tijd lopen, komt ze

bij het huis van de profeet. De profeet is oud. Hij kan niet meer zo goed kijken. Maar hij kan wel horen. Als hij hoort dat er iemand zijn huisje binnenkomt zegt hij: Kom binnen, vrouw van Jerobeam. Waarom doe je of je iemand anders bent? De koningin is heel verbaasd. Hoe kan de profeet dan nu weten? Ze heeft zich toch verkleed en ze kwam toch lopend? Ze begrijpt er niets van... Weet je wat er is gebeurd? Voordat de koningin kwam had de Heere het al vertelt aan de profeet. Daarom weet hij het.

8. De profeet zegt: Ik heb slecht nieuws voor u. Ga naar huis en zeg tegen Jerobeam: Dit zegt de Heere: Je bent geen goede koning, zoals koning David, je bent de slechtste koning die er is, je hebt beelden gemaakt. Daar ben Ik heel erg kwaad over. Je luistert niet naar Mij. Daarom zullen alle mannen en jongens in jouw familie sterven en niet begraven worden. Als je vrouw thuis komt, zal Abia sterven. Iedereen zal daar om huilen en maar hij zal netjes begraven worden. Hij is de enige in wie de Heere nog iets goeds heeft gezien.
9. De vrouw van koning Jerobeam schrikt. Ze draait zich om. Ze gaat naar huis. Als ze het paleis binnen stapt, sterft het kind. Wat een verdriet. Voor zijn vader en moeder, maar ook alle mensen in het land zijn er heel verdrietig van. Ze huilen er om. Abia wordt begraven.
10. Zo gaat het precies zoals de Heere gezegd heeft. Voor Abia is het niet erg. Nu mag hij bij de Heere zijn en hoeft hij niet meer in een paleis te wonen waar slechte dingen worden gedaan. Nu is hij nooit meer ziek. Nu is hij voor altijd gelukkig.

### **Gesprek en vragen**

Wat was verdrietig in het verhaal?

Wat vond je mooi in dit verhaal, waar word je blij van?

### **Vertelling 7 – 9 jarigen uit ‘Uw Koninkrijk kome’ van Laurens Snoek**

## Het einde van Jerobeam

1 Koningen 14:1-20, 2 Kronieken 13

**D**it moet ik kunnen winnen,' mompelt Jerobeam. 'Mijn leger is twee keer zo groot als dat van Juda.'

Hij heeft de soldaten van Israël verzameld in het gebergte van Efraïm, in de buurt van een bekende berg. Verderop ligt het leger van Abia, de koning van Juda, zoon van Rehabeam. Abia is diep in het tienstammenrijk doorgedrongen. Hij is blijkbaar erg zeker van zijn overwinning. Zo zeker zelfs dat hij een groep priesters heeft meegenomen om bij de aanval en de overwinning op de bazuin te blazen. Hé, wat doet Abia nu?

De Judese koning beklimt de helling van de berg en beduidt dat hij aandacht wil. Hij staat op een plek waar de soldaten uit Israël én Juda hem kunnen zien.

Wat zou hij willen?

'Luister naar mij, Jerobeam en geheel Israël!' roept Abia.

Hij spreekt heel langzaam en dui-

delijk. Tot op grote afstand is hij te verstaan.

'Jullie weten toch dat de HEERE het koninkrijk Israël voor altijd aan het huis van David heeft gegeven? Toch is Jerobeam in opstand gekomen tegen Salomo en heeft hij zich met andere goddelozen verzet tegen Rehabeam, mijn vader.'

Ha, denkt Jerobeam, wat blaast die Abia hoog van de toren! Als hij meent dat hij het met grote woorden wint, heeft hij het mis.

Jerobeam roept een van zijn officieren bij zich. 'Trek met je groep soldaten om het leger van Juda heen en ga erachter in hinderlaag liggen.'

Terwijl de officier het bevel uitvoert, luistert Jerobeam verder.

'Jullie denken wel,' spreekt Abia, 'dat je het met dat grote leger winnen zult. Maar jullie kunnen alleen maar steunen op een paar gouden kalveren, die door Jerobeam goden worden ge-

noemd. Wij echter hebben de HEERE aan onze kant. Hij is onze God. Wij hebben Hem niet verlaten, zoals jullie hebben gedaan. Bij ons in Jeruzalem dienen de echte priesters van de HEERE. Zij brengen elke morgen en avond het brandoffer en zij onderhouden de eredienst die de Heere heeft ingesteld. Daarom gaat God ons voor!

Even zwijgt Abia. Dan roept hij nog: 'Israëlieten, vecht niet tegen de HEERE, de God van jullie vaders! Want je zult geen voorspoed hebben!'

Dat zullen we nog wel eens zien, denkt Jerobeam.

'Blaas de bazuin!' beveelt hij.

Het teken van de aanval schalt over het slagveld. Onmiddellijk nemen de soldaten die in hinderlaag liggen, het teken over. Voor en achter de Judeeërs klinken bazuinen en oorlogskreten.

Jerobeam ziet hoe hevig de schrik in het Judese leger is. Luid beginnen de soldaten van Abia te bidden tot de Heere. De priesters blazen uit alle macht op hun bazuinen. Dan slaan de Judeeërs zo fel op Jerobeams mannen in, dat die verrast terugdeinzen.

Jerobeam begrijpt er niets van. Waar halen die Judeeërs de moed vandaan? 'Aanvallen!' schreeuwt hij zijn mannen toe. Koeriers rennen af en aan om zijn bevelen over te brengen. Maar al snel ziet hij dat het hopeloos is.

'Dit gaat verkeerd!' mompelt hij.

Even nog probeert hij zijn mannen aan te moedigen. Hij moet het met zoveel soldaten toch kunnen winnen!

Maar de schrik zit te diep. De Israëlieten slaan op de vlucht. Duizenden van hen worden ingehaald en gedood. En Abia verovert verschillende steden op Israël en lijft die in bij Juda.

Verslagen keert Jerobeam terug naar Tirza, de hoofdstad van Israël.

Hij heeft verloren! En het is zeer de vraag of hij hier nog bovenop komt. Meer dan de helft van zijn soldaten is gesneuveld. Zijn land is een stuk kleiner geworden. Zelfs de stad Bethel, het centrum van zijn godsdienst, is hij kwijt.

'Wij hebben de HEERE aan onze kant!' zei de koning van Juda. Hij had nog gelijk ook.

Enige tijd later staat Jerobeam met zijn vrouw bij het bed van hun jonge zoon. Die heet Abia, net als de koning van Juda.

'Hij zal toch niet sterven, vrouw?' vraagt Jerobeam wanhopig.

Zijn vrouw schudt haar hoofd.

'Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar hij is zo vreselijk ziek.'

En voor de zoveelste keer buigt ze zich huilend over haar oudste zoon heen.

'Abia, mijn jongen,' fluistert ze.

'Vrouw, weet je wat we moeten doen?'





472

De profeet Ahia om raad vragen. Je weet wel, die profeet die gezegd heeft dat ik koning zou worden.'

Jerobeams vrouw knikt.

'Ik durf het alleen zélf niet,' gaat Jerobeam verder. 'Jij moet maar gaan. Trek andere kleren aan, zodat niemand ziet wie je bent, en ga naar Silo, waar Ahia woont. Neem een geschenk voor hem mee: tien broden, een paar koeken en een kruik honing. Hij zal je wel zeggen wat er met onze jongen zal gebeuren.'

Niet veel later is de vrouw van Jerobeam op weg van Tirza naar Silo. Ze is heel eenvoudig gekleed. Een ezeltje draagt de broden en de honing.

Zou niemand me herkennen? vraagt ze zich telkens af. Ze let scherp op. Maar geen van de mensen die ze tegenkomt, schenkt aandacht aan haar.

Gelukkig, denkt ze, nu nog zorgen dat Ahia me niet herkent. Dat zal geen probleem zijn. Ahia is oud en blind. Ze haast zich verder. Steeds ziet ze haar zieke jongen voor zich.

Als hij maar niet sterft!

Daar is het huisje van Ahia. De vrouw van Jerobeam loopt naar de deur.

'Kom binnen, vrouw van Jerobeam! Waarom hebt u zich zo vermomd?'

De vrouw schrikt. Hoe weet Ahia dat? Aarzelend stapt ze binnen. Ze wil iets

zeggen. Ahia is haar echter voor: 'De HEERE heeft mij een ernstige boodschap voor u gegeven. Ga terug en zeg tegen Jerobeam: "Ik, de HEERE, heb u aangesteld tot koning over Mijn volk Israël. Maar u hebt niet geleefd en geregeerd zoals Mijn knecht David. U hebt kwaad gedaan, want u dient andere goden, u maakt afgodsbeelden en doet het volk zondigen. Daarom zal Ik uw hele nageslacht uitroeien. Niemand van hen zal begraven worden en Israël zal eenmaal ondergaan vanwege de zonde van Jerobeam."

Wat u betreft, vrouw van Jerobeam, ga naar uw huis. Op het moment dat u weer in de stad Tirza komt, zal uw kind sterven. Heel Israël zal in rouw zijn en hem komen begraven. Als enige van al uw nakomelingen zal hij in het graf rusten. Want de HEERE heeft in hem iets goeds gevonden. God heeft gezien dat Abia Hem vreest.'

Als Ahia uitgesproken is, wankelt de vrouw van Jerobeam naar buiten. Haar jongen zal sterven! Sterven, omdat de Heere hem niet langer wil laten leven tussen zo'n zondige familie en zo'n zondig volk.

Het eerste stuk rent ze bijna. Maar hoe dichterbij Tirza komt, hoe langzamer ze gaat lopen.

Zal ik maar níét teruggaan naar huis? denkt ze wanhopig. Maar haar kind, haar jongen! Ze wil hem zien. Ze wil



hem vasthouden! Huilend komt ze bij het paleis aan. Ze haast zich naar de kamer van Abia. Zou hij misschien...? Daar ligt hij, bleek, stil. Hij woelt niet meer. Hij ademt niet meer. Hij is gestorven. De woorden van Ahia zijn uitgekomen.

- Enkele jaren regeert Jerobeam hierna nog over het tienstammenrijk. Israël sterk maken kan hij niet meer. Want

meer dan de helft van zijn leger heeft hij verloren. Bovendien heeft Juda, dat ten zuiden van Israël ligt, een vredesverdrag gesloten met Syrië in het noordoosten. Tegen die twee machten kan Jerobeam niet op. En toch... hoe slecht het er met Israël ook voorstaat, Jerobeam roept zijn volk niet terug naar de dienst des Heeren. Want hij mist wat zijn zoon Abia had: een hart dat de Heere vreest.

#### **Gesprek en vragen**

Wat was verdrietig in het verhaal?

Wat vond je mooi in dit verhaal, waar word je blij van?

### **Dag 5 - Bijbelgedeelte: De kinderjaren van de HJ en Zijn lijden daarin (Lukas 2 : 41 – 52)**

De Heere Jezus als 12 jarig kind; wat een lijden voor Hem dat Hij niet in het huis van Zijn Vader mocht blijven maar mee terug moest... Hij was Jozef en Maria onderdanig. Dat deed Hij voor hen... voor jou.

**Kerntekst Job 1 : 21**

**De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen:**

**De naam van de HEERE zij geloofd!**

**Kerntekst 2 uit Openbaring 21 : 5**

**En Hij (God) Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.**

**Zingen: Psalm 122:1**

Psalm 113-118; 120-134 (de liederen Hamaäloth, tijdens het opgaan naar Jeruzalem werden deze gezongen)

ZB - Zoekt eerst het Koninkrijk van God / UMK - O volk, verdwaald, verloren / UAM - Heer', wat wilt Gij dat ik doe?

**Vertelschets 4 – 6 jarigen**

## Intro

Vier jij wel eens feest? Welk feest bijvoorbeeld? Wat trek je dan aan? Hoe voel je je dan? De Heere Jezus ging ook naar een feest. Daar ga ik over vertellen.

## Beginzin

De Heere Jezus woont in Nazareth. Samen met Maria, Zijn moeder, en Jozef en Zijn broertjes en zusjes.

## Vertelschets

- Vertel over Zijn leven: spelen met andere kinderen in het dorp, met broertjes, zusjes; het helpen van Jozef.
- Vertel dat de Jezus nooit ruzie maakt, oneerlijk is, belooft een klusje te doen en het dan niet doet.
- Jozef en Maria houden veel Jezus. En ze houden veel van de Heere God. Daarom gaan ze elk jaar drie keer naar de tempel voor het vieren van de grote feesten. De kinderen mogen dan ook mee. (Goed om te bedenken: Als gelovige Joden hebben Jozef en Maria zeker de grote feesten in Jeruzalem gevierd en is Jezus mee geweest. In dit verhaal is het als het ware de eerste keer, omdat Jezus nu als man meegaat.) Nu is het bijna Paasfeest.
- Vertel hoe ze zich klaar maken voor de reis, dat ze schone mooie kleren aantrekken, enz.
- Vertel over de reis: reizen is lopen; samen met burens, vrienden, familie, kinderen in groepen, zingen, onderweg komen er steeds meer mensen bij.
- Jezus heeft er zo'n zin in. Hij vindt het altijd zo fijn om uit de Bijbel te horen, om te horen over God, Zijn echte Vader. De Heere is steeds dicht bij Jezus en Jezus dicht bij de Heere in Zijn hart. En nu gaat Jezus naar het huis van Zijn Vader, in de tempel in Jeruzalem. O, wat vindt Hij dat fijn.
- Als ze dichtbij Jeruzalem komen, worden alle mensen zo blij. Ze zien daar tussen alle huizen de mooie tempel met het gouden dak. Wat mooi. De mensen gaan zingen: Jeruzalem dat ik bemin, waar ik van houdt, wij treden uwe poorten in! Daar gaan ze door de poort de stad binnen.
- Veel mensen gaan logeren bij hun familie...en dan gaat het feest beginnen. Het duurt heel lang. Wel een week. Dat is fijn.
- Na acht dagen, als het feest voorbij is, gaan al die mensen weer terug naar huis. In een lange rij lopen ze Jeruzalem uit. Ook Jozef en Maria doen dat. Ze hebben Jezus nog niet gezien, maar Hij loopt vast bij de andere kinderen uit Nazareth. Hij is al zo groot. Al 12 jaar. En Hij doet nooit stoute dingen.
- Maar aan het einde van de dag heeft Maria Jezus nog steeds niet gezien. Ze wordt wat onrustig. 'Zeg, heeft u Jezus misschien gezien?' vraag ze aan verschillende ooms en tantes en aan de burens en aan andere mensen uit Nazareth. 'Nee', is telkens het antwoord. 'Jozef, waar zou Hij toch zijn? Ik zie Hem nergens!' Maria wordt nu wel erg bezorgd. Ook Jozef vindt het vreemd.
- Ze zoeken tussen alle andere kinderen, maar zien Jezus niet. Ze vragen overal, maar niemand weet waar Jezus is. Steeds ongeruster wordt Maria. Het is al bijna donker.
- 'Zou Hij misschien in Jeruzalem gebleven zijn?' De volgende morgen reizen ze samen weer terug naar Jeruzalem en kijken de hele dag speurend rond. Is Hij misschien verdwaald onderweg?
- Als Jozef en Maria moe zijn aangekomen in Jeruzalem zoeken ze eerst een slaapplek. De volgende morgen zoeken ze verder: 'Heeft u onze zoon Jezus gezien?' Tientallen straten lopen ze door, ze vragen het aan honderden mensen, maar nergens is Jezus.
- 'We gaan bij de tempel kijken' zegt Jozef. De tempel is heel groot. Ze beginnen bij het grote plein en daarna aan de zijkant. Daar zit een grote groep mannen, die veel weten van de Bijbel. Ze praten met elkaar en... 'Jozef, dáár!' Maria roept het uit van blijdschap.



- ‘Daar zit Hij tussen die mannen!’ Ze rent naar Jezus toe. Drie dagen hebben ze gezocht, en nu zit Hij hier rustig te praten met de Schriftgeleerden. Die mannen geven antwoord op Zijn moeilijke vragen. Wat weet Jezus veel, wat zegt Hij veel wijze dingen over God.
- Maria stapt zomaar midden in de kring. ‘Kind’ zegt ze, terwijl ze Jezus vastpakt, ‘je vader en ik hebben Je met angst in ons hart gezocht. Waarom heb Je ons dit aangedaan?’
  - Opeens stopt Maria met praten. Ze kijkt naar de ogen van Jezus die vol liefde staan, maar ook heel, heel erg verdrietig. ‘Hoe kan het dat u naar Mij hebt gezocht? Weet u dan niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn **Vader**?’
  - ‘Je moet met ons mee naar huis,’ zeggen Jozef en Marie. Mee terug naar Nazareth? Jezus wil veel liever hier blijven wonen, voor altijd. Dit is Zijn huis, hier woont Zijn Vader. Deze Schriftgeleerden kunnen Hem nog meer over Zijn Vader vertellen en over wat er in de Bijbel staat. Hij wil zo graag blijven. Zo heel graag.
  - Maar Jezus wil Jozef en Zijn moeder gehoorzaam zijn. Daarom staat Hij toch op en gaat met hen mee. Hij moppert niet, maar Hij is wel verdrietig.
  - **Omdat de Heere Jezus gehoorzaam was, kan Hij jou ook helpen om gehoorzaam te zijn als je dat moeilijk vindt. Dat mag je elke dag aan Hem vragen.**
  - Jozef en Maria begrijpen er niets van. Maar Maria onthoudt wel wat er gebeurd is en wat Jezus gezegd heeft. Ze denkt er veel over na.
  - Jezus wordt steeds groter en steeds wijzer. God en de mensen houden van Hem.
  - **Slotzin:** De Heere Jezus weet wie Zijn echte Vader is. Dat is God. Hij houdt van Hem het allermeest.
- **Gesprek en vragen**
  - Wat was verdrietig in het verhaal?
  - Wat vond je mooi in dit verhaal, waar word je blij van?

Er volgen nu 2 mogelijkheden voor de 7-9 jarigen. Kijk, lees en vertel wat jij zelf het beste bij de kinderen vindt passen.

### 1<sup>e</sup> Vertelling 7 – 9 jarigen uit Goedinvorm.nu

#### **Introductie**

Bart is zijn moeder kwijtgeraakt in een groot warenhuis. Iemand brengt hem bij de infobalie. Daar roept een vriendelijke kassajuffrouw het om ‘Wil de moeder van Bart naar de infobalie komen? Wil de moeder van Bart naar de infobalie komen?’ En daar komt ze dan! Hoe zal Bart zich voelen als hij zijn moeder weer ziet?

#### **Beginzin**

Kijk, dáár ligt Jeruzalem, ziet Jezus. Wat is Hij blij. Nu Hij eindelijk 12 jaar is, mag Hij voor het eerst in Zijn leven mee naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren.

#### **Vertelschets**

- Vanaf nu mag Hij er ook bij zijn als er geofferd wordt in de tempel.
- Jezus kijkt eens voor en achter Zich. Wat fijn dat er zoveel mensen in een lange stoet naar Jeruzalem lopen.
- Altijd is Hij al graag bezig geweest met God, met de wet van Mozes, met de godsdienstlessen. Altijd is de Heere dicht bij Hem en Hij dicht bij de Heere. En nu... ziet Hij voor het eerst het huis van God!

- Met heel Zijn hart zingt Hij mee: 'Kom, ga met ons en doe als wij! Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uwe poorten in!'
- Na acht dagen, als het feest voorbij is, gaat er weer een lange stoet Jeruzalem uit. 'Jozef, Jozef, heb je Jezus gezien?' Maria kijkt Jozef verschrikt aan. 'Oh, Hij zal wel vooraan de stoet lopen, bij de andere kinderen', antwoordt Jozef.
- Maar aan het einde van de dag heeft Maria Jezus nog steeds niet gezien. Ze wordt wat onrustig. 'Zeg, heeft u Jezus misschien gezien?' vraag ze aan verschillende familieleden en bekenden.
- 'Nee', is een aantal keer het antwoord, 'ik heb ook niet op Hem gelet.'
- 'Jozef, waar zou Hij toch zijn? Ik zie Hem nergens!' Maria wordt nu wel erg bezorgd. Ook Jozef vindt het vreemd.
- Ze zoeken tussen alle andere bekenden, maar zien Jezus niet. Ze vragen overal, maar niemand weet waar Jezus is. Steeds ongeruster wordt Maria. Het is al bijna donker.
- 'Zou Hij misschien in Jeruzalem gebleven zijn?' De volgende morgen reizen ze samen weer terug naar Jeruzalem en kijken de hele dag speurend rond. Is Hij misschien verdwaald onderweg?
- Als Jozef en Maria moe zijn aangekomen in Jeruzalem zoeken ze eerst een slaapplek. De volgende morgen zoeken ze verder: 'Heeft u onze zoon Jezus gezien?' Tientallen straten lopen ze door, ze vragen het aan honderden mensen, maar nergens is Jezus.
- 'We gaan bij de tempel kijken' zegt Jozef. Bij de tempel zoeken ze eerst in de voorhof der heidenen. Daarna lopen ze door naar de zuilengang met de prachtige pilaren.
- 'Jozef, dáár!' Maria roept het uit van blijdschap. 'Daar zit Hij!' Ze rukt zich van Jozefs arm los en rent naar Jezus toe. Drie dagen hebben ze gezocht, en nu zit Hij hier rustig te praten met de Schriftgeleerden. Gedachten schieten door haar hoofd.
- Wat kijken de Schriftgeleerden verbaasd naar Jezus? Ze zullen zich wel verbazen over wat Hij allemaal weet, over Zijn vragen en antwoorden, over Zijn verstand. Maar Maria is nu niet trots, nee, ze is boos.
- 'Kind' zegt ze, terwijl ze Jezus vastpakt, 'je vader en ik hebben Je met angst in ons hart gezocht. Waarom heb Je ons dit aangedaan?'
- Opeens stopt Maria met praten. Ze kijkt naar de ogen van Jezus die vol liefde staan, maar ook vol verdriet. 'Hoe kan het dat u naar Mij hebt gezocht? Wist u dan niet dat Ik moest zijn in de dingen van Mijn Vader?'
- Tegelijk draait Jezus zich om en loopt met Maria mee. Zonder mopperen, zonder tegen te sputteren, gewoon gehoorzaam. Terug naar Nazareth.

### **Slotzin**

Maria denkt er nog veel over na. Jezus in het midden van de leraren van de wet. In het huis van Zijn Vader. Daar hoort Hij thuis!

### **Gesprek**

Zie je verschillen de manier waarop jij kind bent, en het kind-zijn van de Heere Jezus?

Hoe ben jij bezig met de dingen van de Hemelse Vader? Geef eens wat voorbeelden. Hoe kunnen we dat ook samen doen, hier op kamp?

Wat kunnen we leren van de gehoorzaamheid van de Heere Jezus? Vind jij het moeilijk om je vader en moeder te gehoorzamen?

### **2° Vertelling 7 – 9 jarigen uit 'Uw Koninkrijk kome' van Laurens Snoek**

## *De twaalfjarige Jezus in de tempel*

Lukas 2:40-52

**D**aar ligt Jeruzalem!  
Met diepe vreugde kijkt Jezus uit over de stad en de tempel. Voor het eerst in Zijn leven mag Hij mee naar het paasfeest in Jeruzalem.

Hij is twaalf jaar. In de synagoge heeft Hij al veel onderwijs gehad in de wet van Mozes. Over een jaar is Hij 'zoon van de Wet'.

Vanaf dat moment mag Hij mee naar de diensten in de synagoge. Vanaf nu mag Hij al aanwezig zijn bij het offeren in de tempel.

Hij loopt mee met de machtige mensenstoet uit Galilea. De reis is bijna ten einde. Hij staat op de laatste heuvel die men moet beklimmen om in Jeruzalem te komen.

Wat een blijdschap leeft er in Jezus' ziel! Heel Zijn leven staat al in de dienst van God. Altijd is Hij bezig met God, met de wet van Mozes en de profeten, met de godsdienstles in de synagoge.

Altijd is de Heere dicht bij Hem en is Hij dicht bij de Heere. Hij wordt geleid door de Heilige Geest.

En nu ziet Hij voor het eerst het huis van God!

Met heel Zijn hart zingt Jezus mee, als de mensen psalmen aanheffen bij het naderen van Jeruzalem. Psalmen die gaan over het opgaan naar de tempelberg. Psalmen die zingen van de schoonheid van Jeruzalem:

'Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan!

Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!

Jeruzalem is wel gebouwd...'

Het paasfeest is ten einde. Jozef en Maria gaan terug. Samen met een menigte mensen uit Galilea.

Opeens vraagt Maria: 'Waar is Jezus?'

'Die zal wel voor in de groep lopen,' zegt Jozef. 'Bij de andere kinderen.'

Maar als de dag bijna verstreken is, wordt Maria onrustig. De hele dag heeft ze Jezus niet gezien. Maria schiet een familielid aan: 'Zeg, heb jij Jezus soms gezien?'



‘Nee,’ is het antwoord. ‘Ik heb ook niet op Hem gelet.’

Bezorgd loopt Maria naar Jozef toe. ‘Jozef, waar zou Hij toch zijn? Ik zie Hem nergens.’

Ook Jozef vindt het vreemd.

Ze zoeken tussen al de bekenden uit Nazareth. Maar geen Jezus. Ze vragen overal. Maar niemand weet van Jezus. Steeds ongeruster wordt

Maria. Het is al bijna donker. ‘Zou Hij in Jeruzalem gebleven zijn?’ Jozef haalt zijn schouders op. ‘Het moet haast wel.’

De volgende morgen vroeg gaan ze terug. Angstig speurt Maria de weg af. De hele dag lopen ze door, in de brandende zon. De lange weg naar Jeruzalem.

Moe, door en door vermoeid zijn ze, als ze eindelijk de poorten van Jeruzalem binnengaan. Het heeft geen zin nu verder te zoeken. Eerst maar een plek vinden om de nacht door te brengen. Vandaag hebben ze Jezus niet gevonden. Morgen misschien. Maar ook dan zien ze Jezus niet. Tientallen straten lopen ze af. Honderden mensen vragen ze. Maar nergens is Jezus. Ze zoeken in de wijk van de rijke inwoners van Jeruzalem, in de straten rondom de tempel. ‘Morgen kijken we in de tempel zelf,’ zegt Jozef. ‘Het is nu te laat. Kijk maar. De poorten gaan al dicht.’





Maria is op van de zenuwen. Ze ziet bleek van moeheid. Maar slapen doet ze die nacht niet veel.

De volgende morgen zoeken ze de hele voorhof der heidenen af. Geen Jezus. De zuilengang van Salomo dan, de prachtige, hoge hal aan de zuidkant van de tempel, gedragen door honderden pilaren. Maria sleept zich erheen. Staande tussen twee zuilen kijkt ze rond. Zoals altijd is het er druk.

‘Jozef, dáár! Daar zit Hij!’ Ze rukt Jozef aan zijn arm, rent dan naar Jezus toe. Van alles gaat er door haar hoofd. Drie dagen gezocht. En nu zit Hij hier rustig te praten met schriftgeleerden. Met schriftgeleerden, leraren van de wet zelfs. Ze ziet de verbaasde gezichten van de schriftgeleerden. Ze zullen zich wel verbazen over Zijn verstand, over Zijn vragen en ant-

woorden. Maar trots voelt ze zich niet. Ze is boos.

Ze pakt Jezus bij de schouders. ‘Kind, waarom heb Je ons dit aangedaan? Je vader en ik hebben Je met angst lopen zoeken.’

Opeens zwijgt ze. Die ogen van haar Kind. Liefde leest ze erin. Maar ook verdriet. Verwijtend klinkt Zijn stem: ‘Hoe kan het dat u naar Mij hebt gezocht? Wist u dan niet dat Ik moest zijn in de dingen van Mijn Vader?’

Voordat Maria iets zeggen kan, heeft Jezus Zich omgedraaid. Hij groet de leraren en gaat dan met haar mee. Zonder morren, gehoorzaam. Terug naar Nazareth.

Maar het laat Maria niet los. Ze moet er telkens weer aan denken: Jezus in het midden van de leraren van de wet. In het huis van Zijn Vader. Wat een sprekend voorbeeld!

---

#### **Gesprek en vragen**

Wat was verdrietig in het verhaal?

Wat vond je mooi in dit verhaal, waar word je blij van?

### **Dag 6 - Bijbelgedeelte: De nieuwe hemel en aarde, waarin geen meer lijden is. (Openbaring 1:9-20, Openbaring 21 en 22, Mattheüs 13:44-53)**

Kerntekst 1 uit Job 1 : 21

De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen:

De naam van de HEERE zij geloofd!

Kerntekst 2 uit Openbaring 21 : 5

En Hij (God) Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

## Zingen

- Psalm 42:1; 73:12, 13; 79:7; 98:4; 145:5, 7; 146:3, 8; 150; Gezang 5:3,9
- ZB - Als een hert / De grote dag breekt weldra aan / En de Geest en de bruid zeggen: Kom / O, alle dorstigen, komt / Spoedig zal komen
- kies uit de liederenlijst of eigen bijdrage.

## Vertelschets 4 – 6 jarigen

**Beginzin:** Johannes is een discipel van de Heere Jezus. Dat weet je vast wel. Hij houdt heel veel van Hem.

### **Vertelschets :**

- Nadat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan, gaan alle discipelen over de Heere Jezus vertellen aan de mensen. Dat had de Heere Jezus gezegd, dat moesten ze doen. En dat doen ze zo graag. Ze vertellen over de wonderen die Hij heeft gedaan...noem er een paar. En ze vertellen over dat de Heere Jezus gestorven is om mensen en kinderen te redden en dat Hij weer is opgestaan uit de dood en nu in de hemel is.
- Johannes doet dat ook. Heel veel mensen gaan daardoor ook van de Heere Jezus houden. Dat is fijn. Maar niet iedereen. Er zijn ook mensen die er heel erg boos om worden. Zo boos, dat ze Johannes gevangen nemen. En dan?
- Ze stoppen hem niet in de gevangenis, maar sterke soldaten brengen hem naar een boot. En ze varen de zee op. Een heel eind. Helemaal naar een eiland. Patmos, heet dat eiland. Daar moet Johannes uit het schip en....de soldaten varen weg. Johannes is nu helemaal alleen op dat eiland. Daar zit hij nu. Hij kan nergens naar toe, overal is water en hij heeft geen boot. Johannes is verdrietig. Nu kan hij aan niemand over de Heere Jezus vertellen.
- Als het zondag is, gebeurt er iets. Johannes staat op het strand en dan hoort hij plotseling een hard geluid. Hij schrikt ervan. Het lijkt wel een trompet...Hij hoort ook een stem achter zich. Johannes draait zich om en dan ziet hij zoiets moois. Het lijkt wel een droom, maar het is echt wat hij ziet. Een Man in heel witte kleren, net of er licht uit komt. Zijn haar is zo wit als sneeuw. Zijn gezicht lijkt wel de zon. Wat is Hij mooi.
- Johannes gaat plat op de grond liggen. Uit eerbied en ook omdat hij geschrokken is. De Man legt Zijn rechterhand op Johannes en zegt: Je hoeft niet bang te zijn, Johannes, Ik ben het, Jezus!!! Ik was gestorven maar Ik ben opgestaan en nu leef Ik voor altijd bij Mijn Vader in de hemel. Jij moet een brief gaan schrijven aan al mijn vrienden, aan alle mensen die van Mij houden. In die brief moet je schrijven wat Ik jou nu zal laten zien: Ik ga alles nieuw maken.
- Johannes kijkt goed. Hij ziet een grote deur. Achter die deur is de hemel. 'Kom', klinkt een stem. Johannes gaat de hemel binnen. Daar ziet hij een grote troon. Van die troon straalt een licht, nog feller dan de zon. God zit op die troon.
- Voor de troon en erom heen staan engelen en ook heel veel mensen. Iedereen is blij. Er is geen verdriet of pijn. Niemand is bang, niemand huilt. Ze zingen voor de Heere.
- De duivel, de vijand van God wordt vastgebonden en in de hel gegooid. Dan kan hij nooit meer gemeen doen tegen de mensen.
- Ook ziet Johannes een nieuwe aarde die helemaal mooi is. Er is nergens ruzie of oorlog. En leeuwen spelen met een lammetje, een baby speelt met een echte slang en de slang

doet het kindje geen kwaad. Alles is mooi en goed op de nieuwe aarde. Ook is er nooit honger. Alles is nieuw, alle nare en slechte dingen bestaan niet meer.

- Als Johannes dat allemaal ziet, wordt hij zo blij. Hij roept: Kom Heere Jezus, kom. De Heere Jezus belooft dat het niet lang meer zal duren. Johannes gelooft het en zegt: Amen. Het zal zeker gebeuren.

*Slotzin: Iedereen die van de Heere Jezus houdt, mag dan voor altijd op de nieuwe aarde leven. Wat zal dat heerlijk zijn. Vertrouw maar op Mij, zegt de Heere Jezus, dan mag jij daar straks ook wonen.*

### **Gesprek en vragen**

Wat was verdrietig in het verhaal?

Wat vond je mooi in dit verhaal, waar word je blij van?

### **Vertelling 7 – 9 jarigen**

#### **Context**

Aan het einde van de Openbaring krijgt Johannes nogmaals een kijkje in de hemel. Of beter: hij ziet de hemel op aarde komen. De beelden buitelen over elkaar heen als Johannes opschrijft wat hij gezien heeft. Het boek eindigt met de oproep om déze toekomst, om de Komende, te verwachten.

Klopt jouw beeld dat je van de hemel hebt? Weet je, Johannes heeft heel veel dingen opgenoemd die er in de hemel niet meer zullen zijn. Geen verdriet, geen pijn, geen zonde, geen ziekte. En ook het allerbelangrijkste van de hemel: dat God er altijd zal zijn en dat gelovigen voor altijd bij God mogen zijn. Dát is de hemel. En verder... zal het er veel heerlijker en mooier zijn dan wij hier ooit zullen begrijpen. Verlang je er ook zo naar? Bid het dan maar mee: Kom, Heere Jezus, kom haastig!

#### **Introductie**

Hoe zal het er in de hemel uitzien? Misschien heb je daar nog nooit over nagedacht. Of misschien ken je wel Bijbelverhalen die over de hemel gaan en heb je best een beeld bij de hemel.

#### **Beginzin**

Nou, Johannes weet er ook iets van. Iets ja, hoewel hij toch visioenen gekregen heeft waarin hij in de hemel mocht kijken. Maar wat Johannes gezien heeft, is zo mooi, zo heerlijk, eigenlijk kan hij het niet met woorden vatten. Toch heeft hij er, geleid door de Heilige Geest, wat van op mogen schrijven. Vandaag denken we met elkaar na over wat de Heere God Johannes heeft laten zien van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

#### **Vertelschets :**

- Nadat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan, gaan alle discipelen over de Heere Jezus vertellen aan de mensen. Dat had de Heere Jezus gezegd, dat moesten ze doen. En dat doen ze zo graag. Ze vertellen over de wonderen die Hij heeft gedaan...noem er een paar. En ze vertellen over dat de Heere Jezus gestorven is om mensen en kinderen te redden en dat Hij weer is opgestaan uit de dood en nu in de hemel is.



- Johannes doet dat ook. Heel veel mensen gaan daardoor ook van de Heere Jezus houden. Dat is fijn. Maar niet iedereen. Er zijn ook mensen die er heel erg boos om worden. Zo boos, dat ze Johannes gevangen nemen. En dan?
- Ze stoppen hem niet in de gevangenis, maar sterke soldaten brengen hem naar een boot. En ze varen de zee op. Een heel eind. Helemaal naar een eiland. Patmos, heet dat eiland. Daar moet Johannes uit het schip en....de soldaten varen weg. Johannes is nu helemaal alleen op dat eiland. Daar zit hij nu. Hij kan nergens naar toe, overal is water en hij heeft geen boot. Johannes is verdrietig. Nu kan hij aan niemand over de Heere Jezus vertellen.
- Als het zondag is, gebeurt er iets. Johannes staat op het strand en dan hoort hij plotseling een hard geluid. Hij schrikt ervan. Het lijkt wel een trompet...Hij hoort ook een stem achter zich. Johannes draait zich om en dan ziet hij zoiets moois. Het lijkt wel een droom, maar het is echt wat hij ziet. Een Man in heel witte kleren, net of er licht uit komt. Zijn haar is zo wit als sneeuw. Zijn gezicht lijkt wel de zon. Wat is Hij mooi.
- Johannes gaat plat op de grond liggen. Uit eerbied en ook omdat hij geschrokken is. De Man legt Zijn rechterhand op Johannes en zegt: Je hoeft niet bang te zijn, Johannes, Ik ben het, Jezus!!! Ik was gestorven maar Ik ben opgestaan en nu leef Ik voor altijd bij Mijn Vader in de hemel. Jij moet een brief gaan schrijven aan al mijn vrienden, aan alle mensen die van Mij houden. In die brief moet je schrijven wat Ik jou nu zal laten zien: Ik ga alles nieuw maken.
- Johannes kijkt goed. Hij ziet een grote deur. Achter die deur is de hemel. 'Kom', klinkt een stem. Johannes gaat de hemel binnen. Daar ziet hij een grote troon. Van die troon straalt een licht, nog feller dan de zon. God zit op die troon.
- Voor de troon en erom heen staan engelen en ook heel veel mensen. Iedereen is blij. Er is geen verdriet of pijn. Niemand is bang, niemand huilt. Ze zingen voor de Heere.
- De duivel, de vijand van God wordt vastgebonden en in de hel gegooid. Dan kan hij nooit meer gemeen doen tegen de mensen.
- Ook ziet Johannes een nieuwe aarde die helemaal mooi is. Er is nergens ruzie of oorlog. En leeuwen spelen met een lammetje, een baby speelt met een echte slang en de slang doet het kindje geen kwaad. Alles is mooi en goed op de nieuwe aarde. Ook is er nooit honger. Alles is nieuw, alle nare en slechte dingen bestaan niet meer.
- Als Johannes dat allemaal ziet, wordt hij zo blij. Hij roept: Kom Heere Jezus, kom. De Heere Jezus belooft dat het niet lang meer zal duren. Johannes gelooft het en zegt: Amen. Het zal zeker gebeuren.

### **Slotzin**

En, klopte jouw beeld dat je van de hemel had met deze hoofdstukken? Weet je, Johannes heeft heel veel dingen opgenoemd die er in de hemel niet meer zullen zijn. Geen verdriet, geen pijn, geen zonde, geen ziekte. En ook het allerbelangrijkste van de hemel: dat God er altijd zal zijn en dat gelovigen voor altijd bij God mogen zijn. Dát is de hemel. En verder... zal het er veel heerlijker en mooier zijn dan wij hier ooit zullen begrijpen. Verlang je er ook zo naar?

Bid het dan maar mee: Kom, Heere Jezus, kom haastig!

## HOOFDSTUK 3: BIJBELTEKST

---

### Kerntekst voor de 4-6 jarigen en 7-9 jarigen

De kerntekst leren we elke dag.

**Bij jonge kinderen is herhaling de beste manier** om een tekst eigen te maken.

Tip: Laat de tekst op de laatste avond van presenteren horen.

4-6 jarigen leren 1 tekst.

7-9 jarigen leren 2 Bijbelteksten.

### Job 1 : 21

**De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen:**

**De naam van de HEERE zij geloofd!**

### 2° Kerntekst voor de 7-9 jarigen

### Openbaring 21 : 5

**En Hij (God) Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.**

## HOOFDSTUK 4: LIEDERENLIJST

---

Je kunt een keuze maken uit de volgende liederen/psalmen.

Eigen ideeën ook welkom!

### Specifieke liederen bij het thema:

**ZB = Gele zangbundel. Achter ZB staat (soms) het nummer van het lied.**

**UMK = Uit de mond der kinderen deel 1 en 2**

**UAM = Uit aller mond**

Andere ideeën:

- ZB 199 Welzalig de man, die niet wandelt
- ZB 215 Zoekt eerst het Koninkrijk van God
- ZB 64 Heer', ik kom tot U
- ZB 167 'k Stel mijn vertrouwen
- ZB 191 Wat de toekomst brengen moge
- ZB 143 O, alle dorstigen, komt tot de waat'ren
- ZB 150 O Lord hear my prayer
- ZB 11 Alzo lief had God de wereld
- ZB 19 Breng dank aan de Eeuwige
- ZB Genade groot
- ZB Voor Uw liefde Heer' Jezus
- ZB Wees ook jij een discipel
- OMK Jezus wandelt door de straten
- Ik heb je bij je naam geroepen
- UAM Jezus neemt de zondaars aan
- UAM Neem mijn leven, laat het Heer`

- ZB Eens was ik een vreemd`ling
  - ZB Wandel je in de duisternis
  - Bewaar je oog
  - Jezus, open mijn oren
  - Lees je Bijbel, bid elke dag
  - Als je bidt, zal Hij je geven
  - Give me oil in my lamp
  - Onze Vader, Die in de hemelen is
  - Dank U voor deze nieuwe morgen
  - Jezus is de goede Herder
  - Laat de kinderen tot Mij komen
  - Hoger dan de blauwe luchten + ook voor zieke kinderen zorgt Hij
- Bekende psalmen als 25:2 – 42: 1 – 68:10 - 75:1 - 81:12 – 100: 1 en 4 - 116:1 - 134: 3 – 136 – 146:3 – 150

## **HOOFDSTUK 5: DRAAIBOEK KINDERWERK + PICTO'S**

---

### Centraal pakket

Het kinderwerk vindt plaats tussen 9.00 en 11.00 uur Of 9.30 en 11.30 uur en bestaat uit: zingen, vertellen, werkjes, teksten leren, een vervolgverhaal en spel. Centraal wordt jaarlijks een kinderwerkpakket samengesteld voor alle gezinskampen. Dat bevat het thema, de Bijbelvertellingen (inclusief achtergrondinfo), werkjes en teksten. In de liedkeuze is de leiding vrij. Je kunt de kampbundels gebruiken, maar ook algemeen gangbare geestelijke of Bijbelse liederen. Bij twijfel over een lied even overleggen met je begeleider.

Voor het vervolgverhaal maakt iedere groep een eigen keuze. Je kunt dit aspect ook vervangen door elke dag een leuk spel.

Voor alle werkjes, drukwerk, (gekleurd) papier en gebruiksmaterialen (scharen, lijm, etc.) wordt door de kampleiding gezorgd. De clubleiding verzorgt: liederenvellen of –boeken, ideeën voor spel.

### Taken verdelen

Het kinderwerk is erbij gebaat als de taken helder verdeeld zijn, zodat ieder weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Op de voorbereidingsavond (meestal in juni) bespreken we de taken en kan ieder aangeven voor welke taken hij beschikbaar is. Zorg ervoor dat elke medewerker volwaardig meedoet, zinvolle taken kan doen en ingezet worden op zijn of haar kwaliteiten. Aan de hand van die voorkeuren, maakt de leidinggevende een rooster van werkzaamheden. Dat kan op de voorbereidingsavond gebeuren, of kort daarna. Het rooster ziet er als volgt uit:

	Zo	Ma	Di	Woe	Do	Vrij
Start van de ochtend met zingen, bidden, Bijbelverhaal						
Vorbereiding en uitleg van het werkje						
Verzorgen drinken en koek						
Spelleiding						
Tekst aanleren						
Vervolgverhaal						
Afsluiten met zingen en gebed						

Bijbehorend tijdschema:

- 9.00 uur binnenkomst kinderen, gebed, zingen (zorg voor een instrument). Zorg dat je ze snel kent.
- 9.15 uur Bijbelverhaal (doe vooraf of na het verhaal ook een gesprekje met de groep)
- 9.40 uur Werkje uitleggen en maken. Hier heb je tijd voor gesprek met kinderen
- 10.00 uur Drinken, naar buiten, een spel doen. Doe zelf ook mee!
- 10.20 uur Tekst aanleren (zorg voor een leuke vorm, voor variatie en vaart)
- 10.30 uur Event. Vervolgverhaal (laat het spannend en inhoudsvol zijn!)
- 10.50 uur Danken en opruimen
- 11.00 uur Kinderen laten gaan/kinderen worden opgehaald
- 11.15 uur Start medewerkers-Bijbelstudie

Voor de kleutergroep kun je misschien het vervolgverhaal beter inwisselen voor meer spel. Ook de werkjes zijn voor de kleutergroep aangepast. Voor hen zijn er eenvoudiger werkjes uitgezocht.

Zondag

Welke vulling geven we de zondagmiddag? Je mag ongeveer een uur programma verzorgen.



Mogelijkheden: zingen, kennismaken, tekst maken, themavellen maken, iets doen n.a.v. de gehoorde preek (misschien kun je er van tevoren achter komen waar die over gaat zodat je iets gericht kunt voorbereiden). Starten met het eerste werkje.

#### Vrijdagavond

Bedenk wat je met je groep in kunt brengen op die avond. Zingen, declameren, iets maken en tonen wat mooi en goed is. Laat je creativiteit maar eens gaan!

LET OP: overleg met de leiding van de 7-10 jarigen wat jullie ten gehore gaan brengen en wat de 7-10 jarigen gaan doen zodat jullie niet dezelfde dingen doen!

#### Pastorale zorg

Bid voor en met je kinderen om Gods zegen. Probeer ook tot een persoonlijk gesprek met ze te komen. Ga voor of na het Bijbelverhaal met de groep een gesprek aan, waarbij je open vragen stelt en hen laat komen. Laat ze weten dat je altijd bereid bent naar hun vragen te luisteren. Geef ze uitdrukkelijk de gelegenheid om vragen te stellen! Ook persoonlijk als ze het niet in de grote groep durven. Bedenk dat wie een kind ontvangt in Jezus Naam, Hem zelf ontvangt en dat de hemelse Vader niet wil dat deze kleinen verloren gaan (Matth. 18).

#### Ouders

De ouders van je kinderen stellen het bijzonder op prijs als ze van jullie ook eens horen hoe het gaat. Meestal zullen ze niet hun hoofd om de hoek steken als je bezig bent, want ze weten dat hun kinderen daar niet van houden. Maar als je er eens naast zit onder een grote boom of aan tafel, of als ze hun kind komen brengen of halen, laat hen dan eens weten hoe je de omgang met hun kind ervaart. Uiteraard ga je aan hen geen dingen zeggen die het kind je in vertrouwen heeft gezegd, maar je kunt ook in algemene woorden heel wat door geven.

#### Diversen

Er is voor elk kind ca 1,50/2,00 euro beschikbaar om een aardigheidje te kopen wat je als leiding meegeeft. Denk aan kampfoto in lijstje, iets passend bij het thema (christelijke boekhandels)

De picto's kunnen opgehangen worden als je merkt dat dit voor sommige kinderen meer houvast geeft.

Hang ze op goede volgorde, zodat kinderen weten wat/wanneer komt.





## HOOFDSTUK 6: TIPLIJST 4-9 JAAR

---

Ten behoeve van het kinderwerk van de gezinskampen

Stuur je groepje ruim voor de aanvang van het kamp een uitnodiging

Vraag of medewerkers plaatmateriaal hebben of er aan kunnen komen dat aansluit bij het thema. Pabo-ers of onderwijzers kunnen dat vaak wel.

Spreek af wie voor de zaalversiering zorgt. Misschien slingers of ballonnen.

Het is handig als er verschillende kinderbijbels aanwezig zijn. Spreek af wie welke meeneemt; dat scheelt veel gesjouw.

Voor medewerkers met weinig of geen ervaring met het vertellen van een Bijbelverhaal: Probeer het gewoon eens een keer. Niemand is volmaakt en je wordt niet beoordeeld. Iedereen vertelt op zijn eigen manier. Eens moet de eerste keer zijn, zeker als je kiest voor kinderwerk! Bereid je vertelling biddend voor.

Lees rustig het Bijbelgedeelte door en laat het even op je inwerken

Ga met een verklaring, handboek, kanttekeningen o.i.d. alle teksten na. Zoek op wat je niet begrijpt.

Bedenk welke boodschap je over wilt brengen. Probeer die ook van tevoren alvast eens onder woorden te brengen op het niveau van de kinderen

Schrijf het verhaal op in hoofdlijnen, of als je het fijn vindt, helemaal.

Bedenk een pakkend begin

Probeer het verhaal voor je te zien. Vertel zo beeldend mogelijk, met veel details.

Lukt het moeizaam met voorbereiden, vraag gerust iemand anders om hulp.

Vertellen is fijn! Probeer er van te genieten! Je mag de kinderen de woorden van de Heere doorgeven.

Voer af en toe een klein nagesprekje met de kinderen (met de hele groep of individueel) over de Bijbelvertelling. Denk na over de vragen die je dan wilt stellen. Durf ook eens wat persoonlijke vragen te stellen. Kijk wel of het kind het aan kan en dwing niet.

Verdeel de kinderen over de medewerkers, zodat elke medewerker een paar kinderen onder z'n hoede heeft om wat extra aandacht te geven, de hele week door. Het is fijn als het een beetje klinkt tussen de betreffende medewerker en het kind. Die extra aandacht kan bijvoorbeeld bestaan uit: aan tafel er eens naast gaan zitten, een praatje met de ouders, eens mee spelen met het buitenspel of zo maar eens een praatje tijdens of na het werken. Voorkom dat kinderen tussen de wal en het schip raken.

Spreek een vast moment af waarop je met de medewerkers van je eigen groep bidt voor de groep. Misschien elke dag, misschien een paar keer per week. Dat versterkt ook de onderlinge band en zo hoeft je het niet in eigen kracht te doen.

Vergeet niet om af en toe eens te polsen bij de ouders hoe de kinderen het vinden.

Probeer de teksten op toon aan te leren, liefst met de vindplaatsen erbij. Ze begrijpen dan beter wat ze leren en kunnen het later nog eens terugvinden.



Als je ergens mee zit, of het loopt niet lekker in je groep, bespreek dat dan zo snel mogelijk met de hoofdverantwoordelijke van het kinderwerk. Een week is maar kort, en als je te lang wacht, is er weinig meer aan te doen. Natuurlijk bespreek je het eerst met de medewerkers van je eigen groepje. Probeer duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht. Denk hier ook aan als er misschien nog wat klusjes afgemaakt moeten worden buiten de cluburen om. Zorg dat het werk gelijkmatig verdeeld wordt en niet steeds op dezelfde medewerkers neer komt.

Leg het materiaal voor elke clubmorgen klaar, zodat dat geen extra tijd kost. Spreek af waar de kinderen wel en niet aan mogen komen.

Stimuleer de kinderen om muziekinstrumenten mee te nemen. Zijn er medewerkers met instrumenten?

Kies voor het vervolgverhaal iets waar iedereen achter kan staan. Als je twijfelt, vraag het dan na. Overleg met anderen.

Ga na of al het materiaal verzorgd is. Er zijn kisten met materiaal. Moeten de kinderen zelf nog iets meenemen? Kopieerwerk gebeurt nooit van tevoren, dat moeten de medewerkers altijd zelf doen. Op de reünie is er meestal geen materiaal; zorg dan zelf dat alles er is wat je nodig hebt, bijvoorbeeld potloden, scharen, lijm.

Vergeet niet van het begin af aan de kosten die je maakt op te schrijven, bonnetjes te bewaren en alles te declareren bij de financiële man of vrouw van het kamp.

Spelletjes kun je meestal zelf wel verzinnen. Een paar ideetjes:

Voor de kleintjes: hoofd-schouders-knie-en-teen, groen is gras, klapspelletjes, verstoppertje, na-aapspelletjes, stoelendans, tik-tik-wie-ben-ik.

Voor de groteren: trefbal, tikspelletjes, stoelendans, woordspelletjes, krantenmep, etc.

Denk vast na over de presentatie van vrijdagavond. Je kunt niet alles presenteren, dus maak een keuze. Je hebt maar beperkt de tijd en je mag niet uitlopen!

Laat het er aantrekkelijk uitzien. Maak het aanschouwelijk en als het kan origineel.

Probeer alle kinderen een taakje te geven.

Laat iets doorklinken van de boodschap van deze week.

Overleg wat de anderen kindergroepen doen, zodat je geen overlap krijgt.

Denk aan de tijd die je nodig hebt om te oefenen. Probeer dat vrijdagochtend klaar te krijgen.

Kort en krachtig is beter dan uitgebreid en saai.

Vertel kort de inhoud van wat je wilt gaan doen aan de hoofdverantwoordelijke van het kinderwerk. Dat voorkomt eventuele onaangenaamheden.

Vergeet niet ruim van tevoren een kleinigheidje te kopen of te maken, dat je als herinnering aan de kinderen mee kunt geven. Dat cadeautje mag ongeveer 1,50 euro kosten. Bij christelijke / evangelische boekhandels kun je vaak wel terecht. De kosten kun je declareren.

Spreek op tijd af wanneer je een eventuele groepsfoto maakt. Wie neemt fototoestel mee; ontwikkel je de foto diezelfde week nog of achteraf?

Als je nog tips hebt die hier niet opstaan, geef ze door aan de hoofdverantwoordelijke van het kinderwerk!

## HOOFDSTUK 7: BESCHRIJVING WERKJES 7 – 9 JARIGEN

---

### Dag 1 – Job 1

(25 min)

Job 1: Job heeft 10 kinderen en leeft onberispelijk voor de HEERE. Satan komt bij de HEERE en denkt dat dit komt omdat Job alles heeft. Satan mag alles afnemen, behalve Jobs leven. Zijn kinderen en dieren worden hem afgenomen. In dit alles zondigt Job niet.

Zingen:

Psalm 25

Vers 8

Zie op mij in gunst van boven;  
Wees mij toch genadig, HEER;  
Eenzaam ben ik en verschoven:  
Ja, d' ellende drukt mij neer.  
'k Roep U aan in angst en smart;  
Duizend zorgen, duizend doden  
Kwellen mijn angstvallig hart;  
Voer mij uit mijn angst en noden.

(15 min)

Spel:

Twee 'afpakspellen' met de bal. Spellen afbakenen met tijd.

Lummelen.

In drietallen, twee kinderen gooien over, de derde moet de bal proberen te pakken.

Loopt het niet? Andere duo's maken. Selecteren op lengte.

Ballenroof.



Klaarzetten: één bal per twee kinderen. Timer (telefoon, zandloper o.i.d.) en fluitje.

Opdracht: Het ene kind moet de bal van het andere kind afpakken. Op een 'eerlijke' manier zonder elkaar te bezeren. Alleen de bal vastpakken. Starten bij: 1,2,3, Start! Als één van de spelers STOP roept, stopt het spel meteen. Verder stoppen als: De bal is afgepakt, de bal een halve minuut in bezit is. Dan wisselen van speler.

- Jongens met jongens, meisjes met meisjes laten stoeien

- Wissel van partner als kinderen té enthousiast worden of emotioneel
- Extra uitdaging: Winnaars met elkaar laten spelen

(10 min)

Kennismaking knutsel:

Benodigdheden:

- 1 peg doll per persoon
- stiften

Ieder kind personaliseert een peg doll (houten poppetje), ook de groepsleiders. De poppetjes zetten we bij elkaar. Ze staan symbool voor onze groep.



(15 min)

Als afsluiting bidden en danken we met elkaar. Het is mooi om de onderstaande afbeelding op een groot vel uit te printen en op een centrale plek te hangen. Tijdens de eerste bijeenkomst bidden de groepsleiders. Later in de week, als er een veilige sfeer is in de groep, kun je kinderen uitnodigen om te bidden of een deel van het gebed te bidden.



elkedagnieuw.nl



## Dag 2 – Job 2

Intro: Spelletje: Wie kan het langste stil zijn...

(25 min)

Job wordt ziek en krijgt zweren. Zijn vrouw en vrienden komen, maar zijn tot weinig troost. De vrienden zitten 7 dagen bij Job en zeggen niks.

(10 min)

Deze tweede bijeenkomst nemen we de tijd om een aantal afspraken te maken en op te schrijven: 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het fijn en gezellig is deze week?'

De brief met afspraken wordt centraal opgehangen.



(10 min)

Energizer: 'Wasknijper grijpen'

Materiaal: markeerhoedjes om gebied af te bakenen, wasknijpers.



Elke deelnemer krijgt 5 wasknijpers, die ze aan hun kleding vastmaken (vermijd intieme delen).

Geef een startsignaal en vanaf dat moment mag iedereen wasknijpers van elkaar afpakken. Als het lukt om een knijper af te pakken van iemand, bevestigt men deze

knijper op hun eigen kleding. Iedereen probeert zoveel mogelijk wasknijpers te verzamelen, in de tijd die jij beschikbaar stelt.

Om te voorkomen dat iemand zonder knijpers 'buiten spel' staat, geef je die persoon een opdracht en na het vervullen ervan geef je hem of haar een knijper. Die opdracht kun je zelf verzinnen en bij de doelgroep aan laten sluiten (bv 10x opdrukken).

Deelnemers mogen niet op de grond liggen of tegen een muur staan om hun knijpers te beschermen.

Tips: als je ziet dat deelnemers alleen maar wegrennen, maak dan het gebied kleiner.

**Varianten:**

Geef de wasknijpers verschillende kleuren en elke kleur is een bepaald aantal punten waard.

(45 min)

Circuit proefjes.

Vorbereiding: Materialen verzamelen en de werkbladen klaarleggen. Nummer de proefjes.

De kinderen gaan in twee- of drietallen de proefjes uitvoeren. Ze lezen de stapjes op het blad en voeren die uit. Laat een signaal horen wanneer de kinderen naar het volgende proefje mogen.

Voor proefjes: zie bijlage achter dag 6.

## **Dag 3 – Job 42**

Job 42: God keert alles ten goede. Job krijgt nog meer dan hij al had.

Opdracht: Weet je nog, de scherven van het verhaal van gisteren? Scherven staan voor gebrokenheid. In het verhaal van gisteren was Job een gebroken man. Vandaag wordt hij weer vernieuwd door God. We gaan met kleine snippers (= gebroken) iets moois, iets nieuws maken!



Energizer: Bakens in de mist

Vorbereiding: Een parcours met stokken en voorwerpen en een duidelijke startplek + einde.

Rollen: Boten en loodsen( drie kinderen: één aan het begin, eentje op een derde van het parcours en eentje op twee derde van het parcours).

**Doel: Vertrouwen oefenen.**

Schets: De boot moet zonder kleerscheuren aan de overkant komen. Op drie plaatsen in het parcours staan loodsen. Zij zorgen ervoor dat de boot niet tegen de obstakels aan vaart.

Evalueren: Welke boot heeft niets geraakt? Welke wel? Hoe kwam dat? Eventueel nog een keer met de leerpunten van de eerste ronde.



## Dag 4 - Abia, kind wat ziek is en niet beter wordt

Kroon of andere vorm borduren.



## Borduurwerk

Mijn leven is een weefsel  
tussen mijn God en mij.  
Niet ik kies uit de kleuren;  
heel doelbewust werkt Hij.  
Soms weeft Hij er verdriet in  
en ik, door onverstand,  
vergeet: Hij ziet de boven  
En ik de onderkant.  
Als 't weefgetouw zal rusten  
en de spoel niet meer schiet om,  
zal God het doek ontvouwen  
en verklaart Hij het 'waarom'.  
Hoe nodig donk're draden  
zijn in des Wevers hand  
naast goud- en zilverdraden.  
Zó komt zijn plan tot stand.

(Corrie ten Boom)

## Dag 5 – De kinderjaren van de Heere Jezus en Zijn lijden daarin

Lukas 2: 41-52: Kinderjaren van de HEERE Jezus en Zijn lijden daarin. Mee naar Jeruzalem op 12 jarige leeftijd.

Jezus groeide op tussen de andere kinderen. Hij was zonder zonde en groeide op tot vreugde van zijn ouders en de Vader in de hemel. Deze dag maken we zogenaamde 'happy stones'. Een happy stone is een steen met een tekeningetje en vaak een boodschap erop geschilderd. Als je een happy stone vind mag je hem een poosje koesteren en ervan genieten en daarna weer een plekje zoeken waar je hem achterlaat.





## **Dag 6 - De nieuwe hemel en aarde, waarin geen meer lijden zal zijn**

Openbaring 1: 9-20, 21 en 22 en Mattheüs 13: 44-53: Nieuwe hemel en nieuwe aarde, waarin geen lijden meer is.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn perfect. Alles is mooi en draait om Jezus. Een bloem heeft ook iets van perfectie: alles draait met regelmaat om het middelpunt heen. Een bloem heeft immers ook herhaling in zich... Of een spirograaf.



Opdracht : Maak in groepjes een bloem (of soort spirograaf) van natuurlijke materialen.



Stap 1: Ga lekker naar buiten en verzamel mooie steentjes, bloemen, bloemblaadjes, takjes, gras en misschien vind jij nog andere mooie dingen in de natuur die je kan gebruiken.

Stap 2: Zoek een plekje waar je een vlakke ondergrond hebt.

Stap 3: Nu ga je de Bloem/spirograaf leggen. Begin met iets in het midden te leggen, daaromheen komt een cirkel met natuurmateriaal. Zo maak je elke keer een cirkel om de andere cirkel heen. Je kan hem zo groot maken als je zelf wilt.



Let op: Vergeet geen foto's te maken!



proefje

kijken met je handen

**Materialen:**

- afgesloten doos
- verschillende materialen naar eigen keuze
- blinddoek



**Proefje:**

1. Stop verschillende materialen naar keuze in de doos.
2. Blinddoek maatje 1 en geef hem een voorwerp uit de doos in zijn handen.
3. Laat maatje 1 beschrijven wat hij voelt.
4. Laat maatje 1 benoemen wat hij vast heeft.
5. Herhaal dit voor de andere materialen uit de doos.

**Vragen:**

Vul de materialen in die maatje 1 gaat voelen. Noteer achter de materialen hoe hij deze beschreef en wat hij dacht dat het was.

Materiaal:	Omschrijving van wat de proefpersoon voelde:	Proefpersoon dacht dat het .... was:

**Materialen:**

- ijsklontje
- olie
- glas



**Proefje:**

1. Doe de olie in het glas.
2. Doe het ijsklontje in de olie.
3. Kijk goed wat er gebeurt!
4. Schud of roer maar eens een keer, wat gebeurt er nu?

**Vragen:**

1. Wat denk je dat er gaat gebeuren als je het proefje uitvoert?

---

---

*Doe de proef!*

2. Wat gebeurt er met het ijs als je die in de olie legt?

---

3. Wat gebeurt er als je het mengsel schud of roert?

---

---

4. Waarom gebeurt dit met het ijs?

---

---

proefje

bukken tegen de muur

**Materialen:**

- vrije muur



**Proefje:**

1. Ga op een lege plek staan en buk zo ver mogelijk voorover.
2. Onthoud hoe ver je bent gekomen.
3. Ga nu met je billen en voeten tegen de muur aan staan.
4. Probeer zo ver mogelijk voorover te bukken.

**Vragen:**

1. Wat denk je dat er gaat gebeuren als je het proefje uitvoert?

---

---

*Doe de proef!*

2. Wat gebeurt er als je met je billen en voeten tegen de muur bukt?

---

---

3. Hoe denk je dat dit komt?

---

---

---

---

**Materialen:**

- ballon
- handdoek (of je haar)
- leeg blikje



**Proefje:**

1. Blaas de ballon op knoop 'm dicht.
2. Leg het blikje op z'n zij op een recht oppervlak (bijv. de tafel of de vloer).
3. Wrijf de ballon over de handdoek (of over je haren).
4. Houd de ballon naast het blikje (niet ertegenaan).
5. Kijk wat er gebeurt!

**Vragen:**

1. Wat denk je dat er gaat gebeuren als je het proefje uitvoert?

---

---

*Doe de proef!*

2. Wat gebeurt er als je de ballon naast het blikje houdt?

---

---

3. Waarom denk je dat dit gebeurt?

---

---

---

---

**Materialen:**

- 2 ballonnen
- satéprikker

**Proefje:**

1. Blaas de 2 ballonnen een beetje op (ongeveer 10 cm) en knoop ze dicht.
2. Prik met de satéprikker in één ballon.
3. Noteer wat er is gebeurd.
4. Prik bij de 2e ballon aan de bovenkant, waar de ballon dikker en donkerder van kleur is, de satéprikker door de ballon.
5. Prik de satéprikker (van binnenuit de ballon) naast het knoopje weer naar buiten.
6. Noteer je bevindingen.

**Vragen:**

1. Wat denk je dat er gaat gebeuren als je het proefje uitvoert?

---

---

*Doe de proef!*

2. Wat gebeurt er met de eerste ballon?

---

3. Wat gebeurt er met de tweede ballon?

---

3. Hoe denk je dat dit komt?

---

---



**Materialen:**

- emmer met een laag water



**Proefje:**

1. Doe water in de emmer.
2. Hou de emmer op zijn kop boven de wasbak.
3. Kijk wat er gebeurt.
4. Doe nog een keer een laag water in de emmer.
5. Zwaai de emmer nu aan het hengsel in een cirkel over de kop.
6. Let op wat er gebeurt!

**Vragen:**

1. Wat denk je dat er gaat gebeuren als je het proefje uitvoert?

---

---

*Doe de proef!*

2. Wat gebeurt er als je de emmer aan het hengsel over de kop zwaait?

---

---

3. Hoe denk je dat dit komt?

---

---

---

---

## MATERIALELIJST

---

**Dik gedrukt: worden voor jullie gekocht**

Dun gedrukt: moeten jullie zelf meenemen

### Dag 1

<https://www.action.com/nl-nl/p/houten-kegelpoppen/> Peg dolls (1 per kind)  
Eén bal per twee kinderen. Timer (telefoon, zandloper o.i.d.) en fluitje.

### Dag 2

- **Wasknijpers** (5 per kind)
- **1 posterformaat voor de hele club**
- **1 gekleurd A4 per kind om hand uit te knippen**

Materialen bij de proefjes: ( improviseren, maar met andere materialen die aanwezig zijn op de camping of in het oord...)

- Afgesloten bak of doos
- Kleine materialen, ongeveer 6.
- Blinddoek ( theedoek)
- Ijsklontje, olie en een glas
- **3 ballonnen (+ extra reserve)**, handdoek, leeg blikje
- **Satéprikker** (ongeveer 10 totaal van 25 cm)
- Emmer
- Werkbladen per kind kopiëren

### Dag 3

- **Zwarte vellen A4** (1 per kind)
- **Gekleurd papier ( in kleine vierkantjes geknipt) – verschillende kleuren**

### Dag 4

- **(restjes) wol,**
- **dik karton,**
- **grote borduurnaalden**, één per kind
- **prikpen**, één per kind.

### Dag 5

- **Action: Paint Markers en Acryllak (spuitbus) voor dag 5.** (of gewoon verf voor de happy stones)
- **Happy stone** (1 per kind) of is er een mogelijkheid om stenen te zoeken in de buurt van het gezinskamp. Nog leuker en goedkoper



### Dag 6

- Geen materialen. De club gaat zelf buiten op zoek naar natuurlijke materialen - zie foto