

## **Bijbelstudies Job – Overgave aan een oppermachtige God**

We kennen allemaal het verhaal van Job wel. De godvrezende Job, die alles wat hij bezit kwijtraakt in een krachtmeting tussen God en de satan. Omdat we het verhaal zo goed kennen, lopen we het risico er een beetje oppervlakkig doorheen te lezen. Dat is jammer, want het boek Job gaat over belangrijke onderwerpen: Waarom dien je God? Hoe ga je om met verdriet en verlies? Wat gebeurt er als jouw beeld van God niet blijkt te kloppen? Accepteer jij Gods leiding en beslissingen?

Tijdens deze week bespreken we aan de hand van het boek Job zes thema's. Daarbij kunnen we natuurlijk niet het hele boek Job uitgebreid bespreken, we pakken de hoofdlijnen eruit. Het is wel een aanrader om het boek Job van tevoren een keer helemaal door te lezen. Bij elk thema krijg je ook een aantal leestips, om wat je leest in het bredere perspectief van het Oude en Nieuwe Testament te plaatsen.

### **Bijbelstudie 1 – Waarom dien ik God?**

Bespreken: Job 1:1-12.

Leestips: Lukas 8:4-15, Lukas 17:11-19, Johannes 6:26-27 en 67-69.

Job dient God. Dat blijkt uit wie hij is, hoe hij leeft en hoe hij zijn kinderen opvoedt. God ziet dat en is er blij mee. Maar dan werpt de satan een belangrijke vraag op: Waarom dient Job God? Om wie God is, of om wat God hem geeft? Die vraag geldt ook voor jou: Waarom dien jij God eigenlijk? Hoe sterk en belangeloos is jouw liefde voor Hem? Hoeveel houvast heb jij nog als er tegenwind komt?

### **Bijbelstudie 2 – Hoe ga ik om met lijden?**

Bespreken: Job 1:13-2:13.

Leestips: Psalm 56, Johannes 11:32-45, 2 Korinthe 1:3-7.

In dit gedeelte lezen we over drie verschillende reacties op verdriet en verlies: van Job, van zijn vrouw en van zijn vrienden. Begrijp jij deze reacties? En wat is het uitgangspunt en de denkwijze die daar onder ligt? Denk ook eens terug aan verdriet wat jij zelf hebt meegemaakt. Hoe reageerde jij daarop? Wat heeft dat lijden voor uitwerking gehad in jouw verhouding tot God? En hoe help je een ander die verlies heeft geleden?

### **Bijbelstudie 3 – Is mijn godsbeeld wel juist?**

Bespreken: Job 4 : 1-9 (Elifaz), Job 8 : 1 -10 (Bildad), Job 11 : 1-6 (Zofar)

Leestips: Lukas 13:1-5, Lukas 24:13-27, Johannes 9:1-7.

De vrienden van Job worstelen met een belangrijk probleem. De situatie van Job past niet in hun beeld van hoe God met mensen omgaat: als je rechtvaardig leeft ontvang je Gods zegen, dus als je lijdt moet je gezondigd hebben. Ze blijven proberen om alles weer kloppend te maken. Wat gebeurt er als jij God niet begrijpt? Als Hij anders handelt dan jij verwacht had? Ben jij bereid om je godsbeeld te laten corrigeren?

### **Bijbelstudie 4 – Is God wel rechtvaardig?**

Bespreken: Job 13:13-25 en 19:21-27.

Leestips: Psalm 42 en 43, Psalm 73, Romeinen 8:31-39.

Job vindt het onrechtvaardig dat God hem zo hard treft. Hij roept God ter verantwoording: God moet maar eens vertellen waaraan hij dit verdiend heeft. Tegelijk houdt Job vast aan het vertrouwen dat God hem uiteindelijk zal rechtvaardigen, tijdens zijn leven of na zijn dood. Heb jij wel eens de neiging om God ter verantwoording te roepen, als je geconfronteerd wordt met verdriet en lijden? Lukt het jou om dan toch vast te houden aan geloof, hoop en liefde?

#### Bijbelstudie 5 – Weet ik het beter dan God?

Bespreken: Job 38:1-7, 40:1-9 en 42:1-6.

Leestips: Psalm 99, Jesaja 55:6-9, Markus 4:35-41.

Job wilde God ter verantwoording roepen, maar nu wijst God Job zijn plaats (Job 38-41). Hij laat Job zien dat Hij de schepper is, die de regie heeft over alles wat in het heelal gebeurt. Hij is een God van orde en recht. Hoe durft Job dan te denken dat hij het beter weet dan God? Job stelt Gods besluiten niet langer ter discussie. Heb jij eerbied en ontzag voor God? En aanvaard je dat Zijn besluiten wijs en rechtvaardig zijn, ook als jij die niet kunt begrijpen?

#### Bijbelstudie 6 – Zit het goed tussen God en mij?

Bespreken: Job 42:7-17.

Leestips: Romeinen 8:16-25, 1 Timotheüs 2:1-6, Jakobus 5:7-11.

Het is niet zomaar eind goed, al goed. God is boos op de vrienden van Job, en dat kunnen ze zelf niet meer goed maken. Ze moeten een offer brengen en Job vragen om als middelaar voor hen te pleiten. Voor Job laat God een nieuwe tijd aanbreken: hij leeft een goed leven en sterft een goede dood. Hoe herstelt God de relatie met ons? Wat is daarin de rol van de Middelaar? En wat is jouw toekomstverwachting, voor dit leven en daarna?