
Bijbelboek Handelingen.

Bron: www.kingcomments.com

Het boek Handelingen beschrijft het ontstaan en de vorming van de Gemeente. Dat de Gemeente kon ontstaan en worden gevormd, is het indrukwekkende resultaat van het werk van de Heere Jezus, zoals dat in de evangeliën wordt beschreven. Dit alles kon gebeuren doordat God de Heilige Geest in de gemeente komt wonen.

Bileam heeft, door de werking van Gods Geest, eens uitgeroepen: "Ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden." Die uitroep betrof Gods aardse volk Israël, zo is dat nu met de Gemeente. God heeft een volk genomen uit de volken voor Zichzelf, voor Zijn Naam (Hand 15:14).

De Gemeente Gods bestaat uit allen die zich tot God hebben bekeerd onder belijdenis van en met berouw over hun zonden. Zij hebben door de werking van Gods Geest de Heere Jezus Christus als Verlosser aangenomen en erkennen Hem in de praktijk van het leven als hun Heere. (Rom 10:8-10). Dat volk is een hemels volk. Hier op aarde verbonden met de Heere in de Hemel en een toekomst in het Vaderhuis.

Lukas, de schrijver van dit boek, vertelt in het door hem geschreven evangelie van Lukas over de geboorte, het leven, het sterven en de hemelvaart van de Grondlegger van de gemeente: Jezus Christus. In Handelingen vertelt hij over de geboorte en het eerste leven van de gemeente. Hij vertelt over het ontstaan van de plaatselijke gemeenten en wat voor soort gemeenten het zijn. Daardoor kunnen we de brieven beter begrijpen die aan sommige van de gemeenten zijn geschreven. Dat zijn de brieven die in het Nieuwe Testament na Handelingen volgen.

Het boek laat de ontwikkeling en uitbreiding zien van een kleine joodse beweging naar een wereldwijde geloofsgemeenschap. Ook voor de joden breekt er een nieuwe tijd aan en wordt haar bijzondere karakter als gemeenschap bevestigd. Maar Jood en heiden worden één in het lichaam van Christus.

In alle bijzondere verhalen in dit Bijbelboek zien we Christus vanuit de heerlijkheid handelen. We zien bijvoorbeeld dat Hij vanuit de hemel de 12^{de} apostel aanwijst, dat Hij de Heilige Geest zendt, dat Hij mensen aan de Gemeente toevoegt en dat door Zijn Naam genezing en bevrijding plaatsvinden.

Het boek begint in Jeruzalem en eindigt in Rome. Daar is Paulus in gevangenschap. Lukas geeft ons in dit indrukwekkende boek namelijk de zorgvuldige beschrijving van de geschiedenis van het ontstaan van het Christendom.

De gemeente in Handelingen staat aan het begin van een duizelingwekkende reis. Het Evangelie zal uiteindelijk doordringen tot alle uithoeken van de wereld. Ook wij gaan deze week op reis. We maken een wandeling langs de beginperiode van de bouw van Gods gemeente. Er is veel om ons over te verwonderen, om ons in te verdiepen. Maar anders dan bij een historische wandeling worden we ook zelf meegenomen en blijven wij geen toeschouwer. Want God bouwt ook nu Zijn wereldwijde kerk en wil op onze levensreis ónze Gids, óns Kompas en ónze Leidsman zijn.

Een duizelingwekkende reis

Bijbelstudie Handelingen 1-8

Bijbelstudie 1: Handelingen 1:1-26

Hemelvaart: ***Een nieuwe toekomst voor ogen.***

Onze reis gaat beginnen maar ons vertrekpunt begint met omhoog kijken. Wij kijken samen met de apostelen naar het heengaan van Jezus van de aarde naar de hemel. Hoe zijn de apostelen achtergebleven? Zij waren voorbereid door hun Meester. Hij had hen gezonden (Joh 20:21) om te getuigen. Hoe doen wij dat in ons dagelijks leven? Het getuigenis zal uiteindelijk over de grenzen van Israël heen gaan. Hoe zouden wij Jezus nagekeken hebben? Hoe is het met ons verwachten? Houden wij de nieuwe toekomst voor ogen? Hoe zien wij het Koninkrijk van God? Vanaf de Olijfberg vervolgen wij onze reis naar Jeruzalem. Daar is een opwachting door biddende gemeentegenoten en vrienden. Zijn gebed en Gods beloften ook in jouw leven de dagelijkse basisbagage? Hoe ervaren wij gemeentegelied? Biddend gingen zij hun weg en vormden zij de eerste gemeente.

Bijbelstudie 2: Handelingen 2: 1-47

Uitstorting van de Heilige Geest, toespraak van Petrus en het eerste gemeenteleven:

Een krachtig begin.

Het zijn veel verzen om te bespreken. Bespreek ze in perikopen en houd voldoende tijd over voor de laatste 10 verzen.

Feest! We komen bij elkaar om het oogstfeest te vieren. Dankbaar dat er opbrengsten van het land zijn. Maar als een grote verrassing komen er stromen van zegen: de Heilige Geest overgiet de mensheid. Wat een geluiden, stemmen en klanken. Alles bij elkaar is het bijzonder indrukwekkend. Gods kracht is letterlijk voelbaar, hoorbaar en zichtbaar. Een bemoediging voor het leven. Hebben wij de kracht van de Heilige Geest ook ervaren in ons leven? Deel het in alle mogelijke talen en op allerlei manieren. De boodschap moet klinken. Met zijn toespraak geeft Petrus ons het voorbeeld in het groot. Met de belofte van Joël als vertrekpunt. Wat een bemoedigende woorden spreekt Petrus. Waar zijn wij door bemoedigd? Als luisteraar van Petrus' woorden kunnen wij ook in de war raken. Is Gods raadsbesluit te rijmen met menselijke verantwoordelijkheid voor Zijn dood? Petrus' woorden maken diepe indruk. Als de Heilige Geest spreekt blijven we geen toeschouwer maar worden we medereiziger. Wat moeten wij doen? Petrus heeft het antwoord en geeft ons verantwoordelijkheid. Wat doen wij met de Goddelijke Geestesgaven? Vol vreugde vervolgen wij onze reis.

Bijbelstudie 3: Hoofdstuk 4: 1-37 en Hoofdstuk 5: 17-23

Verkondiging en gevangenschap van Johannes en Petrus: ***Hobbels op het levenspad.***

Lezen voor jezelf: Handelingen 3

Het is een enerverende stadswandeling. Nu zien we tegenstand. Heel herkenbaar in ons leven en in de wereld om ons heen. Een radicale boodschap róépt ook wrevel op. Onze vrienden Petrus en Johannes ondergaan de tegenstand en gevangenschap. Wij denken aan hobbels op ons levenspad. Zij gaan de gevangenis in maar komen weer vrij. Lovend, prijzend en vol geloof lopen wij met hen verder. Al luisterend naar hen raken wij onder de indruk van onze medewandelaars en hun vrijmoedigheid. Wij zien dat zij niet anders kunnen dan zich focussen op wat echt belangrijk is. Daar valt vasthouden van onze goederen niet onder. Maar hoe doen wij dat eigenlijk? Kunnen wij makkelijk afstand doen van goederen en spullen? Of kun je er best zuinig op zijn en het voor jezelf houden. Je weet immers maar nooit?

Bijbelstudie 4: Handelingen 5: satans aanval op de gemeente en de wijsheid van Gamaliël: ***waarschuwingen voor onderweg.***

We horen rumoer onderweg. Mensen zijn ontzet en we vangen op dat het over twee mensen gaat: Ananias en Saffira. We horen het hele verhaal en het blijkt dat Ananias en Saffira zelf geëerd willen worden voor de verkoop van hun bezit. Hun hart was niet gericht op God. Zij bevestigden elkaar in het kwaad en zij hielden elkaar geen spiegel voor. Hun leven eindigde dramatisch, want zij bleken niet te wandelen op de weg van de Koning. Heeft dit invloed op de gemeente? Hoe kunnen wij iets achter de hand houden? Hoe gaan wij eigenlijk om met de waarschuwingsborden en richtaanwijzers? Sta je zelf eigenlijk wel open voor correctie en leiding? Ben je 100% open ten opzichte van God of houd je iets achter de hand?

Hoe kunnen we tegen de reactie van Gamaliël aankijken? In het plan van God wordt iedereen ingezet.

Bijbelstudie 5: Handelingen 7:1-60: de rede van Stefanus: ***God gaat voorop.*** (bespreek in perikopen)

Lezen voor jezelf: hoofdstuk 6: let op de heerlijkheid van God die van Stefanus' gezicht afstraalt.

Stefanus. Wat een bijzondere man. Dat iemand zo vol van Gods Geest kan zijn. Een vurige preek onderweg! Heel de geschiedenis uit het Oude Testament komt in hoofdlijnen voorbij. Zie je overeenkomsten met de rede van Petrus? Allerlei personen komen langs. Wij kennen ze uit verhalen. Belangrijke personen die wandelden met God. Maar vooral is het bijzonder dat God steeds met hén ging. God was al bij het volk Israël voordat de tempel er was. Hij ging hen voor. Herkennen wij dat? Laten wij ons leiden? Hoe doe je dat eigenlijk: je laten leiden op de weg die God je wijst? Stefanus laat aan zijn tegenstanders zien dat hij wordt beschuldigd voor zaken waaraan zij zichzelf schuldig maken: het verzet tegen Gods leidende Geest. Uiteindelijk ziet hij een open hemel. Wat doet dat met ons? Welk einddoel hebben wij voor ogen?

Bijbelstudie 6: Handelingen 8: 1-8 en 26-40.

Lezen voor jezelf: de rest van hoofdstuk 8.

Het getuigenis gaat over de grenzen van Israël heen: ***Reis vol blijdschap verder.***

Jezus' opdracht uit hoofdstuk 1:8 zien wij tot uiting komen: verkondiging en getuigenis over de hele wereld. Door alle tegenwerkingen heen, bouwt Hij Zijn Koninkrijk. Het verachte volk deelt in de blijdschap van het evangelie. God had heil beloofd aan heel de wereld. Wij komen onderweg de koets met de ambtenaar uit Ethiopië tegen. Gekweld door de tekst uit Deuteronomium 23 is hij vast teleurgesteld uit Jeruzalem vertrokken. Voor hem was er geen plaats. Hij is niet gewenst. Het lijkt er op dat God hem zelfs niet wilde zien. Dat beeld kunnen ook wij in ons leven meedragen. Wat zal Jesaja 56 hem goed gedaan hebben. Hopelijk heeft hij dat gelezen. Maar het allergrootste wonder is vast Jesaja 53. Onbegrijpelijke woorden maar vol passie uitgelegd door Filippus. Die heeft zich in ieder geval laten leiden. Een ontmoeting waarin woorden naar voren komen als: leiding, zoeken, onbegrip, evangelie, geloof, doop en vreugde in Jezus Christus. Mooie handvatten voor een blijde toekomst. Bemoedig elkaar daarin.