

Handleiding

BIJBELSTUDIES AMOS 15+

Toelichting

1. DE BIJBELSTUDIEBOEKJE

Dit boekje is samengesteld voor de medewerkers c.q. Bijbelstudieleiders en is een aanvulling bij het Bijbelstudieboekje van de tieners. Verder willen we er graag de nadruk op leggen dat het boekje **slechts een (hulp)middel** is. Het gaat er niet om dat aan het eind van het kamp het boekje uit is of dat alle vragen behandeld zijn. Wel is het goed om te beseffen dat tieners die de Bijbelstudies goed hebben voorbereid mogelijk de **vragen** wel allemaal gemaakt hebben en mogelijk ook benieuwd zijn naar sommige antwoorden.

Wat we in het boekje hebben geprobeerd is om bij elke Bijbelstudie een aantal vragen, stellingen en opdrachten te bedenken waardoor het gedeelte duidelijk wordt en persoonlijk toepasbaar is. We hopen dat je hiermee een goed (hulp)middel in handen hebt om op kamp Bijbelstudie te kunnen geven. **Kijk verder vooral zelf naar de vragen die je wel/niet wilt behandelen.** De praktijk zal waarschijnlijk zijn dat je niet aan alle vragen toekomt.

Bijbelstudie geven is een **geweldig voorrecht**. Je mag Het Woord van God doorgeven aan anderen. Door dat Woord worden mensenlevens (voor het eerst en opnieuw) veranderd. Bijbelstudie geven kan echter ook loodzwaar zijn en soms kun je het gevoel hebben: was ik er maar niet aan begonnen. Tieners kunnen geweldig **meedoen**, maar soms kunnen ze ook **ongeïnteresseerd of afwezig** zijn. Het is daarom goed om jezelf bewust te zijn van een aantal dingen die je kunnen helpen om in een week van gezinskamp op een ontspannen manier Bijbelstudie te geven en weet te hebben van een aantal dingen waar je tijdens de Bijbelstudie mee te maken hebt.

2. DE BIJBEL

In de eerste plaats heb je te maken met de Bijbel met daarin Gods Woord wat **nooit leeg zal terug keren**, maar zal doen wat God behaagt (Jes. 55:8-11). Het is dus **niet** in de eerste plaats **van jou afhankelijk** wat Gods Woord met tieners doet. Laat daarom regelmatig de Bijbel zelf spreken. Als tieners niet direct reageren of voor je gevoel niet aangesproken worden, word dan niet gelijk onzeker of gefrustreerd. Besef dat de Bijbel niet alleen een prachtig boek is, maar soms ook een moeilijk boek. Het is immers duizenden jaren geleden geschreven in een cultuur die totaal anders is dan de onze. Dat betekent dat het soms best even wat inspanning vraagt om te begrijpen wat er staat. **Gun jezelf en de tieners de tijd om te ontdekken wat er met een bepaald gedeelte of tekst bedoeld wordt. Besef ook dat Gods Woord de waarheid is, die mensen vrij kan en zal maken** (Joh. 8:32). In dat opzicht mag je ook vol verwachting uitzien naar wat Gods Woord in harten van jongeren zal uitwerken. Tegelijkertijd is Gods Woord een tweesnijdend scherp zwaard (Hebr. 4:12). Soms doet Gods Woord ons 'pijn', maar die pijn is wel nodig om (geestelijk) gezond te worden/blijven!

3. De Bijbelstudieleider

Je hebt op gezinskamp niet alleen te maken met de Bijbel, maar ook met de Bijbelstudieleider en dat ben jij zelf, mogelijk samen met iemand anders. Bereid je voorafgaand aan het kamp goed voor op de Bijbelstudies. Natuurlijk ben je totaal afhankelijk van Gods Geest, **maar God vraagt ook om inspanning als het gaat om het begrijpen van de Bijbel** (Ps. 1:2; Joh. 5:39).

Het is ook goed om je Bijbelstudiepartner voor het kamp een keer gesproken te hebben. Zo kun je met elkaar delen hoe je de Bijbelstudies voor je ziet en samen bidden.

Denk ook niet te snel: 'ik heb al ervaring genoeg, ik kan het wel'. Natuurlijk ontwikkel je na verloop van tijd bepaalde vaardigheden. Bijbelstudie gaat echter om veel meer dan vaardigheden. Het gaat erom dat tieners God (beter) gaan leren kennen en gevormd worden naar het beeld van de Heere Jezus. Dat gebeurt niet alleen door jouw perfecte vaardigheden als gespreksleider van een Bijbelstudiegroep, maar heeft alles te maken met jouw eigen leven met de Heere Jezus. **Wat zien jongeren van Hem in jou?** Dat betekent niet dat je nooit iets fout doet, maar wel dat tieners in jou het beeld van Christus zien. Tieners kijken ook of datgene wat je (tijdens de Bijbelstudie) zegt klopt met wat ze in de praktijk van jou (gezinskamp)leven zien. Dit betekent dus ook dat je niet per se superslim moet zijn om Bijbelstudie te geven of dat je op alle vragen een antwoord moet hebben. **Zeg gerust tegen jongeren dat je iets niet weet of moeilijk vindt.** Daardoor zien ze juist dat je als christen niet alles hoeft te weten. Verder zijn er nog een aantal adviezen die je kunnen helpen bij het geven van Bijbelstudie:

- Stel vooral open vragen die beginnen met: hoe, waarom, wanneer, wat.

- Stiltes zijn niet erg. Het moet natuurlijk niet altijd stil zijn, maar geef jongeren de kans om na te denken. Benoem stiltes soms ook, vb. met de zin 'dat is best een lastige vraag hè'.
- Laat jongeren eens iets op een briefje schrijven. Dit zorgt ervoor dat alle groepsleden gedwongen worden na te denken.
- Wissel Bijbelstudievragen en persoonlijke vragen met elkaar af.
- Probeer te peilen waar de tieners staan/zitten. Kleur antwoorden niet gelijk in, maar vraag (waar nodig) door. Achter veel algemene opmerkingen gaan persoonlijke vragen schuil!!!
- Laat tieners op elkaar reageren. Dit voorkomt dat jij alle antwoorden moet geven en zo leer je de jongeren ook beter kennen.
- Wees niet te bang om zo nu en dan persoonlijke vragen te stellen. Natuurlijk moet daar wel de veiligheid voor zijn.
- Wees open over jezelf. Dit bevordert ook openheid onder deelnemers.
- Bespreek zeer regelmatig met je Bijbelstudiepartner hoe je het vindt gaan.
- Geniet van mooie momenten, deel moeilijke momenten en bidt samen voor je jongeren. Bevraag en bemoedig elkaar. Je bent samen Gods medearbeiders.

4. DE BIJBELSTUDIEGROEP

Het is goed mogelijk dat jouw Bijbelstudiegroep bestaat uit allerlei soorten tieners: jongens, meisjes, serieus, onverschillig, wedergeboren, niet-wedergeboren, denkers, doeners, gevoelige jongeren, rationele jongeren enz. enz. Daarnaast kunnen ze in hun dagelijks leven een fijn leven hebben, maar ook te maken hebben met problemen, zorgen of noden.

Door je bewust te zijn van bovenstaande, kun je sommige opmerkingen/ gedragingen beter begrijpen. Besef ook dat tieners soms heel anders in elkaar zitten dan jij. Ze komen mogelijk uit een ander milieu dan jij. Door de jongeren in de loop van de week te ontmoeten of op te zoeken en te spreken leer je ze (als dat lukt) beter kennen en kun je ook een persoonlijke band opbouwen. Probeer daarom ook andere dingen met hen samen te doen (zoals sport, kletsen, koken, corvee enz.). Ze zullen dit zeker waarderen!

5. De Bijbelstudievoorbereiding

Bij het voorbereiden van een Bijbelstudie gaat het er niet alleen om dat je de goede antwoorden vindt. Het is tegelijk een geestelijk proces waarbij je probeert te ontdekken wat God (tot jou en de jongeren) wil zeggen. Lees in de weken voorafgaand aan het kamp de gedeeltes van de Bijbelstudie door en schrijf eens op wat je aanspreekt of waar je met tieners verder over wil spreken. Wil je op zoek naar meer achtergrondinformatie over de Bijbelgedeelten dan is deze te vinden in handboeken, Bijbelverklaringen, zoals vb. De Studiebijbel, Commentaar Nieuwe Testament (CNT), Matthew Henry of World Biblical Commentary (WBC), enz. enz.

Door persoonlijk door de gedeeltes heen te kruipen en na te denken en te bidden over wat de tieners waarmee je gaat werken nodig hebben, zal het duidelijk voor je worden wat je ter sprake kunt brengen. Wellicht zul je in het begin moeten zoeken naar een goede afstemming, maar dat is niet erg. Als jij open staat voor de tieners, zullen zij ook open staan voor wat je hen aanreikt. Door een aantal weken voorafgaand aan gezinskamp de readers naar de jongeren op te sturen hebben zij ook de kans om de Bijbelstudies voor te bereiden (zie par. 'welkom').

Je kunt een Bijbelgedeelte op allerlei manieren voorbereiden, maar een hele eenvoudige manier is als volgt:

Stap 1

Gebed. Vraag God of Hij je duidelijk wil maken wat er staat

Stap 2

Lees het Bijbelgedeelte door met de vraag wat er staat en wat het betekent

Stap 3

Lees het Bijbelgedeelte opnieuw met de vraag wat het gedeelte betekende voor de eerste lezers, raadpleeg desnoods Bijbelverklaringen

Stap 4

Mediteer over het Bijbelgedeelte en bedenk wat het voor jou kan betekenen.

6. DE BIJBELSTUDIESTART

Het is belangrijk om tijdens de eerste Bijbelstudie van dag 1 met elkaar kennis te maken. Neem hier de tijd voor. Probeer het niet af te raffelen omdat je z.s.m. Bijbelstudie wilt doen. Daar komen nog gelegenheden genoeg voor! Juist door leuke kennismakingsspelletjes te doen leer je je jongeren kennen op een ontspannen manier. Het zou mooi zijn als je bij de kennismaking een mix weet te vinden tussen globale kennismaking en wat meer verdieping. Hiervoor zijn allerlei vormen:

Kennismaken in tweetallen, kleine groepen of hele groep

Kennismaken a.d.h.v. vragen, kaarten op tafel, voorwerpen die je meeneemt, voorwerpen die jongeren meenemen, foto's van zichzelf, de wereldkaart, quiz enz.

Begin de Bijbelstudie met wat drinken, zingen en gebed. Daarna is het goed om het gedeelte te lezen en duidelijk te maken waar de Bijbelstudie van die dag over gaat.

Daarna ga je aan de slag. Zoek hierin een manier die bij jou/jullie past. Iedereen heeft een andere stijl en een ander karakter. Iemand heeft eens gezegd:

“Het werk in Gods Koninkrijk is een mix tussen Gods Geest en ons karakter”.

Kijk dus niet naar anderen die het volgens jou beter of minder goed doen. Uiteraard mag je elkaar wel helpen. Maar wees vooral trouw! Doe je best om op een ontspannen manier met de door God aan jou jouw gegeven gaven en talenten een week lang op te trekken met jongeren. Besef wat een geweldig voorrecht dit is.

TOT SLOT

Wees je ervan bewust dat het niet van jou afhankelijk is wat de Bijbelstudie uitwerkt. God is het namelijk die de wasdom geeft! Tegelijk mag je weten dat God jou wil gebruiken! Bijbelstudie geven is echter ook een geweldige verantwoordelijkheid. Blijf daarom dicht bij Het Woord. Schroom niet om op Gods beloften te wijzen. Bemoedig zoekers, maar wees ook (met tact) duidelijk naar degenen die Gods Woord niet willen gehoorzamen en wijs hen op de consequenties. Wees je hierbij elke keer bewust dat als jij in Christus blijft, Hij ervoor zal zorgen dat je veel vrucht zult dragen (Joh. 15:5).

[Tips over het materiaal zijn welkom op het adres grootwassink@tele2.nl](mailto:grootwassink@tele2.nl)

Dag 1 Je bent erbij!

Dag 1 is een kennismakingsdag. Mogelijk kom je nog niet zoveel aan Bijbelstudie toe met de jongeren.

Wie is wie?

Het is belangrijk om op deze dag op een ontspannen manier kennis met elkaar te maken. Wat zijn je hobby's, waar kun je jou 's nachts voor wakker maken, in welke klas zit je, wat zijn je toekomstdromen? Je kunt hiervoor natuurlijk een gewoon gesprek gebruiken, maar ook spellen als kaarten op tafel, voorstelronde 'ik ben de enige die', persoonlijkheidskaartjes etc.

Doel is in ieder geval om een beetje een indruk te krijgen wie wie is...

→ Bereid dit goed voor! Op internet is er van alles te vinden 😊

Geloof

Daarnaast is het op deze dag heel belangrijk dat de jongeren iets vertellen van hun geloofsleven. Geef daarin zelf het goede voorbeeld en stel je kwetsbaar op. Benoem Wie de Heere voor je is, maar ook iets van je struggles.

Toch Bijbelstudie!?

Het mooiste is als je toch ook al wat van de Bijbelstudie van vandaag doet. Hij is niet lang en de vragen zijn gericht op het hart van de jongeren.

HANDVATEN VOOR HET GESPREK

Bij vraag 1:

Gebruik de vraag om rustig op te starten en het thema te verkennen. Met 'je bent erbij' kun je ook denken aan: je bent betrapt, je kunt er niet onderuit. Leid het thema in met kort wat informatie over het boek Amos. Israël had het verbond met de HEERE verlaten en wordt veroordeeld vanwege onrecht en afgoderij. Het oordeel gaat dus het Tienstammenrijk niet voorbij, maar ze zijn erbij!

Bij vraag 2:

Israëls zonden zijn erger omdat de HEERE hen ook veel meer gunsten heeft bewezen. Ze zijn Zijn speciale volk en Hij zorgt al eeuwen voor hen. Toch trekken ze zich niets van Hem aan. Dat doet God pijn en de straf moet daarom ook groter zijn. Trek deze lijn door naar 'christenen' die veel weten (met hun hoofd), maar God niet liefhebben (met hun hart).

Bij vraag 3:

Hoe zou je (geestelijk) met God samen kunnen komen? Vrede maken met God (psalm 46:11). Zorgen dat je dezelfde kant op wandelt, hetzelfde doel hebt. Het doel is Zijn eer!

Bij vraag 4:

Bij deze vraag kun je het persoonlijk maken. Welke fijne/lastige dingen zijn er in jouw leven en zie je hierin Gods hand? Kun je dit zien als Gods goedheid, dat Hij veel moeite doet om te laten zien dat Hij bestaat, je ziet, wilt dat je bij Hem hoort en met Hem wandelt?

Dag 2 Rijke dwazen...

HANDVATEN VOOR HET GESPREK

Bij vraag 1:

Er is hoop als je laat merken dat je de Heere zoekt, dat je voor Hem wilt leven.

Bij vraag 2 en 3:

Zorg voor een persoonlijk gesprek. Bij vraag 2 over het doen van zonden en hoe de jongeren dit persoonlijk beleven en belijden. God laat hier iets van Zijn macht en grootheid zien. Zou Hij, Die de sterrenstelsels schiep, niet weten wat er in harten huist?

Bij vraag 3 over welke hoop er is bij God, wat Zijn naam allemaal zegt. Wat betekent het voor hen in het dagelijks leven dat God trouw is, rechtvaardig, barmhartig, etc....

Bij vraag 4:

Het gaat erom dat het geen zin had gehad. Er was geen recht, mensen zonder geweten bestuurden het land. Voor jezelf opkomen zou niets uitgehaald hebben. Misschien is er gelegenheid om te praten over zelfvertrouwen, faalangst, etc. Nu moet je wel voor jezelf opkomen, vanuit het recht dat je hebt als mens. Je bent net zoveel waard als de ander. Er zijn altijd mensen die met je mee willen denken en vanuit Gods liefde en Woord je advies willen geven.

Bij vraag 5 en 6:

Genade staat centraal hier! Verdiep je met elkaar eens in die vrolijke ruil. Jezus die al het slechte van ons droeg, wij die Zijn gerechtigheid krijgen. Vertel zelf iets van of dit je vrolijk maakt of juist verdrietig om Jezus' wonden. Je kunt deze vrolijkheid alleen vasthouden als je niet naar jezelf kijkt, maar naar Jezus. Misschien kun je met elkaar zingen, bijv. "Turn your eyes upon Jesus", zie wat Jezus deed voor mij, Heer ik prijs Uw grote naam... Benadruk bij vraag 6 het geheim van bidden om Gods Naam en in Jezus' Naam.

Bij vraag 7:

Spreek met elkaar over rijkdom. Rijkdom is niet verkeerd (Abraham, Job, Salomo). God zorgt juist dat er rijke mensen onder Zijn kinderen zijn, die van al het goede dat Hij geeft, kunnen delen. 1 Timotheüs 6: 17 en 18 laat dit heel duidelijk zien. Rijkdom is een geschenk uit Gods hand, om het ook weer in Zijn Hand terug te geven. Wél is het een gevaar dat rijkdom je in beslag neemt. Hier staat de Bijbel vol mee! Geldzucht is een wortel van alle kwaad. Ook keurt God – zie ook in dit gedeelte – het streng af dat mensen rijk worden op een onrechtvaardige manier. Zie ook Jakobus 5: 1-6. Wat hebben wij dan als rijke westerse christenen een verantwoordelijkheid. Om te delen, om eerlijke producten te kopen, om Gods Koninkrijk met ons geld te ondersteunen!

Bij vraag 8:

Geef voorbeelden van zaken die je in beslag kunnen nemen. Dat hoeven geen zonden te zijn, maar het worden zonden omdat ze tussen jou en God instaan. Denk met elkaar na over hoe je tijd en ruimte in kunt richten voor God (s woord) in je leven.

Bij vraag 9 en 10:

Dit heeft niet met eerlijkheid te maken zoals wij mensen daarnaar kijken. God is rechtvaardig; Hij moet een volk straffen om hun zonden. De rechtvaardige bij inbegrepen. Als het goed is, zijn gelovigen blij dat er een einde komt aan goddeloos leven en zijn ze bereid tijdelijk ellende te ervaren om er eeuwige vreugde voor terug te krijgen. En hier is gelijk een kans om te spreken over de toekomst van de jongeren. Kijken ze uit naar een leven met God, of hebben ze geen idee op welke weg ze zijn?

Dag 3 Godsdienst zonder God

HANDVATEN VOOR HET GESPREK

Bij vraag 1-4:

Let op 'de dag des Heeren' is hier een dag van oordeel, maar nog niet hét oordeel! En daarom is het hier nog maar een schaduw van de uiteindelijke dag dat Jezus terugkomt. Verschillen: bij het oordeel over Israël werd het hele volk gestraft. Ook degenen die de Heere dienden werden weggevoerd. Maar bij het eindoordeel zal er eeuwige bevrijding zijn voor allen die bij Jezus horen!

De Heere waarschuwt tegen schijnheilige godsdienst/religie waarbij het volk zogenaamd God wel dient maar ondertussen...de afgoden dient. Welke afgoden zijn dit? Zichzelf, luxe, welvaart ten koste van de ander. En ook nog denken dat het wel mee zal vallen met Gods oordeel, ze zijn toch het volk van God? Ondertussen zijn ze in hun trots en hoogmoed het oordeel waardig!!

Ernstige waarschuwingen moet altijd leiden tot bekering, geloof en ootmoed. Wees helder richting de jongelui wat God niet wil (een dubbelleven of alleen voor de vorm en buitenkant Christen zijn.) en dan vooral wat God wel wil (waarheid in het binnenste. Dat heeft tot gevolg: strijd tegen je zondige wil en verwondering over Gods genade, juist voor zondaren.

Geef handreikingen in het gesprek hoe jongeren vanuit Gods Woord staande kunnen blijven in het oordeel van God. Door te pleiten op Zijn beloften die in Christus waar zijn.

Neem daarbij voorbeelden uit het Nieuwe Testament bijv. Lukas 19:1-10

- Wie net als Zacheüs zoekt, zal vinden! (Mat.7:7)
- Als Jezus met Zijn Evangelie in jouw huis (of: hart) komt, geeft dat grote blijdschap en wil je niet anders dan Hem volgen!
- Bekering van binnen heeft zichtbare gevolgen van buiten.
- Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
- Joh. 6:37 "en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen."

Je kunt hierbij ook Rom. 6 vers 23 betrekken. "Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere." God zegt Zelf in de Bijbel dat het loon van de zonde de dood is. Dat loon zal Hij uitbetalen. We hebben het verdiend. Er zijn twee mogelijkheden: Hij geeft ons het loon dat we hebben verdiend, of Hij geeft ons uit genade een 'cadeau'. Dat geschenk is kostbaar: het eeuwige leven. Daar is duur voor betaald. Jezus Christus ging in de dood, zodat God ons allen dat leven zou kunnen geven!

Bij vraag 5-8:

In Amos 7 zien we het 3^e visioen. Misschien goed om even uit te leggen wat een paslood is (waterpas) en dat de muur heel erg scheef stond. Het leek nergens op! Een Godsdienst zonder God! Vervolgens kun je doorvragen en de verbinding leggen naar de jongeren toe. Hoe reageer je als je een onvoldoende terugkrijgt op school? Wat is je reactie als iemand zegt dat je "tekortschiet"? Wat is je reactie als Gods zegt: dat je "tekortschiet". Worden we boos of geven we God gelijk? Dit ook n.a.v. de reacties van Amazia en Amos. Praat door over onze reactie(s) op de ernstige vermaningen van Gods Woord.

Willen we dat de dominee maar snel een beroep aanneemt naar een ander gemeente omdat we een "fijnere" boodschap willen horen? Mag Gods knecht tot jou zeggen, wat hij van God spreken moet?

God wil ons leren om nederig en oprecht te zijn. Kinderen hebben dat toch ook nodig? En soms is uiteindelijk straf daar een hulpmiddel bij.

Dag 4 Zoek Mij en Leef

HANDVATEN VOOR HET GESPREK

Het gaat hierover de bekering. Wat zijn de gedachten en beelden hierbij en wat vraagt God actief van ons? De spanning van het wel te moeten maar niet te kunnen mag besproken worden en gevoeld. Waar brengt het ze?

Vraag 2 en 3 gaan over voorspoed en tegenspoed. Misschien Catechismus Zondag 10 vraag en antwoord 28 erbij pakken met name de zin: *Dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar mogen zijn etc.* Wat is eigenlijk voorspoed in het leven van de jongeren? Zien we het wel als voorspoed of als iets heel normaal. De tegenstellingen in de wereld benoemen of mogelijk een verhaal erbij pakken van een situatie die heel erg tegenstrijdig kan zijn met onze leefwereld? (Eerlijke handel, kleding, wegwerpmaatschappij, hamsteren, integere geldbesteding etc.)

Vraag 4 gaat over de ontmoeting met God. Dat is ernstig vanwege de zonde van het volk. Herkennen ze dit bij zichzelf en leg dit naast Hebrëen 4 vers 16. Mooi om hier stil te staan bij stille tijd en alle mogelijkheden om stille tijd te houden. Mediteren over een Bijbelgedeelte bijvoorbeeld?

Het egoïsme krijgt hier ook een plek omdat je nadenkt over jezelf op de voorgrond zetten of juist de Heere en Zijn eer.

Vraag 6-7 Het zoeken van de Heere. Waar doen we dit? En hoe? Net als in het Bijbelgedeelte; Bethel God verschijnt Jacob in een droom. Hij noemt de plaats 'Huis van God' en doet er een belofte. (Gen. 28: 19) Samuël spreekt hier recht (1 Sam. 7:16). Later is er een profetenschool. (2 Kon 2: 3)

Na de deling van het rijk, bouwt Jerobeam hier een 'heiligtom voor God', een gouden kalf. (1 Kon. 12:29)

Berséba

Abraham graaft hier een put en sluit een verbond met Abimelech. (Gen. 21: 32)

Abraham en Izak wonen hier.

Jakob offert hier voordat hij naar Egypte gaat. (Gen. 46:1)

Gilgal

Er wordt door Jozua een gedenkteken gemaakt van 12 stenen als het volk door de Jordaan het beloofde land is ingegaan. (Jozua 4:8)

Eerste keer Pascha na de woestijnreis (Jozua 5:10)

Samuël offert hier. Saul doet dit ook, maar hij had op Samuël moeten wachten. Samuël moest de offers brengen. (1 Samuel 10:8 ev.)

Bethel, Berséba en Gilgal waren dus plaatsen waar God Zich in het verleden had geopenbaard. Prachtig om Gods daden te herdenken. Alleen ging het volk er blijkbaar een eigen invulling aan geven. Werden het misschien bedevaarsplekken waar je met een speciale kracht vervuld werd? In Bethel wordt er zelfs een afgodsbeeld van de HEERE gemaakt.

Koppeling naar nu: gedenk Gods daden, maar ga je zaligheid niet verwachten van plekken en voorwerpen, oudvaders of kerkgeschiedenis. Alleen in het levende Woord van God ontmoet je de levende God!

Laat de Bijbel spreken over hoe Hij gezocht wil worden. Er zijn vast veel verschillende gedachten hierover. Welke soorten kerk wel en niet bezocht kunnen worden, maar daar kom je niet zo makkelijk uit. Trouw zijn aan de eigen gemeente staat voor op.

Je kunt het thema 'Zoek mij en Leef' uitdiepen met ze. Wat is dan leven met Hem. Welke keuzes maken ze en hoe maak je keuzes?

Dag 5 Slapen of waken

HANDVATEN VOOR HET GESPREK

Er zijn bij deze Bijbelstudie veel vragen gemaakt. Belangrijk is om vooraf met de jongeren te kijken welke vragen jullie willen behandelen. Probeer hier samen een keuze in te maken. Vragen die de kern weergeven zijn vraag 1, 2, 9 en 10. Het zou mooi zijn als jullie deze in ieder geval behandelen.

Bij vraag 1-3:

In Amos 6 en 7 waarschuwt de Heere tegen zorgeloosheid en onbezorgdheid. Die zorgeloosheid en onbezorgdheid tekent ook de tijd van vandaag. We denken misschien door de welvaart dat we de Heere minder nodig hebben of dreigen Hem uit het oog te verliezen omdat het leven van elke dag ons opslokt. We hoeven ook vaak niet veel moeite te doen om ons dagelijks brood te hebben. Spreek met de jongeren door over hoe dit in hun leven functioneert. Wees hierin ook eerlijk over hoe gemakkelijk jezelf misschien de Heere uit het oog verliest.

Denken zij na over de voorspoed die zij hebben in het leven van elke dag? Zijn ze zich ervan bewust dat niet iedereen in deze wereld de overvloed heeft die wij in Nederland hebben? Hoe kun je dan toch afhankelijk leven van de Heere? En hoe ga je dan verantwoord om met de welvaart die je hebt en de verantwoordelijkheid naar de mensen die het minder hebben dan jou?

Een brug slaan naar de leefwereld van vandaag, kan ook door het samen te hebben over de klimaatveranderingen, welke verantwoordelijkheid wij als christenen hierin hebben en op welke manier we verantwoord leven.

Bij vraag 4:

De dag van de Heere wees in de profetie op de straf die de Heere zou geven. De dag van de Heere heeft vandaag de lading van de dag van het oordeel. Spreek hier met de jongeren over door, blijf hierin dicht bij de dingen die Bijbel daarover zegt. Zoek bijvoorbeeld naar wat de Heere Jezus hierover zegt in Mattheüs 24 en 25.

Met de jongeren kun je hierin doorspreken over verlangen of angst naar de dag van het oordeel. Wat roept dit bij jongeren op? Kunnen ze zich voorstellen dat mensen elke dag bidden om de komst van de Heere op de wolken? En hoe kijk je dan naar mensen die de Heere niet kennen? Welke verantwoordelijkheid hebben wij als christenen naar mensen die niet geloven en hoe kunnen we dat in de praktijk brengen? Betrek hierbij ook vraag 6.

Bij vraag 6:

Bij deze vraag ligt het voor de hand dat je spreekt over evangelisatie. Toch is het ook goed om dit dichterbij huis te zoeken, mensen in je familie die de Heere niet dienen, vrienden op school bij wie het geloof niets zegt, ook dat zijn mensen om wie je je moet bekommeren. Probeer ook concreet met elkaar te bedenken hoe je hierin een verschil kan maken. Het bijzondere ligt vaak in het gewone.

Vraag 10:

De Naam van de HEERE wijst op Zijn verbond. Zonder de discussie aan te gaan over de doop, kun je samen met de jongeren doorspreken over Zijn trouw en Zijn genade. Daarom heet Hij: "Ik ben die Ik ben". En is Hij de God van het verbond. Dat is een voorrecht wat we als mogen gebruiken om de Heere te houden aan Zijn eigen Woord. Hij is altijd trouw aan Zijn belofte, Hij heeft gezegd dat Hij niet wil dat we verloren gaan.

Maar...gedoopt zijn heeft ook een keerzijde. Het maakt ons verantwoordelijk om wel in de wereld te leven en toch anders te zijn dan de wereld. Om niet mee te lopen met de grote stroom. Hoe kun je dat op een Bijbelse manier doen? En welke keuzes maak je dan wel of niet? Voor jongeren is dat vaak een spanningsveld (denk aan netflix, muziekkeuzes, wel of niet mee op zaterdagavond, seksualiteit). Durf de jongeren daarop te bevragen en wees hierin ook eerlijk over je eigen worstelingen.

Als je nog ruim de tijd hebt, is het goed om bij deze vraag door te spreken over het 3^e visioen. Bij dit visioen zie je dat Amos niet meer bidt om uitstel van het oordeel en de Heere alleen het oordeel laat horen. Dit heeft ons ook iets te zeggen. De Heere is betrouwbaar in Zijn beloften, maar ook in Zijn bedreigingen.

Dag 6 Genadig herstel

HANDVATEN VOOR HET GESPREK

Bij vraag 1:

Vaak gebeurde het als profeten het oordeel van de Heere moesten profeteren, dat de Heere ook beloften gaf waarin Hij zei dat het volk zou terugkeren naar hun land. Voorbeelden hiervan vind je onder andere in Ezechiël 39:25-29, Zacharia 10:8-12, Jeremia 31:10-14 en Jeremia 16:15 en 16. Je kunt hier met de jongeren over doorspreken. De Heere is serieus in Zijn bedreigingen, maar ook in Zijn beloften. Je ziet beiden in de geschiedenis van Israël terug.

Bij vraag 2:

Let er bij vraag 2 op dat de vervangingstheologie geen Bijbels principe is. Er zijn nog veel beloften voor Israël die de Heere nog niet heeft vervuld. Het volk Israël is voor de Heere nog steeds Zijn bijzondere volk. We hebben als christenen veel aan Israël te danken. Dat maakt ook dat wij Israël in onze gebeden mee mogen nemen.

Juist in de Romeinen brief heeft Paulus veel mogen opschrijven over wat er nog met Israël zal gebeuren. Er zal een dag komen waarop de Israëlieten zullen geloven in de Heere Jezus als de gekomen Messias. Dat zal voor de kerk een bijzondere dag zijn, en er zal dan een bijzondere tijd aanbreken. Israël is voor de Heere nog altijd Zijn bijzondere volk waar Hij als eerste het verbond mee sloot. Het is belangrijk om de jongeren hierin mee te nemen. Waar komt de altijd durende onrust rond Israël vandaan? Heeft het te maken met het feit dat de duivel de beloften van de Heere ook kent en koste wat het kost wil voorkomen dat Israël in de Heere Jezus zal gaan geloven?

Bij vraag 4:

Probeer met elkaar door te spreken over de beelden die worden getekend in deze verzen. De overvloed en heerlijkheid doet denken aan het nieuwe Jeruzalem en de overvloed van het Paradijs. Maak in je spreken de jongeren verlangend naar de dag dat de Heere terugkomt. Wees je er echter direct bewust van dat de hemel alleen heerlijk is, omdat de Heere daar aanwezig is.

Vraag c kan in het gesprek komen bij het welvaartsevangelie. Wees eerlijk omdat de Heere dat ook is. Hij heeft gezegd dat we het in de wereld niet gemakkelijk zullen hebben, maar dat we op Hem mogen hopen en vertrouwen, dwars door de pijn en het lijden heen. Bespreek met jongeren hoe je op een juiste manier moet kijken naar zegen vanuit gehoorzaamheid, maar ook dat er lijden zal komen wanneer we oprecht de Heere dienen. Ervaren de jongeren lijden? Welke definitie hebben zij van lijden in het dienen van de Heere?

Leg eventueel de brug ook naar christenvervolging. De vervolgte kerk vraagt aan de ene kant om gebed, maar zegt aan de andere kant ook dat zij juist voor de kerk in het Westen bidden. Zij zien dat de kerk afglijdt vanwege de "gemakkelijkheid van het leven". Herkennen de jongeren deze zorg? Hoe moet je kijken naar het leven van een christen in Nederland in vergelijking tot een christen in China of Noord-Korea?

Vraag 5:

Neem bij de afsluiting de tijd om samen na te denken over het integreren van de lessen van de Bijbelstudies in het dagelijks leven. Voor jongeren is het belangrijk om hier bewust over na te denken. Wees hierin ook eerlijk over hoe moeilijk het soms is om hier in het "gewone" leven aan vast te blijven houden.

Neem uitgebreid de tijd om samen af te sluiten, samen God te loven en voor elkaar te bidden.