

# Bijbelstudies

# AMOS

15+



Naam: .....

# Inhoudsopgave

Welkom!	2
Dag 1 Je bent erbij!	5
Dag 2 Rijke dwazen	7
Dag 3 Godsdienst zonder God	9
Dag 4 Zoek Mij en leef!	11
Dag 5 Slapen of waken.	13
Dag 6 Genadig herstel	15

Aan dit boekje werkten mee:  
Corieke van Veldhuizen  
Jan-Willem en Eline Baars  
Annemieke Hoogendijk  
Eindredactie: Gertrude Groot Wassink  
Vormgeving: Marleen Wassink

# Welkom!

Beste jongere,

Fijn dat je mee hoopt te gaan op Gezinskamp! We hopen met elkaar een mooie, goede en gezellige week te hebben waarin we elkaar en God (beter) leren kennen. Zoals je misschien weet worden er op kamp allerlei dingen georganiseerd. Zo is er sport, spel, muziek en Bijbelstudie.

De Bijbelstudies van het kamp staan in dit boekje. Aan het begin van elke Bijbelstudie staat een korte inleiding over het onderwerp van die dag.

## OPZET VAN DE BIJBELSTUDIES

Het thema van de gezinskampen van dit jaar is 'Amos, je geld of je God?!' Over dit onderwerp gaan we in zes Bijbelstudies uit de boek Amos samen na denken.

Dag 1	Je bent erbij!	Amos 2: 6 - 3:8
Dag 2	Rijke dwazen...	Amos 5: 7-17
Dag 3	Godsdienst zonder God	Amos 5: 18-27 en Amos 7: 7-17
Dag 4	Zoek Mij en leef!	Amos 4: 6-13, Amos 5: 1-6
Dag 5	Slapen of waken...	Amos 6: 1-7 <-> Amos 7: 1-6
Dag 6	Genadig herstel	Amos 9: 8-15

## KORTE ACHTERGRONDINFORMATIE AMOS



### Schrijver

Amos, één van de veehouders van Tekoa. Ook kweekte hij moerbeivijgen (7:14). De HEERE roept hem om profeet te zijn.

De naam Amos betekent: 'lastdrager.'



### Plaats

Amos woont zelf in de stad Tekoa in het koninkrijk Juda (het Tweestammenrijk). Tekoa ligt 8 kilometer ten zuidoosten van Bethlehem. In dat gebied waren veel vruchtbare weidegronden.

De HEERE stuurt hem naar zijn broedervolk, het koninkrijk van Israël (dus het Tienstammenrijk).



### Wanneer

Amos leefde in de tijd van koning Jerobeam II en profeteerde ongeveer van 760-750 voor Christus.

De profetieën van Amos zijn net uitgesproken vóórdát het Tienstammenrijk in ballingschap gevoerd werd (722 v.Chr.) naar Assyrië.

Amos is waarschijnlijk het oudste profetenboek van het Oude Testament.



### Doel

Israël is het volk van Gods verbond. Zij zijn er trots op dat de HEERE hun God is. Er is veel rijkdom en welvaart in Israël.

Maar ondertussen leven ze zonder Hem. Amos moet gaan preken en vertellen dat dát niet kan: Zijn volk

zijn en zónder Hem leven. Ook moet hij vertellen dat God alles ziet. De rijkdom van de meeste mensen is oneerlijk gekregen. God haat onrecht en het vertrappen van de armen.

De Heere wil bekering: het volk moet Hém zoeken. De mensen moeten barmhartig en eerlijk zijn naar hun naaste. En Hem dienen op de manier die Hij in Zijn Woord heeft aangewezen. 'Zoek Mij, en leef!'

### **Godsbeeld in Amos**

De HEERE laat in Amos veel van Zijn indrukwekkende macht zien.

Hij is als een brullende leeuw; Hij heeft alle macht over de geschiedenis en de aarde; Hij is de Schepper; de HEERE van de legermachten....

Je zou de HEERE in Amos kunnen vergelijken een vertoornde vader, die zijn ongehoorzame zoon moet straffen om hem weer op het rechte spoor te krijgen. Amos moet veel straf en oordeel aankondigen, maar dwars door alles heen lees je de liefde van de HEERE voor Zijn uitverkoren volk. Hij wil dat ze leven. Het Bijbelboek sluit af met een machtige belofte over de Messias, Die eens zal komen en échte vrede en rijkdom zal geven.

### **Overzicht**

Overzichtsfilmje op YouTube (Overview Amos) <https://www.youtube.com/watch?v=mGgWaPGpGz4>

## **KAMPTHEMA- AMOS, JE GELD OF JE GOD**

*Een prachtig plaatje: rijkdom, welvaart, bloeiende handel en veel godsdienstige ijver.*

*Oké... er is ook schrijnende armoede en onrecht. En die godsdienst wordt door iedereen op z'n eigen manier vormgegeven... Maar goed, iedereen doet z'n best en uiteraard moet je vooral zorgen dat je het zelf goed hebt.*

Tja. Als je dat zo leest, dan komt je dat misschien verdacht bekend voor: vooral goed voor jezelf zorgen en God dienen zoals bij jou past.

Maar, de almachtige God ontmaskert dit allemaal. Dode godsdienst! Oneerlijke rijkdom...

Hij wil dat je leeft en tevreden bent met wat je van Hem krijgt. Dat je Hem dient zoals Hij het van je vraagt.

De boodschap van Amos daagt je tijdens dit gezinskamp uit:

- Waar leef jij voor?
- Wie dien jij?
- Wat is voor jou het belangrijkste?

▶▶ Je geld? Of je God

## **VOORBEREIDING OP DE BIJBELSTUDIES**

Je kunt prima Bijbelstudie doen zonder de Bijbelstudies voor te bereiden.

Echter, de ervaring leert dat je er het meeste aan hebt als je de Bijbelstudies (thuis) al voorbereidt. Om je een beetje te helpen hebben staan in de tabel hieronder een paar algemene tips.

Stap 1: Bid	Bid of God je duidelijk wil maken wat er staat Bid dat je gedachten niet af zullen dwalen
Stap 2: Lees	Zoek een rustige plek en zet alle 'social media' uit ☺ Lees het Bijbelgedeelte rustig door
Stap 3: Overdenk	Stel vragen (Wat staat er? Waarom zegt de schrijver het? Wat betekent dit vers voor mij?)
Stap 4: Schrijf	Schrijf gedachten, ideeën, vragen en ontdekkingen op Maak de voorbereidingsvragen bij de Bijbelstudies

## *HET DOEL VAN DE BIJBELSTUDIES*

Bij Bijbelstudie gaat het erom dat we ontdekken wat God tot ons wil zeggen door Zijn Woord. Als je je Bijbel opendoet spreekt God tot jou! Soms kun je diep geraakt worden door een bepaalde tekst, maar dat hoeft niet altijd. Het gaat erom dat we datgene wat we ontdekken in de praktijk gaan brengen (Mat. 7:24). Bijbelstudie doen is geweldig, maar soms ook pittig of moeizaam. Soms moet je even flink 'zweeten' om een bepaald stuk te begrijpen. Dat is helemaal niet erg, het hoort er gewoon bij. Op andere momenten kun je enorm verrast zijn omdat je iets heel moois ontdekt. We hopen dat jullie de smaak te pakken zullen krijgen en wensen jullie de zegen toe van Jezus Christus Zelf!

# Dag 1 Je bent erbij!

AMOS 2 : 6 - 3 : 8

## 📌 KORTE INFO OVER DEZE BIJBELSTUDIE

Amos was een boer en geen profeet die daarvoor geleerd had, maar werd wel door de Heere gebruikt om het volk Israël de boodschap van God te vertellen. Als je oplet, zal je merken dat hij hiervoor veel beelden uit de landbouw gebruikt, die voor de Israëlieten herkenbaar waren. In hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2 heeft God Amos van 7 volken hun zonden laten benoemen en het oordeel over hen laten uitspreken. Nu is het volk Israël aan de beurt. Ook bij hen noemt hij hun zonden en het ergste is dat ze God Zelf zijn vergeten. Daarom zal de straf zwaar zijn en het zal geen zin hebben om daaronder uit proberen te komen. God maakt met beelden duidelijk dat Hij doet wat Hij zegt.

## VOORBEREIDINGSVRAGEN

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

## VRAGEN

1. Je bent erbij. Fijn! Zou dat ook op die manier bedoeld worden als titel van deze Bijbelstudie? Heb het hier eens over met elkaar.
2. Na het noemen van een aantal volken, is Israël aan de beurt. Hun zonden zijn in verhouding erger dan die van de andere volken.
  - a. Hoe blijkt dat uit wat God daarna zegt?
  - b. Kun je je voorstellen dat Israël God meer pijn doet dan de andere volken, als je ziet hoeveel God voor hen deed en doet?
  - c. Heeft het volk meer straf verdiend? Zie ook hoofdstuk 3 vers 2.
  - d. Wij hebben Gods Woord en voorgangers die ons dat uitleggen. Hebben wij meer straf verdiend dan degenen die dat niet hebben, wanneer we niet naar God luisteren?
3. Lees hoofdstuk 3 vers 3 nog eens. Je kunt pas met iemand samen optrekken als je eerst samen bent gekomen. Je kunt niet je eigen leven leiden en verwachten dat God met je is. Hoe zou je (geestelijk) met God samen kunnen komen?

4. God doet heel veel moeite om het volk inzicht te geven in hun slechte daden en om Zijn oordelen aan te kondigen en te verklaren. Hierin zie je hoe goed God is. Welke moeite heeft Hij in jouw leven gedaan, of doet Hij op dit moment? Luister(de) je naar Hem?

**AANTEKENINGEN:**

---

---

---

---

---

**WAT IK WIL ONTHOUDEN VAN VANDAAG:**

---

---

---

---

---

# Dag 2 Rijke dwazen...

AMOS 5 : 7 - 17

## 📌 KORTE INFO OVER DEZE BIJBELSTUDIE

Het gaat goed in het Tweestammenrijk Israël. Je zou het 'de Gouden Eeuw' kunnen noemen. Welvaart en handel doen het geweldig.

God kijkt er echter heel anders naar. Hij prikt door die mooie buitenkant heen. God noemt alle zonden van Zijn volk op. Hij verafschuwt een godsdienst waarbij Hij Zelf niet de enige is Die wordt geëerd. Hij begint in dit gedeelte met het opnieuw uitbeelden van Zijn grootheid en wijsheid en Zich zo weer voor te stellen als de God van het verbond en de Schepper van alle dingen. Hij vertelt het volk dat ze denken rijk te zijn, maar dat ze het onrechtvaardig -over de rug van anderen- hebben gekregen. Ze zullen er niets aan hebben wanneer het erop aankomt. Hij doet een oproep om zich te bekeren van hun slechte gedrag, zodat Hij Zijn genade kan bewijzen.

## VOORBEREIDINGSVRAGEN

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

## VRAGEN

1. Gisteren hebben we al wat van Gods oordelen gehoord. Is er nog hoop? Lees hiervoor eens hoofdstuk 5 vers 4 en 6.
2. Het volk Israël doet dingen die God niet wil.
  - a. Wat doen ze? God zegt dit in vers 10 tot 12.
  - b. Hoe kun je weten of iets God verdriet doet?
  - c. Zijn er dingen in jouw leven die God niet wil? Hoe ga je hiermee om?
3. Lees vers 8.
  - a. Waarom laat God Zich hier op deze manier zien?
  - b. De Heere noemt Zichzelf hier uitdrukkelijk HEERE. Wat betekent die naam? Zie Exodus 3:14 en Exodus 34:6 en 7.
  - c. Wat betekent de naam HEERE voor jou?



4. God noemt de mensen die zwijgen verstandig (vers 13). Waarom zou het toen slim zijn geweest om het er soms bij te laten en niet voor jezelf op te komen? Kan dat nu ook nog wel eens van toepassing zijn?
5. In vers 15 staat een belangrijk woord: genadig.
  - a. Wat is genade?
  - b. Luther noemt dit de vrolijke ruil. Wat ruil je in voor wat? Lees hierbij eens 2 Korinthe 5 vers 21. Je kunt er op Google nog meer van vinden, als je precies wilt weten wat Luther ervan zei.
  - c. Word jij hier vrolijk van? Of misschien juist verdrietig om wat Jezus moest dragen?
  - d. Hoe kun je deze vrolijkheid vasthouden? Er is vast iemand die een lied kent wat hierbij past, dat kun je met elkaar zingen.
  - e. Vallen er ook nog dingen te ruilen als je al een kind van God bent? Denk daar met elkaar eens over na.
6. Het volk zegt (vers 14) dat God met hen is. Gisteren hebben we bij vraag 3 gezien dat dat niet kan als je je eigen zin doet en tegen God zondigt. Je maakt dan Gods naam (HEERE) te schande.
  - a. Hoe kan dit veranderen volgens vers 14 en 15? Welk gedrag en welke houding wil God zien?
  - b. Er is dan maar één reden voor God om genadig te zijn. Welke is dat? Zie Ezechiël 36 vers 21 en 22.
  - c. Hoe kun je dit verbinden met Johannes 16 vers 23?
7. In dit gedeelte gaat het over een grote groep rijke mensen.
  - a. Hoe gaan deze mensen om met hun rijkdom?
  - b. Hoe wil God dat je met rijkdom omgaat? Lees 1 Timotheüs 6: 17 en 18.
  - c. Hoe ga jij om met je geld?
8. Uiteindelijk kun je veel in dit leven hebben, maar als je geen vergeving ontvangt, heb je daar niets aan. Zie de titel; rijke dwazen... Ook het nieuwe Testament staat vol met gelijkenissen en waarschuwingen voor mensen die te veel belang hechten aan aardse dingen.
  - a. Welke zaken in jouw leven nemen te veel ruimte in je hart in beslag?
  - b. Wil je hiertegen vechten? Hoe kun je dat doen?
9. Het gedeelte eindigt met een voorproef op hoe het zal Zijn als de oordelen van God over Israël komen. Hij zal komen en door hun midden trekken. Iedereen zal geraakt worden met de straf van God. Is dit eerlijk ten opzichte van degenen die God dienden? Wat zouden zij hiervan vinden? Hoe denk jij over Gods oordelen?

### AANTEKENINGEN:

---



---



---



---



---

# Dag 3 Godsdienst zonder God

AMOS 5 : 18 - 27 EN AMOS 7:7 - 17

## 📌 KORTE INFO OVER DEZE BIJBELSTUDIE

Amos heeft gesproken over Gods oordeel over het volk Israël. Het volk wordt daar blijkbaar niet onrustig van en bekeert zich niet. Toch gaat Amos door met de verkondiging van het oordeel, zie vers 18.

Op die dag zal Israël niet wandelen in het licht, maar ondergaan in de duisternis van de eeuwige nacht. En is er geen ontkoming. Geen zondaar ontkomt, hoe goed hij ook in eigen ogen is. Het maakt niet uit of hij offers heeft gebracht. Onze offers redden ons niet want ze verdienen niets. Trouwens, zo handelt de Heere nooit. Wie kan er trouwens voor God bestaan? Wat een genade: er is redding bij God vandaan. De Heere betoont Zijn welbehagen aan hen, die nederig naar Hem vragen. Dat heeft hij in de woestijn al bewezen, toen Hij voor het volk gezorgd had.

Zal er gehoor zijn? Zal deze schokkende preek van Amos Israël wakker maken, zodat ze zien waar ze aan toe zijn? De laatste verzen van Amos 5 geven het antwoord. En Amos 7 vertelt over de gevolgen daarvan.

## VOORBEREIDINGSVRAGEN

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

## VRAGEN

### De Dag van de HEERE

1. Lees Amos 5 vers 18 nog eens.
  - a. Wat wordt er volgens jou bedoeld met de dag van de HEERE?
  - b. Wat is 'het oordeel van God'? Welke gedachten heb je daarbij?
  - c. Amos zegt: "Duisternis zal hij zijn en geen licht!" In hoeverre klopt dit met de boodschap van het Evangelie, dat toch juist een blijde boodschap is?
  - d. Is er vandaag een reden voor een klaaglied? Bijvoorbeeld in jouw leven?
2. In vers 19 staat een voorbeeld. Geen zondaar ontkomt, hoe goed hij ook in eigen ogen is. Hoeveel offers hij ook gebracht heeft. (vers 22)
  - a. Welk beeld lees je hier? En wat betekent dat?



- b. Op welke manier stel jij je de Dag van de Heere voor? Klopt dat met God ervan zegt? aan de Dag van de Heere met de invulling die jij eraan geeft?

### Godsdienst zonder God!?

- 3. Feestdagen, offers, liederen: allemaal voor God... Dat klinkt goed! Lees vers 21- 23.
  - a. Godsdienstig zijn is blijkbaar niet genoeg. Hoe zit dat? En hoe is dit bij jou?
  - b. Welke offers zie jij in je omgeving en wat zijn jouw 'offers'?
  - c. Wat is een 100% veilige redding?
  - d. Hoe zeker ben je daarvan? Waar kun je beloftes vinden die dat bewijzen? Deel deze eens met elkaar.
- 4. Godsdienstig zonder God! In de verzen 21 t/m 27 lees je hoe God denkt over hun zogenaamde godsdienst.
  - a. Wat moest het volk van Israël niet doen?
  - b. Wat moest het volk van Israël wel doen?
  - c. Welke dingen leer je hieruit voor jezelf?
- 5. Amos 5 eindigt met: "Daarom zal Ik u in ballingschap voeren, verder dan Damascus, zegt de HEERE; God van de legermachten is Zijn Naam."
  - a. God straft de schijnheilige godsdienst van Israël. Welk doel heeft deze straf?
  - b. Komen Gods straffen nog steeds voor? Hoe?
- 6. Lees Amos 7: 7 en 8. Dit is het 3<sup>e</sup> visioen wat God aan Amos laat zien.
  - a. Beschrijf eens wat God laat zien. Welk doel heeft God hiermee? Tot welke conclusie zal de Heere komen bij het nameten van jouw leven?



### Gods roepstem vraagt om antwoord

- 7. Eindelijk komt er reactie op de preek van Amos. Lees vers 10 t/m 13.
  - a. Wat valt je op aan de reactie van Amasia?
  - b. De dominee heeft indringend en ernstig gewaarschuwd in zijn preek. Wat doet dit met je?
  - c. "Het woord van God is niet naar de mens". Wat betekent deze wat oudere uitdrukking?
- 8. Naast Amos heeft ook Jezus zelf gesproken over mensen die niet hoorden naar preken en zich niet bekeerden. Neem Matt. 11:16 t/m 24 er eens bij en lees dat met elkaar.
  - a. Wat valt je op aan de "toon" van de Heere Jezus?
  - b. Wat is jouw houding tijdens en na een "oordeels-preek"?
  - c. Welke andere weg wijst Jezus aan in het laatste deel van Matteus 11? (Matt.11:25 t/m 30)
  - d. Wat heb jij daaraan?
- 9. Amos verdedigt zich bij Amasia. Lees vers 14 t/m 17.
  - a. Wat wil Amos vooral duidelijk maken aan Amasia?
  - b. Amos was gehoorzaam aan de opdracht van God. Hoe kun jij dit zijn?



# Dag 4 Zoek Mij en leef!

AMOS 4 : 6 - 13 EN AMOS 5: 1 - 6

## KORTE INFO OVER DEZE BIJBELSTUDIE

'Kom tot Mij' klinkt het regelmatig in dit gedeelte. Beking leert ons dat we tegen de Heere gezondigd hebben en dat we tot de Heere terug moeten worden gebracht om dan voor Hem te leven. Helaas ontbreekt dit in Amos' dagen. De Heere heeft er toch van alles aan gedaan. Beking, daar was het de Heere om te doen. De Heere heeft van alles geprobeerd. Hongersnood, droogte, misoogsten, ziekte, oorlog, verliezen. Het volk denkt alles in eigen kracht te kunnen, maar de Heere grijpt in. Hij laat het volk in hun voorspoed vastlopen.

Wat is het erg, als de Heere moet blijven zeggen: Niet 'TOT MIJ' bekeerd. Want iedereen die zich niet bekeert onder de zegeningen of straffen van God, wordt dan verwezen naar en geworpen in het eeuwige vuur. Zo serieus moeten we God nemen. Wat een ernstige boodschap! Schrik je daarvan? Vraag je je af, is er nog een weg tot ontkomen van dat rechtvaardig oordeel? Tussen deze profetie en de oordeelsdag in staat het kruis van Golgotha, waaraan Christus Zich heeft gereed gemaakt om God te ontmoeten, Hij rechtvaardig in plaats van de onrechtvaardigen. Daar heeft het vuur van Gods toorn gebrand. En nu is er maar één weg om God te ontmoeten, zonder dat die ontmoeting eindigt in de eeuwige duisternis. En die weg is Christus. Zoek Hem en leef!

## VOORBEREIDINGSVRAGEN

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

## VRAGEN

### Bekeer je!

1. In Amos 4: 6 t/m 13 lees je een somber refrein. Het 'niet tot Mij' bekeerd.
  - a. Wat betekent het woord bekering?
  - b. Wat is de reden dat er met nadruk staat 'niet tot Mij' bekeerd?
  - c. Hoe is Gods geduld zichtbaar in jouw leven?
  - d. Wat is jouw reactie op Zijn oproepen tot bekering en Zijn geduld met jou?
2. De Israëlieten hadden voorspoed in die tijd (vs. 9). Wij ook in het rijke westen.
  - a. Hoe ga jij om verantwoord om met voorspoed in je leven?
  - b. Wat is het effect van voorspoed in jouw leven in relatie tot God?



3. Midden in de voorspoed van Israël was ook Gods slaande hand te merken. Honger, droogte, mislukte oogsten, ziektes, oorlog. Dit is in onze tijd ook wel te merken in de wereld en jij ervaart ook misschien wel tegenspoed in je eigen leven.
  - a. Hoe ga jij om met tegenspoed in je leven?
  - b. Wat is het effect van tegenspoed in jouw leven?

**Maak je klaar om God te ontmoeten...**

4. Lees Amos 4:12 en 13.
  - a. Waarom laat God Zich op deze manier zien?
  - b. Hoe moest Israël zich gereed maken om God te ontmoeten?
  - c. Wat is God ontmoeten?
  - d. Kun je God ontmoeten?
  - e. Hoe kun jij je gereed maken om God te ontmoeten?



**Dood en leven!**

5. Lees Amos 5: 1 t/m 3. Israël is in die dagen een machtig volk, dat in grote welvaart leeft. En dan komt er zo'n boer uit Tekoa, en die gaat een klaaglied beginnen. Het volk ligt in de dood.
  - a. Waaruit blijkt dat Israël dood is?
  - b. Wat ziet de profeet, wat een ander niet ziet?
  
6. Lees Amos 5:4. Zoek Mij en leef!
  - a. Wat vind jij van de volgende stelling: Die ziel die God zoekt, is al door Hem gevonden.
  - b. Op welke manier zoek jij God?
  - c. Wat vind jij van de volgende stelling: Als je God niet zoekt, dan zoek je jezelf en ben je dood.
  
7. Lees Amos 5:5 en 6.
  - a. Wat weet je van de plaatsen Bethel, Gilgal en Berseba?
  - b. Kun je de Heere ook op een verkeerde plek zoeken?
  - c. Waar en hoe wil Hij gezocht worden?
  - d. Hoe komt het dat er mensen zijn die denken dat je overal God kunt zoeken? (ook buiten de kerk)
  - e. Hoe ontdekkend is dit voor jou, dat je God niet kunt dienen op jouw manier?

**AANTEKENINGEN:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Dag 5 Slapen of waken

AMOS 6: 1-7 EN AMOS 7: 1-6

## **i** KORTE INFO OVER DEZE BIJBELSTUDIE

Israël voelde zich als een sterk volk. Ze dachten dat niets hen zomaar kon overkomen. Het gevolg was dat ze zorgeloos en in overvloed leefden zonder zich te bekommeren om de Heere en Zijn dienst. Israël is in slaap gevallen. Maar dan komt de Heere met Zijn oordelen. In hoofdstuk 7 laat Hij zien met welke straffen Hij naar het volk toe komen zal. Amos ziet het en schrikt. Hij bidt voor zijn volk. Wonderlijk hoe de Heere dat gebed wil horen. Amos lijkt hier op de grote Hogepriester, de Heere Jezus. Hij is de grote Voorbidder voor al Zijn kinderen. Bidt Hij ook voor jou?

## VOORBEREIDINGSVRAGEN

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

## VRAGEN

### Voorspoed, zegen en zorgeloosheid

1. Lees met elkaar Amos 6: 1-7 nog een keer goed door.
  - a. Wat is volgens jou de kerntekst van dit stukje?
  - b. Welke overeenkomsten zie je tussen de beschrijving van Israël en de wereld van vandaag?
  - c. Hoe is dat in jouw leven?
2. In de Bijbel kom je veel mensen tegen die leefden in voorspoed. Denk bijvoorbeeld aan Abraham en Salomo. Dit lijkt een tegenstelling te zijn in vers 1-7 van Amos 6.
  - a. Hoe ga jij om met rijkdom en armoede?
  - b. Wat is een Bijbelse manier om met rijkdom en armoede om te gaan? Zoek hierbij een Bijbelse onderbouwing in bijvoorbeeld Exodus 13:2, Maleachi 3:10, Prediker 5: 9 en 10, Lukas 12:15, etc.
  - c. Hoe lezen we in dat verband wat de Heere Jezus zegt in Mattheüs 19:24?
  - d. Als je op een rijtje zet hoe de Heere wil dat we omgaan met rijkdom en armoede, wat betekent dit dan concreet voor jouw leven? Wat zou je moeten doen of moeten laten?
3. Lees nog een keer Amos 6:1 en 2.



In deze verzen zie je dat Amos profeteert tegen zorgeloosheid en onbezorgdheid.

- a. Herken je zorgeloosheid in tijden van voorspoed?
- b. Deel met elkaar hoe die zorgeloosheid doorbroken moet/ kan worden. Wat heb jij ervoor nodig om niet zorgeloos achterover te leunen zonder de Heere nodig te hebben?

### De dag van de Heere en je medemens

4. In vers 3 gaat het over de onheilsdag. Lees in dat verband ook nog een keer hoofdstuk 5:18.
  - a. Wat wordt bedoeld met de onheilsdag? Is dat dezelfde dag als in hoofdstuk 5 “de dag des Heeren”?
  - b. Wat roept de dag des Heeren bij jou voor associaties op?
  - c. Spreek met elkaar door over de dag des Heeren; wat weet je ervan? Hoe denk je erover? Wat roept het bij je op?
5. In vers 5 profeteert Amos over het gebruik van muziek en muziekinstrumenten. Hij noemt hierbij dat het volk hetzelfde doet als David.
  - a. Wat wordt bedoeld met deze beeldspraak?
  - b. Spreek met elkaar door over het gebruik van muziek, muziekinstrumenten en de Bijbelse manier van omgaan hiermee.
6. In vers 6 zegt Amos dat het volk zich niet bekommert om de ondergang van Jozef. Op welke manier bekommer jij je om mensen om je heen die Jezus niet kennen? Wat zou je hiermee kunnen in het leven van elke dag?



### Visioenen, ootmoed en genade

Lees nu Amos 7: 1-6

7. In vers 1-3 en in vers 4-6 worden twee verschillende visioenen getoond waarin het oordeel van de Heere wordt geprofeteerd. Welke overeenkomsten en verschillen zie je?
8. Wat betekent het visioen van de sprinkhanen? En het visioen van het alles verterende vuur? Gebruik bij jullie uitleg bijvoorbeeld de kanttekeningen, Bijbel met uitleg of de studiebijbel.
9. Nadrukkelijk noemt Amos in vers 2 en vers 5 de kleinheid van Jakob.
  - a. Kleinheid benoemen is een beeld van ootmoed. Wat houdt ootmoed in? Op welke manier heeft ootmoed een plaats in jouw leven met de Heere?
  - b. Welke overeenkomst zie je tussen Amos 7: 2 en 5 en Mozes in Exodus 32:30-32?
  - c. Ken je andere voorbidders in de Bijbel die de Heere baden en werden verhoord waardoor de Heere Zijn oordeel afwendde?
  - d. Wat kun je hiervan leren voor je eigen gebedsleven? Op welke manier functioneert voorbede in jouw leven?
10. Lees Jona 3:10-4:2, Exodus 34: 6 en 7. De Heere is een ontfermende God, Die de zonden vergeeft wanneer we ze Hem belijden. Je ziet dat ook hier in Amos 7. De naam van de HEERE wordt een aantal malen geschreven met hoofdletters. Wat zegt dit over de Heere? Wat heeft dit jou te zeggen?

### Afsluitend

11. De titel van deze Bijbelstudie is ‘Slapen of waken?’. Kun je aan de hand deze Bijbelgedeelten uitleggen waarom deze titel is gekozen? Heeft de titel jou ook iets te zeggen? Wat neem je mee uit deze Bijbelstudie?

# Dag 6 Genadig herstel

## AMOS 9: 8-15

### **i** KORTE INFO OVER DEZE BIJBELSTUDIE

Veel heeft Amos moeten profeteren over de oordelen van de Heere. De Heere heeft laten horen dat Hij de zonden niet ongestraft laat. Maar nu komt er een omkeer in de profetie. Amos mag spreken over het herstel van het volk, de Heere wil hun zonden vergeven en hen zegenen. Het land opbouwen en laten overlopen van zegen. Zolang we leven biedt de Heere Zijn beloften van herstel ook ons aan. Wat antwoord jij op Zijn uitnodiging?

### VOORBEREIDINGSVRAGEN

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

### VRAGEN

1. Lees vers 8 samen. De Heere zegt hier dat Hij het huis van Jakob niet geheel zal wegvagen. Hij wil het volk sparen. Ken jij andere plaatsen in de Bijbel waar de Heere dit ook beloofde? Welke hoop kun je daaruit halen voor je eigen leven?
2. In vers 9 gaat het over het zeven van het volk en dat er geen steentje op de grond zal vallen.
  - a. Wat zou deze belofte betekenen?
  - b. Heeft deze belofte ook vandaag niet iets te zeggen over Israël? Betrek hier eventueel ook Romeinen 11 bij.
  - c. Heeft Israël in jouw gebedsleven een plaats? Zo ja waarom, zo nee waarom niet?
  - d. Waar in het Nieuwe Testament gebruikt de Heere Jezus ook het beeld van de zeef? Welke betekenis of houvast heeft dat voor jouw leven?
3. Lees vers 11 en 12. De Heere spreekt hierover de vervallen hut van David die zal worden opgericht en over heidenvolken waarover de naam van de Heere is uitgeroepen.
  - a. Welke betekenis heeft deze belofte? Betrek hierbij ook wat staat in 2 Sam.7: 15 en 16, Psalm 72:17 en Jesaja 11:1.
  - b. Bespreek met elkaar wanneer dit in vervulling is gegaan.
  - c. Wat heeft dit jou te zeggen? Lees hierbij ook Handelingen 15:16-18.



4. Lees vers 13-15 nog een keer samen door. Vergelijk ze met Joël 2:24-27 en Joël 3:18.
  - a. Hoeveel beloften lees je in dit gedeelte?
  - b. Beschrijf in je eigen woorden welke beelden deze verzen weergeven. Waar doen deze beelden je aan denken?
  - c. Bespreek met elkaar deze uitspraak:  
Zegen is niet afhankelijk van de gehoorzaamheid van de mens, maar van de trouw van God aan Zijn beloften.
  
5. We zijn aan het einde van de Bijbelstudies gekomen. Bespreek met elkaar welke dingen je hebt geleerd en welke vragen je eventueel nog hebt. Wat neem je mee naar het leven van elke dag? Sluit af door met elkaar te zingen en voor elkaar te bidden.

### AANTEKENINGEN:

---

---

---

---

---

