

Amos: lastdrager. Profeet van het recht van God

Amos, boer uit Tekoa – een Judeese plaats- wordt door Israëls God gezonden naar het Tienstammenrijk onder koning Jerobeam II. Israël leeft in grote weelde en voorspoed, de handel en de godsdienst floreren.

Zijn boekje –onbekend en onbemind? –bevat op het eerste gehoor geen opbeurende boodschap. De HEERE kijkt dwars door alle pracht, praal en godsdienst heen. Hij zoekt het hart.

Een indringende boodschap voor ons als 21^e eeuwse Christus-volgers. Vragen dringen zich op naar aanleiding van Amos' onomwonden boodschap: hoe gaan wij om met onze naaste, ons geld, ons bezit? Welk beeld hebben wij van Israëls God (gemaakt)? Dienen wij de HEERE zoals Hij het van ons vraagt, of op een manier die we zelf bedacht hebben? Hoe verhouden onze tradities zich tot Gods wetten? Leven wij als kinderen van het verbond, dagelijks dankbaar voor Wie God voor ons (geweest) is?

Actuele vragen, waarbij de Heere HEERE Zelf laat zien Wie Hij is en wat Hij wil. Die opkomt voor Zijn recht, maar ook spreekt van genade: er is een weg van terugkeer, vergeving en een eeuwig herstel.

De bijbelstudies zijn zo opgebouwd dat het gehele boek Amos wordt doorgenomen, maar niet alles besproken wordt in de gespreksgroepen.

Zondag De leeuw heeft gebruld... Amos 2: 6- 3:8

Na de oordelen over de verschillende omringende volken, inclusief bloedverwant Juda, is ook Israël aan de beurt om door God beoordeeld te worden. Ze komt er niet best van af: de overtredingen zijn menigvuldig. Juist zij, kinderen van de HEERE, leven hun eigen leven. Hierover moet Amos het oordeel aanzeggen, de woorden van God uitbrullen als een leeuw.

Kerntekst 1: Amos 2: 6. Vanwege drie overtredingen van Israël, ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen...

Kerntekst 2: Amos 3: 8. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? De Heere HEERE heeft gesproken. Wie zou niet profeteren?

Lezen: Amos 1; Amos 2: 1-5

Maandag Rijke dwazen... Amos 5: 7-17

Handel en welvaart floreren in het Tienstammenrijk. Niets lijkt erop dat aan de rijkdom spoedig een einde zal komen. Maar de HEERE ziet hoe de welvaart verkregen is: door onrecht. De armen worden uitgebuit, het recht wordt vertrappt. Zou Hij die de sterrenstelsels maakte (5:8,9) niet weten wat er in harten huist? God zweert bij de trots van Jakob dat Hij hun daden nooit zal vergeten (8:7) en de feesten in rouw zal veranderen. (8:10)

Kerntekst: Amos 5: 14 en 15a. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft! Dan zal de HEERE, De God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade en heb het goede lief, handhaaf het recht in de poort.

Lezen: Amos 3: 12 – 4:3; Amos 8: 4-14

Dinsdag Tradities zonder God Amos 5: 18-27 en Amos 7: 7-17

De offers roken, de sabbatten en feestdagen worden gevierd. Lofliederen klinken en de priesters doen hun werk. Voor het oog ziet Israëls leven er geweldig godsdienstig uit. Alleen doet men het op eigen manier en naar oude traditie: bij de gouden kalveren van Dan en Bethel. Daar komt bij dat Israëls hart zich er ver vandaan houdt. Men wenst dat de sabbatten en nieuwe maandsdagen snel voorbij zijn (8:5), om weer handel te kunnen drijven.

Amazia, (hoge)priester van Bethel, gaat de confrontatie met de profeet uit Juda aan.

Kerntekst: Amos 5: 21 en 22. Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten, want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers, Ik schep er geen behagen in, en het dankoffer van uw gemest vee wil Ik niet aanzien.

Lezen: Amos 3: 14; Amos 4: 4-5;

Woensdag Zoek Mij en leef! Amos 4: 6-13, Amos 5: 1-6

Er zijn straffen geweest om tot inkeer te brengen. Straf komt nooit onverwacht (Amos 3:7 en 8) en heeft een doel: terugkeer naar de HEERE. Als een terugkerende klaagzang klinkt Gods stem: '... toch heeft u zich niet tot Mij bekeerd.'

De HEERE laat hier zien Wie Hij is en rekt daarmee af met alle menselijke beelden die men van Hem gemaakt heeft. Het definitieve oordeel is nog niet gekomen en God roept bij monde van Amos: Zoek Mij en leef!

Kerntekst: Amos 6: 12b en 13. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël! Want, zie, Hij Die de bergen vormt, Die de wind scheidt en Die aan de mens bekend maakt wat Zijn gedachten zijn, Die de dageraad tot duisternis maakt, en Die op de hoogten van de aarde treedt; HEERE, God van de legermachten, is Zijn Naam.

Donderdag Slapen of waken... Amos 6: 1-7 ↔ Amos 7: 1-6

Israël voelt zich een jonge, sterke maagd (5:2). Zij ziet onheil noch gevaar en geniet van het leven. Amos echter hoort en ziet dat de God der legermachten komt. Als profeet waakt hij en waarschuwt hij het zorgeloze volk. Als priester staat hij biddend op de bres, een voorbeeld van de grote, hemelse Hogepriester én voor ons die de Naam van Christus, de Gezalfde, dragen.

Kerntekst waken: Amos 7:2b. Heere, HEERE, vergeef toch! Hoe zou Jakob staande kunnen blijven? Hij is immers klein!

Kerntekst slapen: Amos 6: 1a. Wee de zorgelozen in Sion en de onbezorgden op de berg van Samaria...

Vrijdag Genadig herstel Amos 9: 8-15

Na de duistere, welverdiende oordelen, mag Amos ook van Gods genade spreken. Als een lichtende ster wijzen zijn woorden naar de grote Davidszoon, Die alle dingen nieuw maakt en Koning is van een eeuwig vrederijk.

Kerntekst: Amos 9: 11 en 12. Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af; zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken waarover Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet.

Lezen: Amos 9: 1-7