

Toerustingsavond Gezinskampen – Markusevangelie (Bodegraven, 2 juni 2017)

1. Wat is een evangelie?

- Blijde boodschap – vrucht van de Geest (William Tyndale) “Evangelie is een Grieks woord en betekent een goede, vrolijke, blijde en vreugdevolle tijding, die het hart van een mens blij maakt en hem laat zingen, dansen en springen van vreugde.
- Geen levensbeschrijving, maar een getuigenis van de woorden en daden van Christus
 - Focus op Jezus’ dood en opstanding
- Centrale vraag: WAT getuigt Marcus in dit gedeelte van Christus

2. Wat is specifiek voor het Marcusevangelie?

- Leerling van Petrus ~ levendigheid van de vertelling / ooggetuige – ‘terstond’
- Eigenheid van het evangelie – één evangelie / 4 getuigen
 - Mattheüs: joden overtuigen dat in Christus het OT vervuld is
 - Lukas: heidenen (Theofilus) overtuigen – dwaasheid van het evangelie
 - Johannes: Godheid van Christus: het Woord is vlees geworden / “Ik ben...”
 - Markus: bewaren van het apostolische getuigenis / bevestiging in het geloof
- Kernboodschap: Markus 15:39 “deze *Mens* – was / is Gods Zoon” ~ de Verborgene
 - Niet alleen de historische vraag: ‘Wat is er precies gebeurd?’
 - De vraag naar het getuigenis: ‘Wat is de boodschap met betrekking tot Jezus als Mens en als (verborgen) Zoon van God?’
- Centrale vraag: WIE is Hij (voor mij / ons)?

3. Wat is de rode draad in de gekozen gedeelten?

- Koninkrijk van God – koningschap – present in Jezus Christus – je moet er binnengaan.
 1. Markus 1:1-20 ~ *koninklijke boodschap*: Johannes de dooper als bode / de overwinning van de woestijnmachten / Jezus verkondigt het koninkrijk (14-15) de roeping van de leerlingen.
 2. Markus 3:7-35 ~ *koninklijk gezag*: Jezus roept wie Hij wil (13) / Jezus roept ook verzet en onbegrip op / wie de wil van God doet (35).
 3. Markus 4 ~ *koninklijke geheimen*: gelijkenissen van de zaaier – kern en details – de lamp op de standaard (22) / zaad / mosterdzaad
 4. Markus 8:10-30 ~ *koninklijk ambt*: tegenover het verzet en onbegrip ~ belijdenis ‘U bent de Christus’ (29)
 5. Markus 8:31-9:13 ~ *koninklijke verwachting*: je leven verliezen om het evangelie (35) / het koninkrijk zal met kracht komen (1) / een tipje van de sluier opgelicht.
 6. Markus 16 ~ *koninklijke heerschappij*: de Koning der Joden aan het kruis (15:2, 12, 18, 26, 32) – heeft zich gezet aan de rechterhand van God (19).
- Centrale vraag ~ WELK aspect van Jezus koningschap komt hier aan het licht en wat betekent dat voor mijn leven

4. Wat is het doel van de bijbelstudies op het gezinskamp?

- Leviticus 23:41 ~ zeven dagen feest vieren ~ combinatie van het geestelijke & natuurlijke ~ alle dingen geheiligd door woord & gebed ~ genoeg tijd om over het geestelijke leven te spreken
- Focus op het Woord – luisteren naar wat de Heere spreekt: door de tekst / door elkaar
 - HOE kan ik anderen / anderen mij helpen om dit gedeelte beter te begrijpen?
 - ... om in dit gedeelte Gods stem te vernemen