

Dag 1

Voorbijgang

Numeri 9:1-14

Handvatten voor gesprek

Vraag 1

Deze vraag is bedoeld om met elkaar vast te stellen wat de inhoud van het Pascha is. Het paaslam wat verlossing bracht. Schuilen achter het bloed aan de deurpost. En dat bij latere vieringen steeds weer gedenken, om zo stil te staan bij de verlossing uit Egypte en de trouw van de Heere!

Het is ook goed om stil te staan bij alle regels die de Heere God gegeven heeft. De Heere is de heilige God. Vieren en herdenken vraagt om eerbied en respect, ook nu nog. Bovendien wees het Pascha al heen naar het volmaakte Paaslam, Jezus Christus.

Vraag 2

Deze vraag is bedoeld om de link te leggen naar de gedachtenismaaltijd in het Nieuwe testament, het Heilig Avondmaal.

Vraag a. kan goed besproken worden met elkaar. Vraag b en c kunnen nog best spannend zijn op de eerste dag. Probeer die vragen in je groepje te leggen en laat het aan de jongeren zelf over of ze hier iets over willen/durven zeggen. Zo niet, dan kun je hier misschien zelf iets over vertellen.

Vraag 3

Numeri 9:6-12 is een stukje waar je zo overheen zou kunnen lezen. Toch gebeuren er heel veel bijzondere dingen.

- deze Israëlieten zitten er mee dat ze onrein zijn.
- deze Israëlieten moeten er niet aan denken dat ze het Pascha niet mee kunnen vieren.
- deze Israëlieten gaan met hun probleem naar het goede adres; de leiders van het volk.
- Mozes is leider, maar zegt eerlijk dat hij het antwoord niet weet.
- Mozes gaat naar God.
- God geeft antwoord!
- God houdt vast aan zijn heiligheid maar geeft wel de mogelijkheid om het Pascha te vieren.
-

In het gesprek misschien de lijn doortrekken naar wat dit ons vandaag heeft te zeggen als het gaat om Avondmaal, belijdenis. Maar ook voor elke dag, omdat we ons elke dag moeten bekeren en laten reinigen door de Heere. Er is geen vrijblijvendheid in naar de kerk gaan, bidden, etc.

Vraag 5

Deze teksten bieden een mooie kans om met oudere tieners na te denken over hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om je lidmaatschap van een gemeente. Je kunt niet vrijblijvend christen zijn.

Dag 2

Geroepen

Numeri 10:1-10

Handvatten voor gesprek

Vooraf:

Het is een korte bijbelstudie. Als je alle vragen bespreekt, komt het hele stuk aan de orde.

Vraag 1

Deze vraag brengt je direct bij de kerntekst van deze bijbelstudie. Goed om deze vragen helder te krijgen met je groepje, om het ook verder goed te kunnen begrijpen. Het volk had in de woestijn net de 10 geboden gekregen, maar er was nog geen sprake van het hoorbare woord van God, de Bijbel. Toch heeft God manieren om tot het volk te spreken en Zijn bedoeling duidelijk te maken!

Vraag 2

Bijzonder om stil te staan bij de details. Mooi om te zien hoeveel duidelijkheid en orde God scheidt. De bedoeling is dat het volk in beweging komt. Bespreek waarom het volk in beweging moest komen. Probeer ook stil te staan bij de roepstemmen in ons leven. De goede, maar ook de verkeerde.

Vraag 3

Het moesten priesters zijn die op de trompetten blazen. Priesters zijn gewend om gemeenschap met God te hebben in het heiligdom. Vanuit die gemeenschap met God zullen ze Zijn bedoeling begrijpen en Zijn gedachten kunnen laten horen aan het volk. Ze zijn in staat om Gods wil, Zijn woord aan anderen door te geven.

Vraag 4

Hier is de beweging omgekeerd! De trompet heeft hier als doel om het volk in gedachten te brengen bij God. God wordt hier betrokken bij moeite, oorlog in vs. 9, en bij blijdschap, vs. 10. Bespreek hoe belangrijk het is om God overal bij te betrekken en hoe je dat nu vorm kunt geven. God wil overal bij betrokken worden, dat zie je hier!

Vraag 5

Een vraag tenslotte, om deze oud-testamentische bijbelstudie handen en voeten te geven in het leven.

Dag 3

STRIJD

Handvatten voor gesprek

Vooraf:

Het gedeelte van vandaag is een lang gedeelte. Als je het Bijbelgedeelte in stukken knipt, is er bij elk stuk wel iets waar je met elkaar over kunt praten. Laat de jongeren van tevoren nadenken over welke vragen ze sowieso willen bespreken. Neem de vrijheid om aan te sluiten bij wat de groep hierin wil. Niet iedere vraag hoeft besproken te worden.

Bij vraag 2

Laat de jongeren eerlijk nadenken over de relaties die zij hebben en of hun vrienden hen motiveren om dicht bij de Heere te leven of juist niet. Realiseer je bij deze vraag ook dat er bij jongeren pijn kan zitten omdat zij geen goede relatie hebben met bijvoorbeeld hun ouders en dat dit hen kan belemmeren in de dienst aan God. Besef tegelijkertijd dat er jongeren zijn die zichzelf geen kind van God kunnen/durven noemen. Juist voor hen is het belangrijk dat zij mensen om zich heen hebben die de Heere dienen. Motiveer hen om zulke mensen in hun leven op te zoeken.

Bij vraag 5:

Sinds het volk bij de Sinai is geweest is de Heere in hun midden. Dat wordt uitgebeeld in de aanwezigheid van de tabernakel. De Heere voelt Zich in Zijn vertrouwen en zorg gekrenkt door het volk, en waarschijnlijk is dat de reden dat de Heere een consequentie aan het krijgen van vlees verbindt. Het volk had geen vlees nodig, maar inzicht in het feit dat je genoeg hebt als de Heere bij je is. Bespreek met de jongeren dat God in je leven genoeg is, ook al gaat het dan soms anders dan je hoopt of bidt. Zet het in het perspectief van de eeuwigheid.

Bij vraag 8:

De Heere heeft Mozes Zijn hulp gegeven. In de verzuchting van Mozes weerklinkt iets van Romeinen 8: “Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”. Mozes heeft de juiste kijkrichting weer gekregen van de Heere, en daarom wil hij niet dat Jozua Eldad en Medad tegenhoudt in het profeteren. Soms is het belangrijk in het leven om niet te blijven kijken naar de moeilijke dingen, maar om hoger te kijken naar de Heere Jezus. Je kunt hierbij samen met de jongeren gedeeltes lezen uit Hebreëen 11 en de eerste verzen van Hebreëen 12.

Bij vraag 9:

Leg bij deze vraag uit aan jongeren dat we in de wereld van vandaag ons vaak richten op wat we niet hebben en dat we altijd maar meer willen hebben. De media speelt daar handig op in. Denk samen na over alle zegenen en daag jongeren uit om van de morgen die achterligt al een lijst van zegeningen op te schrijven. De in

onze ogen meest simpele dingen zijn al een zegen, een boterham, een glimlach, samen lol maken op kamp, etc. Maak jongeren daarvan bewust.

Dag 4

GEHOORZAAMHEID

Handvatten voor gesprek

Bij vraag 1:

Je kunt bij deze vraag terug naar de volgende geschiedenissen:

- Mirjam past op Mozes bij de Nijl (Ex.2).
- Mirjam zingt op de oever van de Rode Zee na de bevrijding van de Egyptenaren (Ex.15). Zij wordt hier profetes genoemd.
- Mirjam en Aaron in opstand tegenover Mozes en de straf van de Heere voor haar (Num.12).

Het lijkt erop dat Mirjam als oudere zus van Mozes zich verantwoordelijk voelt voor hem, maar hem soms ook benijdt in zijn roeping en dienst aan God. Een les die daarin belangrijk kan zijn, is de les om bereid te zijn een stapje achteruit te zetten en de ander meer te achten dan jezelf.

Bij vraag 2:

Niet Mozes had het volk in de woestijn gebracht, maar de Heere. Het volk lijkt hier aan te geven dat zij liever in slavernij dan in vrijheid. Je kunt de lijn eventueel doortrekken naar vandaag. Als we denken dat we vrij zijn door in de wereld te doen waar we zin in hebben, zijn we juist gebonden aan de satan. Alleen de dienst aan God is ware vrijheid (Joh.8: 33-36). Het verwijt aan de Heere was onterecht omdat Hij al meer dan 40 jaar voorzag in wat het volk nodig had. Het verwijt aan Mozes was onterecht, omdat niet hij maar de Heere hen in de woestijn had gebracht.

Bij vraag 4:

Als de Heere ver weg lijkt, kan het leven een woestijn zijn. Toch heeft de Heere beloofd dat juist de woestijn vruchtbaar zal zijn. Soms wil de Heere ons belangrijke lessen leren door ons te brengen in de woestijn. Hij vraagt van ons om te volharden en om Hem te blijven vertrouwen. Achteraf kun je vaak zien dat de moeilijkste tijden in je leven ook de tijden zijn waarin je belangrijke lessen leerde. Wees bij deze vraag voorzichtig in hoe je daarover spreekt, veel jongeren worstelen met de leiding van de Heere in hun leven en ook zij dragen vaak een kruis. Je kunt de lijn trekken naar Johannes en Jezus, die beiden in de woestijn waren voor zij in het openbaar predikten.

Bij vraag 7:

Niet Mozes gaat water voor het volk uit de rotssteen geven, maar de Heere. Mozes was niet op de juiste plek en verwachtte het niet van de Heere. In zijn ongeduld is Mozes voor ons te begrijpen, hebben we soms zelf ook niet de neiging om dingen op onze rekening te schrijven die de Heere deed of doet?

Je kunt eventueel ook herinneren aan Exodus 17:6. Mozes had zich moeten realiseren dat God bij de rots is, dat geloof leek (even) weg.

Bij vraag 8:

De Heere heiligen is Hem in alle dingen de eerste plek geven en bereid zijn om zelf een stap achteruit te zetten. Zo gaat de glorie van God meer schitteren in deze wereld. Omdat het erop lijkt dat Mozes de eer naar zichzelf wil toe trekken en niet onvoorwaardelijk gehoorzaamd, straft de Heere hem. Je ziet dat de Heere de zonde serieus neemt en niet ongestraft kan laten. Spreek hierover met de jongeren door, omdat dit consequenties heeft voor ons leven van elke dag. Welke keuzes maken we? En hoe maken we ze zo dat de Heere de eer krijgt van/in ons leven? Hoe kunnen we in de wereld van vandaag keuzes maken waarin onze levensheiliging blijkt?

Laat bij de bespreking van deze vraag het spanningsveld tussen heiligheid van God (bv eerbied) en vrijheid (we kunnen bij God geen punten verdienen door ons netjes te gedragen) staan. Leg aan de hand van voorbeelden uit je eigen leven uit hoe die 2 naast elkaar kunnen blijven bestaan.

Dag 5

GENADE

Handvatten voor gesprek

Bij vraag 1:

Israël wordt verlost van hun vijanden, maar hoe en wanneer dat weten ze niet. Mensen doen vaak geloftes, maar kunnen hun beloften vaak niet volbrengen. In tegenspoed doen we vaak (loze)beloften. Het is te zwaar om de belofte te houden. God daarentegen is trouw. Het is trouw al wat Hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal. Psalm 111

Bij vraag 2:

Israël is in nood en nog steeds wordt het keer op keer bedreigd. Er zijn vele discussies over de toekomst van Israël, maar laat het Woord spreken. Welke moeiten heeft het volk inmiddels niet doorleefd/overleefd. Het is een volk met bijzondere voorrechten en heeft een bijzondere plek in Gods hart. Gebruik ook Jeremia 3 hierbij, wat spreekt over Zijn genade voor een ondankbaar volk. Er liggen zoveel beloften in Zijn Woord. Ook wat betreft het volk Israël.

Bij vraag 3:

We hebben vaak verkeerde gedachten bij Gods wegen. Wandelen met God betekent niet voorspoed en altijd een vast vertrouwen. Wees eerlijk naar de jongeren toe. Niemand is perfect. We leven in een gebroken wereld. Ouders niet, leraren niet en jij en zij ook niet. Met onze opstandigheid, wantrouwen, zonde bij God terecht komen. Hij vergeeft! We hebben het zo goed dat we God vaak ondankbaar zijn. We hebben Hem vaak niet nodig.

Bij vraag 4:

Het hemelse brood, het manna wees heen naar Christus het Levende Brood. Dat kunnen we niet missen. Het geeft verzadiging. Matth. 5:6

Bij vraag 5:

Hoe reageren wij op straf? Is het rechtvaardig/onrechtvaardig? De slang is het teken van de zonde/het verderf. Het zit binnenin je soms zonder dat je het beseft. Vaak zien we de zonde bij een ander en niet bij jezelf. De duivel wil altijd twijfel zaaien en God tot een leugenaar uitroepen. Die gedachten komen snel naar boven. God wil ons zeker niet. Hij wil dat we sterven in deze ellende. De duivel laat ons verkeerd over Hem denken. Zoals met Eva in het paradijs. Wantrouwen is een grote zonde. Hij is er niet op uit om de mens te verderven, maar te behouden. Denk aan de tekst. Zou de vader zijn zoon in plaats van een ... een slang geven. Matth. 7:7-11

Bij vraag 6:

Haast je voor je redding. Als je gebeten wordt door een slang is het vaak een zaak van leven op dood. Verlamming zorgt dat je niet meer bij een dokter kunt komen. Door een gif spuwende slang kun je verblindt raken. (dus niet meer op de verhoogde slang zien) Het gif stroomt door je lijf wanneer je gebeten bent. Ziet op de zonde die door je lichaam stroomt. Genezing nodig. Wonderlijk dat Jezus dit beeld gebruikt van zichzelf. Zo'n dier dat verworpen is. Dat wijst op Zijn lijden aan het kruis. De zonde, alle boosheid op Zich genomen heeft. Koper is vuurvast dat blijft in het vuur heel zo heeft Jezus de toorn van God verdragen in het eeuwige vuur en ons verlost van de zonde. Het roodachtige koper wijst op Zijn bloed dat vergoten is.

We kunnen Jezus zien als Rots, Goede Herder, Brood des Levens, Redder, enz... We zouden zelf niet het beeld van de slang gebruiken voor Hem, maar Hij koos het zelf uit. Het wees heen naar Christus! Daar moet je zijn voor je redding!

Bij vraag 7:

Het wonder wat in het verleden gebeurd is, kan je niet blijvend tot genezing helpen, alleen Jezus zorgt voor een volkomen genezing van het verleden, heden en voor de toekomst, het eeuwige leven. Zie catechismus vraag 1: Wat is uw enige troost in leven en sterven? Hij moet verhoogt worden. Joh. 3:14 Wat doen wij om Jezus de eer te geven die Hij toekomt? Vaak willen we zelf op de troon zitten en zijn we hoogmoedig.

Het volk dat de slang vereerd, zijn de Jezidi. Zij hechten veel waarde aan bepaalde iconen bijvoorbeeld de pauw en de slang. Ze betrekken dit op een verhaal dat in hun gemeenschap bestaat dat de slang tijdens de zondvloed een gat in de ark dichtte. Het werd een beeld van redding en is naast veel deurposten te vinden bij het volk dat veelal woont in Irak en Syrië. De IS heeft ze vervolgd onder andere vanwege hun vele afgodische gebruiken.

Een esculaap is een symbool van een staf met daaromheen een gekronkelde slang dat staat voor het embleem van geneeskundigen. Het is een herinnering aan Asclepius, de Oudgriekse god van de **geneeskunde**. De diepgaandere betekenis van esculaap is het jaarlijkse vervel van de slang, wat kan staan voor verjonging. <http://www.encyclo.nl/begrip/esculaap>

In het oude Egypte geloofden ze dat de slang een magische kracht bezat. Het werd een symbool om de machten te bezweren die het leven bedreigden zoals ziektes en de dood. In de Hebreeuwse taal is het woord slang afgeleid van bezweren. Voor Israël was de slang het symbool van de vijandige macht van Egypte. Zie voor verdere informatie:

<http://www.bijbelseplaatsen.nl/onderwerpen/S/Slang%20als%20symbool%20/446/>

Bij vraag 9:

Zing bijvoorbeeld het lied "Amazing Grace" met elkaar.

Bij vraag 10:

We kunnen vaak bang zijn voor de macht van de Satan. Blijven we zien op Jezus, de overste Leidsman? Hij komt terug naar de aarde om voor altijd en eeuwig te regeren. Hij heeft de dood overwonnen!

Bij vraag 11:

Waarin hebben we de Heere nog nodig? Alleen als wij de grip kwijtraken of elke dag weer in ootmoed en nederigheid vragen om Zijn liefde en wijsheid? Ps. 119
Een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad?

De Heere vraagt van ons afhankelijkheid en overgave en niet alleen op zondag of op gezinskamp, maar iedere dag, ieder moment van ons leven. Durven we Hem te vertrouwen? 1 Petrus 5:7

Dag 6

Zegen

Numeri 22 en 23

Handvatten voor gesprek

Vraag 1

Begin deze bijbelstudie met de aanleiding voor het inroepen van Bileam. Balak denkt kansen te zien om een wig te drijven tussen God en Zijn volk. Menselijkerwijs niet denkbeeldig, want zo geweldig was het met de Israëlieten niet gesteld. Wantrouwen naar God toe was aan de orde van de dag, dus de heilige God moest wel te verleiden zijn om Zijn handen van dit volk af te trekken. Dat God dit niet doet, en Zijn volk in Kanaän brengt, is te danken aan Gods genade!

Vraag 2

Tussen de regels door blijkt de hebzucht van Bileam. Het gaat hem niet om het welzijn van het volk Israël, maar om financieel voordeel voor zichzelf. Bileam lijkt God te gehoorzamen, maar zijn echte motieven komen naar voren als de ezel niet meewerkt. Dat God een ezelin laat spreken is uitzonderlijk. Het geeft aan dat het hier om een heel belangrijke zaak gaat. Zegen of vloek! De waarschuwing van God is heel duidelijk. Hoe is dat nu? Laat de jongeren nadenken over hoe God tot ons spreekt en ons waarschuwt.

Vraag 3

Sta stil bij de waarde van een brandoffer. Het is bedoeld om als het ware in Gods herinnering te brengen dat het volk niet in zichzelf aangenaam is voor God, maar dat Hij hen aanvaardt op grond van de waarde van het brandoffer. Het brandoffer wijst heen naar de Heere Jezus. God ziet het volk aan in het offer van de Heere Jezus. Dit is de grond voor de zegeningen die Bileam moet uitspreken. God luistert niet eens naar Bileams verhaal over het brandoffer, maar zegt hem direct wat hij moet spreken. God kijkt bij onze offers naar ons hart!

Vraag 4

Nog een stukje uit de Romeinenbrief ter afronding van de bijbelstudies. Het volk Israël was op weg naar Kanaän. Zijn wij op weg naar het hemelse Kanaän? Want dan kun je elke jongere uit je groepje weer met een gerust en bid-dend hart overgeven in de Gods handen!

