

# Het Evangelie van het Koninkrijk van God

Jezus Christus, de Dienstknecht

*Bijbelstudies over het evangelie naar Markus - Gezinskampen 2017*

## Inleiding

Het Evangelie van Markus is rond 63/64 in Rome geschreven, vermoedelijk gedictieerd door Petrus. Dit boek was waarschijnlijk bestemd voor niet-Joodse lezers. Markus wordt door Petrus 'mijn zoon' genoemd (1 Petr. 5:13). Wellicht dat Markus ook ooggetuige geweest is toen Jezus in de hof van Gethsemane gevangen genomen is (Markus 14:51-52).

Het Evangelie van Markus is het kortste van de vier Evangeliën en de auteur schrijft wat hij noodzakelijk acht. Toch moeten we het niet beschouwen als minder of eenvoudiger dan de andere Evangeliën, noch het zien als een 'aftreksel' van het Evangelie naar Mattheus. Integendeel, je moet het goed lezen om de bedoeling te vatten. We moeten deze bedoeling ook niet invullen met gegevens uit een ander Evangelie, al is vergelijken niet verkeerd om de verschillen te ontdekken. Want waarom koos Markus zijn vertellingen op deze manier?

Elk Evangelie heeft een eigen perspectief op de Heere Jezus. Mattheus beargumenteert uitvoerig dat Jezus de Zoon van David, de Koning van Israël, is. Lukas beschrijft Jezus als de Mensenzoon, terwijl Johannes de nadruk legt op de goddelijke natuur van de Messias: Hij is Gods Zoon. Welke perspectief schetst Markus? Markus laat vooral het werk van de Messias zien: de Dienstknecht van God. En dat stelt de lezers en hoorders voor de vraag naar de autoriteit, de bevoegdheid, van Christus Jezus.

Wie zich alleen concentreert op Jezus als de Dienstknecht, die loopt het gevaar om andere zaken in de tekst te missen. De lijn van de Dienstknecht is namelijk verweven met een andere lijn: die van het Koninkrijk en Zijn Koning<sup>1</sup>. Markus is het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. De Koning-Knecht. Heel treffend staat er in 1:14-15 dat Jezus het *Evangelie van het Koninkrijk van God* predikte. Het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, is ook het Evangelie van het Koninkrijk. Wat is het goede nieuws van het Koninkrijk? Paulus schrijft: *bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf is, en aan hen die dichtbij waren* (Ef. 2:17). Het Koninkrijk van de vrede is in en met de Messias dichtbij gekomen. Het gaat niet dus alleen om wat Jezus doet, maar ook waarom en met welke bevoegdheid Hij Zijn dienstwerk verricht. Als Dienstknecht en als Vredevorst.

Jezus staat in het Evangelie van Markus tegenover (de) anderen: Zijn discipelen, de menigten, en de Farizeeën, Schriftgeleerden, oudsten en oversten. Zij allen vragen zich af: Wie is Hij? En Jezus vraagt: ben je voor of tegen Mij? En ten diepste zijn dat de vragen voor ieder mens, voor jou en mij.

---

<sup>1</sup> Ik volg daarom de indeling van de Studiebijbel niet. Het eerste deel van Markus (1:1-8:30) handelt over de vraag Wie is Hij? Het tweede deel (vanaf 8:31) staat de vraag centraal of je voor of tegen bent.

## Zondag

### Het Koninkrijk nabij gekomen

*Gediend door engelen en mensen*

Markus 1:1-20

Markus begint zijn Evangelie met te zeggen dat Johannes de Doper de weg zal bereiden. Hij wordt, geheel volgens de profeet Maleachi, Mijn engel genoemd. Boodschapper, gediensdige geest. En als Jezus verzocht wordt in de woestijn, dan wordt hij gediend door engelen. Maar zodra Johannes gedood is en de openbare bediening van Jezus een begin heeft, verkondigt Hij het Evangelie van het Koninkrijk van God. Zo worden voor die verkondiging de eerste vier discipelen geroepen. Hun vader Zebedeus blijft achter met de loonarbeiders. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. (Markus 10:45). *Heb jij Hem nodig?*

## Maandag

### Het Koninkrijk verkondigd en afgewezen

*Wie doet de wil van God?*

Markus 3:7-35

Het blijft niet bij vier discipelen, maar Jezus stelt er twaalf aan (3:7) en zend ze uit om te prediken. Een grote menigte volgt hen. Er is zelfs geen tijd om brood te eten. Overal worden ziekten genezen en onreine geesten uitgeworpen. Niemand kan heen om de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk van God. Maar lang niet iedereen accepteert dit Koninkrijk. Zo staan Jezus' familie aan de deur, want zij vinden het welletjes. Hij is buiten zichzelf. Ja, ook de leidlieden zijn niet gediend van Jezus' aanpak. Zij noemen Jezus bewust de aanvoerder van de demonen. Maar een koninkrijk kan niet bestaan als het tegen zichzelf verdeeld is. Het is óf óf. Of je doet de wil van God of niet. Doe je Gods wil, dan behoort je tot Jezus' familie. *Wat doe jij?*

## Dinsdag

### Het geheim van het Koninkrijk

*Over verantwoordelijkheid*

Markus 4

Toen velen van het volk Jezus niet wilde erkennen als de Messias, ging Hij in gelijkenissen vertellen over het Koninkrijk van God. Een blijde boodschap werd een bedekte boodschap. Hoewel... voor de wijzen en verstandigen verborgen, maar voor de kinderen, voor zijn volgelingen, te begrijpen. Vier gelijkenissen vertelt de Heiland. En steeds gaat het over verantwoordelijkheid. Van de hoorders van het Woord. Van de daders van het Woord. Wie is er verantwoordelijk voor de vrucht? En wie voor de uitwerking van de vrucht? *Wat is jouw verantwoordelijkheid?*

## Woensdag

### Jezus, de beloofde Koning

*Wie zeggen de mensen dat Ik ben?*

Markus 8:10-30

In het buitenland wordt de dochter van de Syro-Fenicische vrouw genezen van haar demonische bezetenheid. In Dekapolis worden de oren van een dove man geopend op het machtswoord van Jezus. Het bracht de menigte uit het evenwicht (bovenmate versted).

Vierduizend krijgen er te eten. Te eten van het brood dat gebroken is door Hem die het Brood des levens is. Maar Hij moet Zijn discipelen nog steeds berispen: hebben jullie nog steeds een verhard hart? U hebt ogen, en u ziet niet? En u hebt oren, en u hoort niet? En Hij maakt het aanschouwelijk door het gezichtsvermogen van de blinde van Bethsaïda te herstellen. Alles drijft naar die ene vraag: *Wie zeggen jullie dat Ik ben? Wie zeg jij dat Ik ben?*

## **Donderdag**

### **Het Koninkrijk komt met kracht**

*De heerlijkheid van de Koning*

Markus 8:31-9:13

En net op het moment dat het bergafwaarts lijkt te gaan met het Koninkrijk, dan belooft Jezus dat het Koninkrijk met kracht zal komen. Er zullen discipelen zijn die het met eigen ogen zullen zien. Want Jezus zal de Eerste zijn die uit de doden zal opstaan. Als later de Sadduceeën Jezus verzoeken over de opstanding, dan vraagt de Heere hen: Kent u de Schriften, noch de kracht Gods? (12:18-27). Drie discipelen hebben hun Meester van gedaante zien veranderen en bekleed zien worden met de hemelse heerlijkheid. Eens zal de Messias terug komen. Dat zal zijn met kracht en heerlijkheid (13:24-27). *Ken jij de kracht Gods?*

## **Vrijdag**

### **Met de levende Koning aan tafel**

*Neem, eet, dit is Mijn lichaam*

Markus 14:17-26 en Markus 16:9-18

Op allerlei manieren verwijst het Evangelie naar Markus naar voedsel. Daarmee wordt voortdurend heen gewezen naar het 'Brood des Levens'. Zowel voor als na Zijn dood zit de Heere Jezus met zijn discipelen aan tafel. Openlijk zegt Hij nu: dit is Mijn lichaam. En aan het eind van het Pascha zegt Hij Zijn discipelen dat Hij de laatste beker wijn nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God.

Als Hij opgestaan is, zit Jezus opnieuw met Zijn discipelen aan tafel. Hoewel Jezus hen opnieuw hun ongeloof en hardheid van hart verwijt, geeft Hij hen toch de opdracht: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. *Wat heeft het Evangelie jou gedaan? Wat doe jij met het Evangelie?*