

# Kolossenzen - In de schatkamer van Christus

---

Een museumcollectie met sieraden van het koninklijk huis. Na toegangsgeld kun je de schatten even bekijken, vanachter het glas. Indrukwekkend!

De schatten van het Koninkrijk der hemelen waren eeuwen verborgen. Een klein tipje van de sluier werd voor Israël opgelicht. Zij mochten er iets van zien. Door het geloof en door de schaduwdienst. Nú mag deze grote schat tentoongesteld worden. Het is Christus Zélf...

Paulus raakt ervan in vervoering als hij in de brief aan de Kolossenzen Christus beschrijft en bezingt. Steeds weer klinkt het refrein: in Hém... met Hém... door Hém... Alle schatten van wijsheid en kennis liggen in Hem!

Welkom in de Schatkamer van Christus! De toegangsprijs is al (duur!) betaald. De kostbaarheden liggen niet achter glas, maar worden uitgedeeld. Eeuwig wonder!

## Dag 1. Vruchtbaar Woord

H 1: 1-11

Door de prediking van Epafraas zijn de inwoners van Kolosse tot geloof gekomen in Christus Jezus. Dit wordt zichtbaar in hun liefde tot alle heiligen. Ze hopen vast op een eeuwige toekomst met Hem. Het tot geloof komen is geen eindpunt, maar juist een begin van het bewonderen van de Schat. Daarom bidt Paulus om vervulling met de kennis van Gods wil, zodat de Kolossenzen zó leven en groeien als God het van hen vraagt.

Kijk eens in de spiegel... Welke vruchten draagt het Woord in jouw leven? Wat zou er van jou gezegd worden? Zijn je gebeden vol met verlangen naar kennis van Gods wil?

## Dag 2. Koningskind

H 1: 12 -23

De Vader heeft de Kolossenzen tot koningskinderen gemaakt. Getrokken, verlost en vrijgesproken... En dat alles door het offer van de Koningszoon. Een loflied op Hem volgt met drie coupletten:

- 1) Christus is de Eerste in de schepping (vers 15-17)
- 2) Christus is de Eerste in de herschepping (vers 18-20)
- 3) Christus laat vijandige opstandelingen delen in Zijn overwinning... ( vers 21-23)

In Jezus is volheid!

Zing je mee, gefundeerd en vast in het geloof?

## Dag 3. Lijdende heraut

H 1: 24- H2:3

De rijke schatten van Christus waren eeuwenlang verborgen. Nu worden ze tentoont gesteld. Ieder moet het horen! Paulus weet zich geroepen en hij vervult blijmoedig zijn roeping, ondanks dat hem dit al zijn energie, tijd en zelfs zijn vrijheid kost.

Ben je vaak in de schatkamer van Christus, waar alle schatten van wijsheid en kennis opgeborgen zijn? Deel je ervan uit? Hoeveel mag het je kosten? Hoe vervul jij je levenstaak?

## Dag 4. Volmaakt in Hém

H 2: 4-23

Ook in de gemeente van Kolosse zit de overste van de duisternis niet stil. Hij zaait verwarring en leidt de aandacht via dwaalleren af van Jezus. De precieze inhoud van de dwaalleer is niet bekend, maar duidelijk wordt dat deze leraren zeggen dat je de Joodse wetten moet onderhouden en allerlei bijzondere geestelijke ervaringen dient te kennen.

Maar Paulus stelt Jezus opnieuw in het middelpunt. Met Hem gestorven, begraven en opgestaan mag een christen weten volmaakt te zijn – in Hem! Alleen door verbinding is er leven...

Ben je verbonden met Christus? Is Hij het middelpunt van je denken, voelen, willen? Of wordt je zicht op Hem vertroebeld door schaduwen die afleiden van Hem?

## Dag 5. Hemelburger

H 3: 1- H 4:1

De Kolossenzen zijn gestorven. Hun leven is nu één en al Christus, gericht op de eeuwige toekomst. Nieuwe normen en waarden voeren de boventoon. Dat laat geen ruimte voor het oude. Dat moet uitgetrokken worden en vernietigd. Koningskinderen dragen nieuwe kleding, en gaan lijken op hun Verlosser. Heel praktisch legt Paulus uit wat het voor het dagelijkse leven betekent om de dingen te zoeken die boven zijn.

Gericht zijn op de hemel, waar Christus is... is dat voor jou praktijk? Of zeul je nog zoveel van het oude mee?

## Dag 6. Samen één

H 4: 2-18

Christen zijn doe je niet alleen. Dat blijkt uit de hele brief, maar zeker ook aan het slot. Eén met Christus betekent ook dat er een eenheid is met Zijn gemeente en Zijn doel: de verborgenheid bekendmaken!

Die verbinding wordt merkbaar in voorbede. De medegelovigen bemoedigen, vermanen, vertroosten en groeten elkaar. Wat een zegen om zo één groot gezin te vormen, met als Hoofd onze Oudste Broeder...

Hoe betrokken ben je bij de Evangelieverspreiding? Hoe geef jij vorm aan de eenheid tussen gelovigen? Bemoedig, vermaan, vertroost en groet elkaar in deze laatste Bijbelstudie