

Esther, koningin met een missie

Inleiding

Het boek Esther wordt in de Hebreeuwse Tenach tot de Geschriften gerekend. Het is een bijzonder boek, omdat de Naam van God er niet letterlijk in voorkomt. Niettemin is in heel het boek de bewarende hand van God over het volk van de Joden merkbaar. Het boek Esther gaat over de eeuwenoude vete tussen het volk van God, Israël, en het volk van Satan, de Amalekieten. Een strijd waarvan de Heere in Exodus 17 zegt dat deze gevoerd wordt van generatie op generatie. Het boek Esther speelt zich af ten tijde van de Perzische koning Xerxes I of Ahasveros. Deze koning regeerde van 586-464 v. Chr. Het verhaal van Esther en Haman plaatsen we dan in 473 voor Chr. Chronologisch valt deze periode tussen de aankomst van Zerubbabel te Jeruzalem (Ezra 1-4) en het vertrek van Ezra naar Kanaän (Ezra 7-10). Het boek Esther wordt in de synagoge gelezen tijdens het Purimfeest. Het boek Esther beschrijft de strijd tegen het kwaad in onze wereld.

De Bijbelstudies omvatten het hele boek Esther, steeds onder een thema. Daardoor kunnen er zowel individuele keuzes als ook keuzes op kamp worden gemaakt voor de bespreking. De beschrijving is verhalend, zodat het ook voor het kinder- en tienerwerk makkelijk in te passen valt. De (persoonlijke) toepassing zal bij het bestuderen naar boven komen. Dat geldt ook voor de typologie die in dit boek in ruime mate aanwezig is. Ook deze lijn kan in de nadere bestudering aan de orde komen.

Mogelijke onderwerpen: eeuwenoude gifpijlen: geld, seks, macht – alcoholmisbruik – feesten -Pleegzorg (omzien naar een ander) - Gods regering - antisemitisme - omgaan met lijden/moeite -vermaning - zelfverloochening - kracht van gebed en vasten – hopen op genade is durven – trots - omgaan met eer - het lot werpen - zelfverdediging – jezelf wreken – rechtvaardig en wijs regeren.

1. Waardig

Esther 1

Verhaald wordt van de macht en rijkdom van koning Ahasveros (*Vorst der vorsten*). Hij bevindt zich te Susan en profileert zich als de alleenheerser van de (toenmalige bekende) wereld. Met een maandenlang feest tracht de koning de geesten rijp te maken en goodwill te krijgen voor een komende veldtocht. Tijdens dat feest echter weigert koningin Vasthi op zijn bevel bij de koning te komen. Daarop adviseren de raadgevers om in haar plaats een nieuwe koningin aan te stellen. Wie is het die de waardigheid van een koningin zal ontvangen?

Kerntekst is Esther 1:19, m.n. het laatste gedeelte¹.

2. Verborgenen

Esther 2

Niet elke balling keerde terug naar Kanaän. Slechts een overblijfsel was uit de ballingschap vertrokken. Onder degenen die gebleven waren, was ook Mordechai en zijn stiefdochter Hadassa (*Bruid*). Hadassa wordt ook Esther genoemd. Dat betekent *Ster*. Er wordt ook wel een verband gelegd met het Hebreeuwse werkwoord dat *verbergen* of *verspreiden* betekent. Haar naam wil dan zoveel zeggen als *Ik zal mij verbergen*. In hoofdstuk 2 wordt Esther vanuit de geborgenheid bij Mordechai opgeborgen in het huis van de koning. Zij

¹ Vergelijk het met 1 Sam. 15:28 en Matt. 21:43.

houdt haar afkomst verborgen. Het hoofdstuk eindigt met een verborgen samenzwering die door Mordechai openbaar wordt gemaakt en door de koning geboekstaafd.

Kerntekst is Esther 2:20.

3. Bedreigd

Esther 3

Het gelukt lacht Esther toe, maar het noodlot slaat al gauw toe als Haman het voor elkaar krijgt dat alle Joden in het rijk van Ahasveros uitgeroeid zullen worden. De haat van Haman, een Amalekiet, zit zo diep dat niets hem teveel is om alles wat ook maar aan dit volk herinnert te vernietigen. De wet is een wet van Meden en Perzen. Daar valt niets meer aan te doen.

Kerntekst is Esther 3:8

4. Gedurfd

Esther 4 en 5

“Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent.” Ook koningin Esther loopt gevaar. Maar, zegt Mordechai, het is wellicht om deze reden dat je koningin geworden bent. Jij bent geroepen om je volk te redden. Als je durft. En Esther gehoorzaamt, vertrouwend op haar roeping en hopen op de genade van de koning.

Kernteksten zijn Esther 4:16-5:2

5. Gered

Esther (6), 7 en 8

Haman wordt ontmaskerd en aan de galg gebracht. Want wie een kuil graaft voor een ander... Aan de wet valt echter niets te veranderen. Maar gif wordt met tegengif onschadelijk gemaakt. En de ijlboden die eerst het verwoestende decreet in het rijk bekend maakten, haasten zich nu om het verlossende antwoord daarop te verspreiden.

Kerntekst is Esther 7:6; 8:2, 15-16

6. Gezegend

Esther 9 en 10

Aan de Joden was het recht gegeven om zich te verdedigen. En net als in de eerste wet vervielen alle eigendommen van hun vijanden aan hen. Het is dan ook opmerkelijk dat ter staat dat ze pal staan voor hun leven, maar hun hand niet naar de buit uitstaken. Zij zegenden hun vijanden daarmee! De overwinning van de Joden is groot. Ook de nakomelingen van Haman vinden de dood. In heel het rijk wordt feest gevierd: er waren maaltijden en vrolijke dagen. Nog steeds wordt dit Purimfeest gevierd. En Mordechai? Hij lijkt wat op de achtergrond te staan, maar het boek Esther eindigt met een loffelijk getuigenis over hem. Want hij zocht het beste voor zijn volk. Lijkt hij hierin niet op Zijn Heiland?

Kerntekst is Esther 9:22-23, 10:3