

Beste gezinskamp-kampeerder,

Afgelopen zomer zijn er in Frankrijk weer twee fantastische kampeerkampen geweest. Mooi om naar toe te leven en prachtig om op terug te zien. Hoewel het gezinskamp 2018 echt nog ver weg is, zijn er al weer plannen voor volgende zomer. Eén van die plannen is een kampeerkamp in Zweden. Zweden is een prachtig vakantieland waardoor je er prima een gezinsvakantie aan vast kunt plakken. Het is wel anders dan Frankrijk.



Inmiddels weten we dat er voldoende enthousiasme is om een kampeerkamp in Zweden te organiseren. Dit is gepland in week 31, van 29 juli tot en met 4 augustus.

Het betreft Oase Camp Storastrand: www.oasecamp.com.

Deze christelijke camping wordt in de zomer door een Nederlands gezin gerund. Het is een actieve camping waar veel wordt georganiseerd. De camping ligt ongeveer 100 km onder Karlstad. Het is het een geschikte plek om voor of na het kampeerkamp nog vakantie te houden.

Even wat meer feiten op een rijtje.

Het weer

Omdat de camping achter een bergrug ligt, zijn de zomers gemiddeld droog. Afgelopen zomer is er in de eerste drie weken geen regen gevallen en in de tweede drie weken een enkele nacht met een aantal bewolktere dagen. Deze regio is vooral zonnig met circa 25°C.

En wat de muggen betreft, daar heb je niet meer last van dan in Nederland. Het is geen moerasgebied

De reis

Vanaf Utrecht is de reis 1350 km die in 13 uur gereden kan worden. Er zijn goede overnachtingsmogelijkheden beschikbaar als je de reis wilt onderbreken voor een overnachting. Ook is het mogelijk om een nachtveerboot te nemen die van Kiel tot Köteborg. Hierdoor kun je op de boot overnachten en bespaar je ca. 710 autokilometers. Op www.stenaline.nl vind je meer informatie. De kosten zijn afhankelijk van het aantal personen waarmee je reist, of je een aanhanger hebt en wat voor soort hut je wilt. Ook is het mogelijk alleen de heen of terugreis te boeken. Voor een enkele reis met aanhanger en drie kinderen onder de 15 en 2 volwassen zijn de kosten met een goedkope hut ongeveer €300- €350,-.

Het verblijf (veldjes, elektra, sanitair)

We zullen op 2 of 3 naast elkaar gelegen veldjes ons kamp opzetten. Er zijn op de camping ook caravans te huur.

Er zijn 4 douches, 4 toiletten, 4 'scheerplaatsen' en 6 afwas-gelegenheden (met goed heet water). En verder mag je in Zweden met biologische afbreekbare shampoo je haren wassen in het meer!!

Kosten (camping, levensonderhoud)

De kosten voor 7 dagen kamperen zijn met twee volwassenen en twee tieners ongeveer €350,-. De exacte kosten van de camping zijn op de website te vinden.

Boodschappen zijn in Zweden niet veel duurder dan in Nederland. De diesel is wel duurder dan in NL. Diesel is richting 20 eurocent hoger per liter. Benzine is meestal weer wat goedkoper.

Op een half uur rijden van de camping is een goedkope supermarkt bereikbaar.

Broodjes worden 's morgens op de camping gebakken. 's Avonds besteld is 's morgens beschikbaar.

Andere gasten

De andere gasten zijn vrijwel altijd christenen, waarvan de verwachting is dat zij positief tegenover onze komst zullen staan. Sportactiviteiten en muziekavond zullen, zoals gebruikelijk op kampeerkampen, open staan voor andere bezoekers.

Mogelijkheid voor gezamenlijke bijeenkomsten Gezinskamp:

Er staat op het terrein een kasteel-ruïne, met een grote ruimte. Volgend voorjaar zal daar een dak gespannen worden. Het zeil wordt daarvoor deze winter gemaakt. 'Het kasteel' is een prachtige gelegenheid voor ons om samen te komen. Ook de kerkruijme is altijd beschikbaar daar is plaats voor ongeveer 60 mensen.

Schroom niet om contact op te nemen voor meer informatie.

En laat je gerust inspireren door mooie beelden op internet over Zweden. Grote meren, waar je in je gehuurde kano bijna niemand tegenkomt. Ideale plekken ook voor de visliefhebbers. Google op "vis" en "Zweden" en je weet niet wat je ziet.

Verder zijn er mooie en uitgestrekte wandelgebieden die je door prachtige valleien en bossen leiden, langs meren en door weilanden met bijzondere flora en fauna. Enorme gebieden waar je mag kamperen waar je wilt, als je het maar weer netjes achterlaat. Kortom, een land waar veel te ontdekken en te bewonderen valt.

Fantastisch land, mooie bijbelstudies en een prachtige camping. Nu nog enthousiaste deelnemers gezocht. Schrijf je per 1 november in op www.gezinskampen.nl. Welkom!

Hartelijke groet,

Johan en Lize Marie Mol, Tel.0314665306, johanmol@filternet.nl

Gert en Corine Segers

Martijn en Marjan Schot

Marco en Elze Marie Verheij

