

# Dag 1

## Voorbijgang

### Numeri 9:1-14

#### **i** KORTE INFO OVER DIT BIJBELGEDEELTE

De Heere roept het volk op om Pascha te vieren in de woestijn. De Israëlieten zijn nu een jaar onderweg na hun uittocht uit Egypte. Net voor de verlossing uit Egypte hadden ze voor het eerst het Pascha gevierd volgens de voorschriften van de Heere. Je kunt daarover lezen in Exodus 12 : 1-28. Maar wat nu: Onder het volk zijn Israëlieten onrein geworden, omdat zij in aanraking zijn geweest met een overledene. En toch willen ze graag het Pascha vieren. Wat goed dat ze er eerlijk voor uit komen dat ze onrein zijn en wat mooi dat ze zo graag Pascha willen vieren! Hoe is dat bij jou? Ben je ook graag bij de kerkelijke vieringen?

#### **Vorbereidingsvragen**

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

#### **VRAGEN**

##### **Vraag 1**

Lees Numeri 9 : 1-5

Het volk heeft al heel wat meegemaakt in het afgelopen jaar. Het meest bijzondere is dat de Heere bij hen in de tabernakel is komen wonen. De priesterdienst is ingesteld en God heeft Zijn heilige tien woorden gegeven op de Horeb. Nu gaan ze naar het beloofde land. Maar eerst nog Pascha vieren.

- a. Waarom was het belangrijk om het Pascha weer opnieuw te vieren in de woestijn?
- b. In Exodus 12 heeft de Heere strikte regels gegeven bij de instelling van het Pascha? Waarom zou dat zo zijn. Bespreek met elkaar een paar van die regels en het nut daarvan.

## **Vraag 2**

Nu vieren we het Pascha niet meer volgens de regels uit het Oude Testament. Wel kennen wij ook zo'n gedachtenismaaltijd; het Heilig Avondmaal.

- a. Benoem met elkaar overeenkomsten en verschillen tussen het Pascha en het Heilig avondmaal.
- b. Is de Heere Jezus al jouw Paaslam, en mag je schuilen achter Zijn bloed?
- c. Zou je graag deelnemen aan het Heilig Avondmaal, en waarom?

## **Vraag 3**

Lees Numeri 9 : 6-12

Als de Israëlieten onrein waren mochten ze niet mee doen met de viering van het Pascha. Het gaat hier niet om onreinheid door een bewuste zonde, maar om onreinheid door de aanraking van een dode, misschien per ongeluk, of bv. bij de begrafenis.

- a. Wat doen deze onreine Israëlieten?
- b. Waaruit blijkt hun positieve verlangen en gezindheid?
- c. Wat doet Mozes en wat kunnen wij daarvan leren?
- d. Wat zegt God? En wat kunnen wij hieruit leren over Gods heiligheid en over Gods trouw?

## **Vraag 4**

De onreine Israëlieten gingen met hun vraag naar Mozes (vers 7).

- a. Naar wie ga jij met je (geestelijke) vragen?
- b. Durf je je vragen aan de Heere te stellen?
- c. Heb jij weleens antwoord van God gekregen? Zo ja, kun je hier iets over vertellen?

## **Vraag 5**

Lees Numeri 9 : 13 en 14

- a. Probeer deze teksten in je eigen woorden te omschrijven.
- b. Kun je hier iets uit leren voor de manier waarop jij deel uitmaakt van je kerkelijke gemeente?

# Dag 2

## Geroepen

### Numeri 10:1-10

#### **i** KORTE INFO OVER DIT BIJBELGEDEELTE

Je bent met een hele grote groep. Je hoort allemaal hetzelfde geluidssignaal. En dan weet je allemaal precies wat je moet doen! Het lijkt het gezinskamp wel. Als de fluit of de bel klinkt dan weet je wel wat er te doen is. Eten, bijbelstudie, voetballen, avondsluiting...noem maar op. Fijn is dat! Als er duidelijke afspraken zijn helpt dat om alles goed en plezierig te laten verlopen. In deze bijbelstudie gaat het hier ook over. De Heere geeft naast de wolkkolom nog een middel om Zijn volk te leiden: twee zilveren trompetten. Trompetten zijn niet, zoals de wolkkolom, om naar te kijken, maar om naar te luisteren. God geeft dus zichtbaar en hoorbaar leiding! De trompetten zijn de stem van de Heere. Denk met elkaar na over die stem van de Heere, toen, in de woestijn, en nu, in jouw leven!

#### **Vorbereidingsvragen**

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

#### **VRAGEN**

##### **Vraag 1**

Lees Numeri 10 : 1 en 2

- a. Wat bijzonder dat de Heere zelf zo'n duidelijke opdracht gaf. Waarom deed Hij dat?
- b. Was de wolkkolom alleen niet genoeg? Benoem met elkaar de overeenkomsten en de verschillen tussen de wolkkolom en de trompetten.
- c. Hoe roept de Heere nu? Hoe roept de Heere jou? Hoe heeft Hij jou geroepen? Deel dit met elkaar.

##### **Vraag 2**

Lees Numeri 10 : 3-7

- a. Vat deze teksten kort samen.  
Wat bijzonder dat de Heere zulke duidelijke aanwijzingen geeft. Het kampeement was enorm groot, maar dit was een geweldige manier om alles goed te laten verlopen! Het doel van de trompetten was om het volk aan te sporen, om het verlangen op te wekken naar het beloofde land.
- b. Is er in jouw leven weleens een oproep die verlangen bij je teweeg brengt? Deel dit met elkaar.
- c. Is het mogelijk dat er verkeerde geluiden in je leven zijn waardoor je verlangens krijgt die niets met God te maken hebben? Bespreek dit met elkaar.

### Vraag 3

Lees Numeri 10 : 8

- a. Waarom zou God priesters hebben uitgekozen om op de trompetten te blazen?
- b. Wat betekent dat voor deze tijd?
- c. Ben jij in staat om Gods woord door te geven? Waarom wel/niet. Leg aan elkaar uit hoe je Gods Woord zou doorgeven aan iemand in je omgeving die is opgegroeid met de Bijbel. Hoe zou je het doen bij iemand die niet is opgegroeid bij Gods Woord?

### Vraag 4

Lees Numeri 10 : 9 en 10

- a. Wat maakt deze teksten anders dan vs. 3-7?
- b. God ziet en weet alles. Waarom moesten de trompetten God dan aan het volk laten denken?
- c. Op welke manier kun jij God aan jou laten denken? Wat denkt God over jou als Hij naar je kijkt?

### Vraag 5

Deze bijbelstudie en het gezinskamp.

- a. Wanneer kun je hier op gezinskamp de zilveren trompetten van de Heere horen?
- b. Wat roept God tegen jou? En hoe doet Hij dat? Wat is je antwoord op dit moment? Wat verhindert je om te gehoorzamen?
- c. Zijn er hier op kamp moeiten en zorgen (zie vers 9)? Of juist ook blijdschap en dingen om voor te danken (zie vers 10)? Schrijf eens een aantal van deze punten op en bid en dank er met elkaar voor aan het einde van deze bijbelstudie. Breng het in de gedachten van God!

# Dag 3

## STRIJD

### **i** KORTE INFO OVER DIT BIJBELGEDEELTE

Bijbelgedeelte: Numeri 11

Het volk is op reis gegaan vanuit de woestijn Sinaï naar Paran. Ze hebben bij de berg Horeb veel meegemaakt en nu is het tijd om de woestijn in te trekken. Verder op weg naar het beloofde land. Maar tijdens de reis beginnen de Israëlieten te mopperen. Ze zijn ondankbaar voor de zegen van voedsel wat de Heere heeft gegeven. Mozes gaat hun klachten bij de Heere brengen. De Heere belooft dat er vlees zal komen, maar verbindt er ook een straf aan. De gulzigheid van het volk wordt gestraft. Hoe ga jij om met de zegen van de Heere? Ben je ondankbaar en wil je meer, of ben je dankbaar en geef je de Heere de eer voor alles wat Hij in jouw leven geeft?

### Vorbereidingsvragen

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

### VRAGEN

Lees vers 1-3. Het volk moppert en klaagt over de Heere. De Heere straft het volk daarvoor.

1. a. Wat is de reden dat de straf van de Heere stopt?  
  
b. Mozes lijkt hier op de grote Hogepriester, de Heere Jezus. Zoek Hebreëen 4: 14-16 op. Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen Mozes en de Heere Jezus?  
  
c. Bespreek de volgende stelling:  
*God houdt niet van mensen die klagen, wel van mensen die vragen.*

Lees vers 4-9. Het volk laat zich beïnvloeden en verleiden tot mopperen door de vreemdelingen. Je ziet bij het volk dat het uitmaakt welke mensen zij om zich heen hebben verzameld en wat dat betekent voor hun houding ten opzichte van de Heere.

2. a. Op welke manier heb jij met invloeden en verleidingen van buitenaf te maken?
  - b. Zijn er mensen in jouw leven die een verkeerde invloed op je hebben? En welke mensen in je leven zijn een voorbeeld voor je of inspireren je juist om Jezus te volgen?

Lees vers 10-15. Mozes doet bij de Heere zijn beklag. Hij is best heftig in zijn uitspraken.

3. a. Wat is het probleem van Mozes? Hoe maakt Mozes dit bekend?
  - b. In het gebed van Mozes lees je dat hij boos lijkt tegenover de Heere. Bespreek met elkaar of je dit herkent vanuit je eigen leven.
  - c. Kun je vanuit de Bijbel uitleggen hoe de Heere wil dat we omgaan met moeilijke dingen of teleurstellingen in het leven? Waarom vinden we dat vaak zo moeilijk?

In het gebed van Mozes lees je iets terug wat je ook leest bij de discipelen toen de Heere Jezus zei dat zij de menigte te eten moesten geven. In die geschiedenis zeiden de discipelen dat de menigte te groot was om van voedsel te voorzien en in hun ogen waren 5 broden en 2 vissen maar weinig (Zie Matth. 4:15-20). Maar wat voor ons weinig is, is voor Jezus meer dan genoeg.

4. a. Kun je nog andere voorbeelden uit de Bijbel bedenken waaruit blijkt dat iets wat onbeduidend lijkt te zijn grote betekenis heeft?
  - b. Bespreek met elkaar de volgende uitspraak:  
*Wij meten zaken met onze menselijke ogen en beoordelen het soms klein. In Gods Koninkrijk gaat alles ondersteboven en wat voor ons klein lijkt heeft voor Hem soms grote betekenis.*
  - b. Wat betekent dat voor de manier waarop je omgaat met dat wat je van de Heere hebt gekregen?

Lees vers 16-20

5. a. God grijpt in en komt Mozes op twee manieren tegemoet. Welke twee manieren zijn dat?
  - b. Wat is de reden dat de Heere in vers 20 zegt dat het volk zal walgen van het vlees tot het hun neus uitkomt?

Lees vers 21-23. Mozes reageert ongelovig op de belofte die de Heere geeft. Hoe kan het dat er voor het volk genoeg vlees zal zijn? De Heere geeft daar een duidelijk antwoord op. Hij gaat laten zien dat Zijn Hand almachtig is.

6. a. Herken je iets van het ongeloof van Mozes in je eigen leven? Hoe ga je hiermee om?
- b. Soms geeft de Heere een belofte, maar duurt het langer dan je dacht of verwachtte voor de Heere Zijn belofte waarmaakt. In de Bijbel kun je daar de voorbeelden van vinden. Op welke manier kun je actief en gelovig uitzien naar de beloften die de Heere heeft gegeven?
- c. Bespreek met elkaar de volgende uitspraak  
*Geloven is leven met een belofte. Het is geloven in iets wat er nog niet is, maar dat zeker zal komen. Dat God dat beloofd heeft, is genoeg voor je. Al zou je er best graag nú al iets van willen zien...*
- d. Welke belofte heeft de Heere aan jou gegeven die je (nog) niet vervuld ziet?

Lees vers 24-25

7. a. Toen Mozes de oudsten had verzameld, werd het Pinksteren in de woestijn. Wat betekent het dat de Heere neerdaalde en een deel van Zijn Geest die op Mozes was afzonderde en overdroeg op de 70 mannen?
- b. Zie jij ook uit naar de komst van de Heilige Geest in je hart? Op welke manier merk je dat de Heilige Geest in je hart werkzaam is?
- c. Bespreek samen de volgende stelling:  
*Wat je doet in het leven heeft pas waarde als je het doet in de kracht van de Heilige Geest.*

Lees vers 26-30

Mozes is bevrijd van zijn machteloosheid en zijn stress. Als blijkt dat Eldad en Medad in het kamp profeteren wil Jozua voor zijn belangen opkomen. Maar Mozes heeft een glimp van de macht van God heeft gezien. Vandaar dat hij verzucht: 'Och, of allen van het volk van de HEERE profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf.'

8. a. Wat zouden de woorden van Mozes betekenen? Waarom zou hij daar zo naar verlangen?
- b. Eldad en Medad waren niet bij de oudsten, maar kregen wel de Heilige Geest om te profeteren. Wat heeft ons dat vandaag te zeggen?

Lees vers 31-35. Het hoofdstuk eindigt in mineur. Het volk kreeg kwakkels van de Heere, maar voor ze er van konden genieten strafte de Heere het volk. Hij laat hiermee zien dat ondankbaarheid tegenover Hem een grote zonde is.

9. a. Waarom is het voor ons vaak zo moeilijk om dankbaar te zijn?

b. Schrijf je eigen lijst van zegeningen op. Vergeet hierbij niet de dingen waar je normaal niet over nadenkt, omdat ze zo vanzelfsprekend lijken. Dank de Heere concreet voor alle dingen die je hebt opgeschreven.

**Uitdaging:**

Hou de komende week een lijst bij van de dingen die je van de Heere hebt gekregen en begin elk gebed dat je bidt met de Heere concreet voor alle zegeningen te danken.



# Dag 4

## GEHOORZAAMHEID

### **i** KORTE INFO OVER DIT BIJBELGEDEELTE

Bijbelgedeelte: Numeri 20: 1-13

Het volk is verder getrokken. Maar van de geschiedenis die we gisteren hebben behandeld lijken ze niets geleerd te hebben. Eerst was er de opstand van Mirjam en Aäron tegenover Mozes. Daarna mopperde het volk opnieuw op Mozes en de Heere. Daarna zorgden Korach, Dathan en Abiram voor oproer onder het volk. Steeds opnieuw zie je hoe de Heere het volk daarvoor wil straffen. Maar ook steeds opnieuw zie je dat Mozes als bemiddelaar gaat staan tussen de Heere en het volk. Mozes lijkt hierin op de Heere Jezus. Maar dan komt het moment dat ook Mozes de verkeerde keuze maakt. Hij gehoorzaamt de Heere niet en wordt daarvoor door de Heere gestraft. Is dat niet een té grote straf?

### Vorbereidingsvragen

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

### VRAGEN

Lees vers 1

1. Haal met elkaar de geschiedenis van Mirjam op. Wat is er in haar leven allemaal gebeurd? Welke lessen heeft zij moeten leren?

Lees vers 2-5

Het volk komt in opstand en mort tegen Mozes. Het lijkt erop dat zij niet tevreden zijn met de aanwezigheid van de Heere en dat zij alleen de zegen van de Heere willen hebben.

2. a. Het volk zegt in boosheid tegen Mozes dat zij liever waren gestorven met hun broeders, dan dat zij nu nog leven in de woestijn. Waarom is hun uitspraak zonde tegenover de Heere?  
  
b. Waarom is het verwijt van de Israëlieten tegenover Mozes onterecht?

c. Bespreek met elkaar of je de ontevredenheid van het volk begrijpen kunt?

d. Lees met elkaar Mattheus 6:25-34 en Hebrëen 13:5b. Hoe zou die Bijbelgedeelten in deze geschiedenis passen? Hoe zou dat in je eigen leven werkelijkheid kunnen zijn?

3. Bespreek met elkaar de volgende uitspraak:

*Als ik mocht kiezen, zou ik niet de zegeningen die de Heere geeft willen hebben, maar de aanwezigheid van de Heere Zelf. Ook als dat betekent dat de weg die ik moet gaan vol moeite, pijn en verdriet is.*

Het leven kan soms voelen als een woestijn. Er is geen mogelijkheid om te bloeien, er is geen vrucht en alles lijkt dor en doods.

4. a. Ken je dat woestijngevoel in je eigen leven?

b. Is het goed om in je geloofsleven soms in de woestijn te zijn? Leg je antwoord uit.

c. Op welke manier kunnen we uit de woestijn komen? Welke beloften heeft de Heere voor de woestijn? (zie Jes.35).

Lees vers 6

Mozes en Aaron wisten maar één weg, de weg naar God. Daarom gingen zij naar de tent van ontmoeting (tabernakel).

5. a. Mozes en Aaron vielen plat op de grond voor de Heere. Wat zou dat betekenen?

b. Bespreek met elkaar wat de heerlijkheid van de Heere inhoudt. Lees bijvoorbeeld teksten als Gen.17:3, Jes.6: 1-5, Openb.1:9-18.

c. Ken jij iets van de heerlijkheid van de Heere? Deel dat met elkaar.

Lees vers 7-8

De Heere geeft Mozes en Aaron een duidelijke opdracht. Zij moeten spreken tot de rotssteen en dan zal er water uitkomen. Het volk zal getuige zijn van dit wonder, omdat zij zich rond de rotssteen moeten verzamelen. De Heere belooft dat er genoeg water zal zijn voor het hele volk en voor al het vee.

6. a. Uit de opdracht die de Heere geeft, blijkt Zijn onveranderlijke trouw en geduld met het volk. Welke andere geschiedenissen in de Bijbel laten dat ook zien?

b. Waar is Gods onveranderlijke trouw en geduld met jou in jouw leven?

Lees vers 9-11

Van Mozes wordt gezegd dat hij de meest zachtmoedige man was die er ooit op aarde heeft geleefd. Toch zien we hier dat hij zijn geduld met het volk verliest. Maar dwars door zijn ongeduld heen, heeft de Heere oneindig geduld en stroomt er veel water uit de rotssteen.

7. a. Wat is er verkeerd aan de uitspraak van Mozes tegenover het volk?
- b. Waarom is het verkeerd dat Mozes op de rots slaat?
- c. Bespreek met elkaar wat de volgende uitspraak in jouw leven te zeggen heeft: *Bij de Heere is er meer genade, dan dat er bij ons zonde is.*

Vers 12-13

De Heere spreekt Mozes en Aaron aan op hun daden en straft hen op basis van wat Mozes deed.

8. a. Welke redenen zijn er voor de Heere om Mozes en Aaron te straffen?
  - b. Wat betekent het dat de Heere geheiligd moet worden?
  - c. Het roept bijna een gevoel van oneerlijkheid op dat het volk ontevreden moppert en dat Mozes en Aaron gestraft worden. Waarom is het toch eerlijk (rechtvaardig) van de Heere?
9. Op veel plaatsen in de Bijbel wordt naar deze geschiedenis terugverwezen. Zoek de volgende teksten op: Deut. 32:51, Psalm 95: 7-11, Psalm 106:32-33, Hebr.3:7-11.
    - a. Op welke verschillende manieren wordt over deze geschiedenis en over Mozes rol hierin geschreven?
    - b. Waarom zou de Heere op verschillende plaatsen in de Bijbel naar deze geschiedenis terugverwijzen?
    - c. Deze geschiedenis laat iets zien van hoeveel waarde de Heere hecht aan heiligheid en gehoorzaamheid. Wat heeft dat jou te zeggen? Wat betekent dat voor je leven nu?

# Dag 5

## GENADE

### **i** KORTE INFO OVER DIT BIJBELGEDEELTE

Bijbelgedeelte: Numeri 21:1-9

Nadat God het volk voorziet van fris water in de hete, dorre woestijn trekt het volk verder. Ze willen het land Kanaän tegemoet gaan. Ze vragen om toestemming aan de koning van Moab om door zijn land te trekken. Hij weigert. Zelfs als ze geen water en eten nuttigen in het land. Hij staat zeer afwijzend tegenover de komst van de Israëlieten in zijn land. Er moet een omweg gemaakt worden. Maar voordat ze de weg vervolgen, overlijdt na Mirjam in hoofdstuk 20 ook Aäron op het gebergte Hor. (Horeb) Het volk rouwt 30 dagen om het verlies van hun leider en hogepriester. Ook de vorst van Harad wat in het land Kanaän ligt, komt het volk niet tegemoet, integendeel, hij ontvoert enkele Israëlieten. Het volk belooft God de Kanaänieten te overwinnen en het land in te nemen. Er volgt een gevecht en de Israëlieten overwinnen. Ze kunnen niet rechtstreeks naar het land Kanaän, maar moeten een flinke omweg nemen en weer via de Schelfzee om Moab heen richting het beloofde land. Dat zorgt voor een hoop gemopper en klachten richting Mozes en God. De waaromvragen zitten vol met verwijten die bij God en Mozes hard aankomen.

### Voorbereidingsvragen

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

### VRAGEN

Lees vers 1-3

1. De koning van Harad rooft een aantal mensen uit het volk en het volk Israël reageert daarop met een belofte aan God.
10. Hoe komt het dat de Koning van Harad reageert met deze actie richting de Israëlieten denk je?
11. Het volk doet God een belofte. Wat vind je daarvan? Is deze gemakkelijk te volbrengen?
12. Heb jij God ook weleens een belofte gedaan? Zo ja welke en hoe is het met de vervulling van deze belofte?

13. Wat is het verschil tussen een belofte van een mens richting God en een belofte van God aan de mens?
  14. Welke belofte van God aan de mensen/jou is vaak in jouw gedachten? Wat doet dat met jou?
2. Het volk wordt iedere keer bestreden door andere volken. Eerst mochten ze niet door het land Edom trekken en daarna zijn er de Kanaänieten die in opstand komen.
    - a. Wat doet tegenspoed met het volk Israël?
    - b. Kijk naar je eigen leven. Wanneer liepen jouw wegen anders dan je had gedacht? Hoe reageer jij op tegenspoed? Wat/wie troost jou als je verdrietig bent of pijn hebt?
    - c. In hoeverre wordt het land Israël tegenwoordig bestreden?
    - d. Wat is de toekomst voor Israël? Betrek hierbij Romeinen 11:25-26 / Jesaja 29
  3. Lees vers 5.
    - a. Het volk heeft al eerder gemopperd over het manna dat ze ontvingen, dat staat in Numeri 11:4-6 Ze protesteren tegen Gods zegeningen. Ze zeiden eigenlijk: “waarom wilt U ons dood hebben? Waarom bracht U ons in deze ellendige woestijn?” Waarom mopperen ze alweer denk je?
    - b. Opstandigheid en wantrouwen zit vanaf het begin van de mensheid in ons hart. Zie Genesis 3 waar Eva verleidt wordt door de slang. Ze gaat God wantrouwen. Wanneer ben jij opstandig? Vertrouw of wantrouw jij Hem?
    - c. Waarom is het moeilijk om tevreden te zijn?
    - d. Waarom geven ze Mozes de schuld van hun ellende?

*Bespreek de volgende stelling:*

*Ik streef in mijn leven liever naar welvaart en een toekomst zonder zorgen dan mij te richten op het hemelse Kanaän, omdat ik denk dat dat geen gemakkelijke weg is.*

4. Manna wordt in de Bijbel ook het hemelse brood genoemd. Leg uit wat deze geschiedenis met de Heere Jezus te maken heeft. Gebruik hierbij Johannes 6:22-59 / Psalm 78:24 Wat heeft Openbaring 2:17 hiermee te maken?
5. Lees vers 6-9  
God stuurt (brandende/vurige) slangen om het volk te straffen. De slangen waren er al, maar deden hen eerder geen kwaad.
  - a. Wat vind je van deze straf?
  - b. Wat zijn de gevolgen van een beet met een gifslang? Hoe vertaal je dit naar jouw/het geestelijk leven?
  - c. Wij zijn geen slachtoffers maar schuldenaars. Leg deze uitspraak uit.

6. Lees vers 8 en 9 Mozes moet een koperen slang maken. Hij ging dit zo snel mogelijk doen. Het was een strijd van leven op dood. De doodsangst stond op vele gezichten te lezen en vele stierven door het gif dat door hun aderen stroomde.
- Zou het gemakkelijk zijn geweest om te kijken naar de slang? Waarom wel/niet? Wat als je niet keek naar de slang?
  - Waarheen wijst de geschiedenis van de verhoging van de slang? Betrek hierbij de volgende Bijbeltekst Joh. 3:14
  - Moest iedereen persoonlijk naar de slang kijken? Wat zegt dat het van het geloof in Christus? Vers 9 en Jesaja 45:22
  - Koper is vuurvast en roodachtig. Wat betekent het dat de slang van koper moest zijn?
  - Jezus zegt zelf in Johannes 3:14: Zo zal hij leven. Wat betekenen deze woorden voor jou? En voor je naasten? Betrek hierbij ook Johannes 11:25-27
  - Jezus gebruikt zelf het beeld van de verhoging van de slang. Waarom? Waarom schieten (voor-) beelden van (het werk van) Christus altijd te kort?
  - Welk beeld van God spreekt jou het meeste aan? En waarom?
  - In Johannes 3:14 staat: "Zo moet Jezus verhoogd worden." Wat betekenen die woorden? Verhoog jij Hem?
7. De koperen slang werd in de loop der tijd door het volk vereerd, lees 2 Koningen 18:4
- Wat heeft Hizkia met de slang gedaan?
  - Wat voor les kun je hieruit trekken?
  - Heb jij ook afgoden in je leven? Zo ja wat, zo nee waarom niet?
  - In Syrië en Irak woont een volk waar de slang een heilig dier is. Ze werden nog niet zo lang geleden opgejaagd en zaten met duizenden vast op een berg zonder voedsel. Weet jij hoe dit volk heet?
  - Heeft de esculaap (teken in de geneeskunde) wat met de geschiedenis in Numeri 21 te maken?
8. In Numeri 21 komt de slang in een positief daglicht te staan, maar vaker is de slang verbonden met veel negativiteit. Zoek onderstaande teksten op over de slang. Wat wordt met deze teksten bedoeld en is dit positief of negatief?
- Genesis 3
  - Exodus 4:13
  - Job 26:13
  - Psalm 140
  - Jesaja 27:1 / 65:25
  
  - Micha 7:17
  - Mattheus 10:16
  - 1 Korinthe 10:9
  - 2 Korinthe 11:3
  - Openbaring 12:15 20:2

9. Ondanks dat de klagende mensen gestraft werden, was God zeer genadig. Denk na over de volgende vragen. Wat is genade? Waarom schonk/schenkt God genade? Wat is Gods grootste geschenk? Misschien heb je een voorbeeld uit je eigen leven of ken je een mooie geschiedenis waar je Gods genade in ziet. Deel gerust!
10. In Openbaring 12:9 en Openbaring 20:2 lezen we dat eens de slang wordt vermorzeld en Jezus overwint. Wat betekent dat voor jou?
11. In onze tijd is een beet van een giftige slang door allerlei soorten tegengif niet zo gevaarlijk meer. Ook voor zorg zijn we verzekerd als we het nodig hebben in Nederland. Echte honger hoeven we hier in Nederland niet te lijden. Hebben wij onze zaakjes te goed op orde? In hoeverre ben jij afhankelijk van de genade van God?

# Dag 6

## Zegen

### Numeri 22 en 23

#### **i** KORTE INFO OVER DIT BIJBELGEDEELTE

In Numeri 22 en 23 ontmoeten we Bileam. Hij was een tovenaars en profeet en bereid om te erkennen dat de Heere een machtige God is. Maar hij geloofde niet in Hem als de enige, ware God. Hij was bereid Gods geboden te gehoorzamen zolang hij er maar van kon profiteren. Hoewel hij zich bewust was van de ontzagwekkende kracht van Israëls God, was zijn hart vervuld van de rijkdom die in Moab te halen was. Wij hoeven Bileams fout niet te maken als wij onder ogen zien wie we zijn, en beseffen dat God ondanks onze zonden bereid is ons te accepteren, ons te vergeven en ons letterlijk helemaal nieuw te maken. Loop de ontdekking, die Bileam zich liet ontgaan, niet mis!

#### **Vorbereidingsvragen**

1. Is er iets wat jou aanspreekt?
2. Is er iets wat je niet begrijpt?
3. Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten?

#### **VRAGEN**

##### **Vraag 1**

Lees Numeri 22 : 1-6

- a. Wat doet Balak nu hij zo bang is voor het leger van Israël? Wat denkt hij te bereiken?
- b. Denk eens na over de volgende stelling: Balak is onder de indruk van een heilige God maar weet niets van een genadige God.

##### **Vraag 2**

Lees het verdere hoofdstuk t/m vs. 40